

## Goed gedrag

Allereerst zou ik willen beginnen met op te merken dat ik geen toestemming geef voor het opnemen van deze vertaling.

De imam heeft zojuist een khutba gegeven welke aansluit op de eendaagse conferentie die in sha Allah zaterdag zal plaatsvinden. Dit onderwerp is: Goed gedrag (Al Aglaaq).

We hebben twee vrijdagpreken terug het leven van onze geliefde Profeet *salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam* behandeld. Van alle profeten was hij het ook, die het beste gedrag had. Er is niemand die voet op deze aarde heeft gezet die beter gedrag heeft vertoond dan hij. Goed gedrag kent vele onderdelen en de mens kan een paar van deze eigenschappen bezitten, maar de Profeet *salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam* had ze allemaal.

Het is belangrijk dat goed gedrag een eigenschap van elke Moslim is, helemaal in deze tijd waarin we volop aandacht krijgen in de media. Ben je moslim, dan ben je verplicht om goed gedrag te vertonen. Het is namelijk jouw gedrag wat ertoe kan leiden dat je de Islam schaadt.

Het is ook zo dat je voor goed gedrag beloond wordt. Zo'n simpele daad waar je beloning voor krijgt. Het kost niets en het is niet moeilijk. Het heeft zelfs zo'n beloning dat de profeet werd gevraagd naar datgene wat de meeste mensen het paradijs zal doen binnentreden, waarop hij antwoordde: **“Taqwa (godsvrucht) en goed gedrag.”** Zonder twijfel legt de islam dus een grote nadruk op goed gedrag en het is een groot deel van de religie.

Goed gedrag was de eigenschap van de profeet Mohammed *salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam* en van de rechtschapen dienaren van Allah. Goed gedrag leidt naar het goede en slecht gedrag leidt naar het slechte. Er zijn vele verhalen en gebeurtenissen te noemen over goed gedrag, maar de imam (moge Allah hem rijkelijk belonen) heeft een paar prachtige voorbeelden aangehaald.

Laat ik beginnen met het eerste verhaal. In het zesde jaar na de hidjrah, heeft de profeet besloten om de dahwa uit te breiden. Hij stuurde acht brieven aan heersers in het Arabisch schiereiland en de omliggende gebieden om hen uit te nodigen tot de islam. Eén van deze heersers was Thumamah ibn Uthal. Thumamah was een van de machtigste Arabische heersers in de pre-islamitische tijden. Hij was een leider van de Banu Hanifah en een van de leiders van al-Yamamah wiens woord niemand durfde aan te vechten of ongehoorzaam was.

Toen Thumamah de brief van de profeet ontving, werd hij woedend en verwierp de boodschap gelijk. Hij weigerde om naar de uitnodiging van de Islam te luisteren. Door dit voorval had Thumamah een grote afschuw gekregen richting de Profeet en wilde hij niets anders dan hem vermoorden. SubhanAllah.

Thumamah wachtte en wachtte voor een gunstige tijd om zijn missie uit te voeren. Het was zijn vergeetachtigheid die hem deed afdwalen en het hem deed vergeten. Een van zijn ooms herinnerde hem aan zijn plan en dit was voldoende voor hem om zijn missie voort te zetten. Toen hij op zijn missie was om de profeet te vermoorden, lukte het hem om een aantal metgezellen te vermoorden. Dit was reden voor de profeet om hem op te jagen en hem gevangen te laten nemen.

Niet lang daarna besloot Thumamah umrah te gaan verrichten. Op het moment dat hij in de buurt van Medina kwam, hebben daar enkele incidenten plaatsgevonden. Dit was dus reden om extra te gaan patrouilleren en op zoek te gaan naar mensen die onbekend waren.

Groepen moslims gingen patrouilleren in de wijken van Medina en afgelegen gebieden op zoek naar vreemden en mensen die op zoek waren naar problemen. Eén van deze groepen kwam Thumamah tegen en ze hielden hem aan, maar op dat moment wisten ze nog niet wie hij was. Ze namen hem mee naar Medina en bonden hem aan een van de pilaren in de moskee. Ze wachtten op de profeet zelf om de man te ondervragen en te beslissen wat er moest gebeuren met hem.

Toen de Profeet op het punt stond de moskee betreden, zag hij Thumamah en vroeg zijn metgezellen, "Weten jullie wie dat is?" "Nee, boodschapper van Allah," antwoordde ze. "Dit is Thumamah Uthal ibn al-Hanafi," zei hij. De profeet keerde naar huis terug naar zijn familie en zei: "Ga en pak wat voedsel en stuur het naar Thumamah ibn Uthal." Hij gaf opdracht om zijn kameel te laten melken. Dit alles werd gedaan voordat hij Thumamah ontmoet had of met hem gesproken had. De Profeet benaderde vervolgens Thumamah om dahwa bij hem te doen en in de hoop dat hij Moslim zou worden. Nadat de Profeet hem over de Islam verteld had vroeg de Profeet hem wat heb je hierop te zeggen. Thumamah antwoordde, "Als je me wilt doden als vergelding," weet dat mijn stam het er niet bij zal laten zitten en er oorlog zal uitbreken. Als uw mij wilt vergeven, zal ik dankbaar zijn. Als je geld wilt als compensatie, zal ik je het bedrag geven welke jij vraagt." De Profeet verliet hem vervolgens voor twee dagen, maar nog steeds stuurde de Profeet eten, drinken en melk van zijn kameel.

De profeet ging terug naar hem en vroeg hem weer: "Wat heb je te zeggen?" Thumamah herhaalde wat hij de dag ervoor had gezegd. De Profeet vertrok vervolgens weer en kwam de volgende dag weer terug. Weer vroeg de Profeet hem "Wat heb je te zeggen?" Opnieuw herhaalde Thumamah wat hij eerder had gezegd. Toen ging de Profeet naar zijn metgezellen en zei: "Laat hem vrij."

Thumamah verliet toen de moskee totdat hij bij een palmentuin aan de rand van Medina aankwam. Hij gaf zijn kameel te drinken en waste zichzelf goed. Toen keerde hij terug naar de Profeet, nam hij de getuigenis af en bekeerde zich tot de Islam. Hierna zei Thumamah "O Mohammed, bij Allah, er was geen gezicht op aarde dat ik meer haatte dan dat van jou. Maar nu is jouw gezicht het meest geliefd bij mij." "Ik heb sommige van uw mannen gedood," vervolgde hij, "en toch had u genade voor mij."

"Er rust geen schuld meer op u, Thumamah," antwoordde de Profeet. "Wanneer iemand een moslim wordt wist het al zijn zondes van het verleden uit en begint men opnieuw ." Thumamah was enorm opgelucht. Zijn gezicht toonde zijn verbazing en vreugde en hij zwoer, "Bij Allah, ik zal al mijn bezittingen, mijn zwaard, en wie met mij is tot uw dienst en uw religie te plaatsen."

"O Rasulullah," ging hij verder, "jouw ruiters hadden mij gevangen genomen toen ik op weg was om Oemrah te verrichten. Wat moet ik nu doen?" "Ga je gang en verricht umrah," antwoordde de Profeet, "maar verricht het volgens de wetten van Islam." De profeet heeft hem vervolgens geleerd hoe de Oemrah moest worden verricht en hierna vertrok Thumamah.

Dit is dus het effect van goed gedrag, want ondanks dat Thumamah de metgezellen van de Profeet heeft vermoord bleef hij nog barmhartig naar hem toe. Of het nou de vijand van de profeet was

of niet, de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam toonde altijd goed gedrag. Tot zover het verhaal van Thumamah ibn Uthal.

Ik ben nu toegekomen aan het tweede verhaal welke de imaam zojuist heeft besproken.

**Anas Ibn Malik, die zei:** "Terwijl we in de moskee waren met de Boodschapper van Allah kwam een van de bedoeïen en die stond te urineren in de moskee. De metgezellen van de profeet zeiden: "Stop daarmee! Stop daarmee!" Maar de profeet zei: "Onderbreek hem niet, laat hem met rust." Dus lieten zij hem totdat hij klaar was met urineren.

Toen riep de profeet hem en zei tegen hem: "In deze moskeeën is het niet goed om te urineren of je ontlasting te doen. Zij zijn alleen om Allah (soebhan wa ta'ala) te gedenken, te bidden en Qoran te lezen," of woorden van gelijke strekking. Toen gaf hij een man die daar was het bevel om een emmer water te halen en het over de urine heen te gooien. En dat deed hij.

Het grondbeginsel dat de profeet volgde bij het omgaan met deze fout, is de man zachtmoedig te behandelen en niet hardvochtig tegen hem te zijn.

Stel dat dit bij ons in de moskee zou gebeuren: Wat denk jullie dan dat er met deze persoon was gebeurd? Waren we dan ook net zoals de profeet of had deze persoon het dan niet meer kunnen navertellen?

Dit is ook de manier hoe we onze kinderen moeten behandelen wanneer ze wat verkeerd hebben gedaan. Praat met ze in plaats van meteen de harde aanpak te kiezen; Dat is niet altijd nodig. Dit is hoe de profeet het ons heeft geleerd.

**Aisha radallahu anha heeft overgeleverd:** " Met goed gedrag kan een gelovige het niveau bereiken van iemand die bidt gedurende de nacht en vast gedurende de dag." Dit staat vermeld in Abu Dawud.

Ook heeft de Profeet gezegd: " Hetgeen wat het zwaarst weegt op je weegschaal is goed gedrag."

**Amr ibn ul-cAas zei:** "De Boodschapper van Allah zei: "Er is geen Profeet voor mij geweest en zijn plicht was om zijn Oemmah te vertellen over het beste dat hij wist dat goed voor hen was. En om hen te waarschuwen over het slechtste dat hij wist dat slecht voor hen was. De tijd van vrede en veiligheid voor deze Oemmah is gemaakt in haar eerste tijdperk, en in het laatste tijdperk zal het geteisterd worden met beproevingen en zaken waar jij over zult twijfelen. Fitnah zullen komen in golven, de ene na de andere. Een Fitnah zal komen en de gelovige zal zeggen: "Dit zal mijn ondergang worden." Wanneer het eindigt, zal een andere Fitnah komen en de gelovige zal zeggen: "Dit is degene wie dan ook uit de Hel bevrijd zal worden en het Paradijs zal binnentreden, laat hem geloven in Allah en de Laatste Dag. En laat hem de mensen behandelen, zoals hij zelf behandeld wenst te worden."

**Djaabir heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah zei:** "Onder de meest geliefde bij mij van jullie en degenen die het dichtst bij mij zullen zitten op de Dag der Opstanding, zijn degenen met goed gedrag. En de meest hatelijke voor mij onder jullie en degenen die het verst weg van mij zullen

zitten op de Dag der Opstanding zijn degenen die teveel praten, hoogdravend spreken en betweterig zijn." (At-Tirmidhie Sahiehoverlevrd door Sheikh al-Albaani in Sahieh ut-Tirmidhie)

Hiermee zijn we toegekomen aan het derde en laatste verhaal van de khutbah van de imaam (moge Allah hem rijkelijk belonen).

Zahir was een moslim die in de woestijn leefde. Hij nam geschenken mee voor Mohammed uit de woestijn en Mohammed hielp hem met winkelen in de stad. De Profeet zei: "**Zahir is onze woestijn, wij zijn zijn stad**", om aandacht te trekken op de relatie tussen hen.

Echter, Zahir was erg onaantrekkelijk waardoor hij niet onder de mensen wilde zijn. Toen hij zich moest mengen onder de mensen, dacht hij altijd: "Iedereen kijkt naar mij!" en werd ernstig gehinderd door deze minderwaardigheidscomplex. De Profeet Mohammed was zich bewust van Zahir's probleem. Op een dag, vond de Profeet de kans om zijn probleem te verlichten.

Zahir was aan het winkelen in de markt van Medina in een zeer drukke tijd. Ondertussen benaderde Mohammed hem langzaam en sloot de ogen van Zahir met Zijn handen en trok Zahir's lichaam naar zichzelf. Hij realiseerde zich dat de persoon die deze grap maakte de Profeet Mohammed salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam was. Zahir herkende de Profeet aan zijn geur. Zahir werd erg gelukkig en leunde tegen Mohammed aan. De moslims die wisten dat de Profeet nooit iemand zo intiem had behandeld, omringde hen en keken met een verbaasd blik. Profeet Mohammed zei glimlachend: "**Ik heb een slaaf. Ik verkoop hem. Wie wil hem kopen?**" Aan de ene kant was Zahir geschrokken door dit verrassend compliment, aan de andere kant antwoordde hij de grap van de Profeet met: "**O boodschapper van Allah! Ik zweer bij Allah dat U probeert een waardeloze slaaf te verkopen.**"

Dit was de kans waarop Mohammed stond te wachten. Hij zou deze persoon die getroffen is met dit minderwaardigheidscomplex, een leven toewensen net zoals iedereen; Zahir zou vol vertrouwen en zonder angst gaan leven onder de mensen. Dit was de kans waar de Profeet op heeft gewacht. Op dat moment stopte de Profeet met het maken van de grap en Hij werd serieus. Hij toonde Zahir naar de mensen en zei: "**Nee, ik zweer bij Allah dat jij van onschatbare waarde bent in de ogen van Allah en Zijn boodschapper!**" Deze dag was de gelukkigste dag in Zahir's leven.

Tot slot:

Wij hebben dus besproken het verhaal van de Arabische leider Thumamah ibn Uthal, het verhaal van een van de bedoeïen die urineerde in de moskee en het verhaal van Zahir met zijn minderwaardigheidscomplex.

Hieruit blijkt maar weer hoe nobel het gedrag van de profeet vzmh was en dat hij iedereen gelijk behandelde. Dit is nog maar een greep uit hoe je je dient te gedragen als Moslim. Jouw gedrag kan veel bij anderen in teweeg brengen of bij anderen doen veranderen. Zorg er daarom voor dat jouw gedrag altijd goed is.

Ook op de momenten dat het allemaal niet meer gaat en je op het punt staat om boos te worden. Wees eerlijk, ook tegen niet-Moslims. Dat zij geen Moslims zijn betekent niet dat je hen onrechtvaardig mag behandelen. Iedereen heeft recht op jouw goede gedrag.