

## Rechten van de moslim tegenover een andere moslim vervolg...

De vrijdagpreek van deze week gaat verder waar we vorige week gebleven waren. De rechten van de moslim tegenover een andere moslim.

Vorige week is de hadith van Abu Hurayrah radia Allahu 3anhu besproken waarin 5 rechten van de moslim tegenover een andere moslim zijn besproken.

**Ik hoorde de boodschapper van Allah (saw) zeggen:** *‘De rechten van een moslim op een andere moslim zijn er vijf: 1-het teruggeven van de salaamgroet, 2-het bezoeken van de zieke, 3-aanwezig zijn bij de djanaza, 4-accepteren van uitnodigingen, en 5-het zeggen van yarhamuk Allah (moge Allah jou genadig zijn) tegen degene die niest.’*

(Bukhaari en Muslim)

Echter zijn er meerdere ahadith die de rechten van een moslim tegenover een andere moslim laten zien.

**In een andere authentieke hadith zegt de Profeet salla Allahu 'alayhi wa salaam:** *"De moslim heeft zes rechten op een andere moslim: 1-wanneer je hem ontmoet groet hem dan met de salaam, 2- wanneer hij jou uitnodigt geef je daar gehoor aan, 3- wanneer hij jou om advies vraagt geef je hem advies, 4- wanneer hij niest en Allah prijst reageer je met: yarhamoek-Allah (moge Allah u genadig zijn), 5- wanneer hij ziek is bezoek je hem en 6- wanneer hij komt te overlijden volg je zijn begrafenis."*

(Muslim)

Vandaag heeft de imaan de andere 4 rechten van een moslim tegenover een andere moslim besproken.

- 1- Wanneer iemand je uitnodigt dien je hier gehoor aan te geven
- 2- Wanneer een Moslim jou om advies vraagt dan geef je hem advies
- 3- Wanneer hij niest en Allah prijst, dien je een smeekbede voor hem te verrichten
- 4- Wanneer hij komt te overlijden volg je zijn begrafenisstoet en het verwijderen van kwaad.

### **1-Het adviseren:**

Het adviseren is iets geweest wat alle profeten hebben gedaan. Dit kunnen we ook teruglezen in de Qoraan. Lees het verhaal van de profeet Luqman (3aleihi Ssalaam) waarbij het adviseren van vader naar zoon ging. Ook andersom van zoon naar vader kan geadviseerd worden zoals wij uit het verhaal van de profeet Ibrahiem (3aleihi Ssalaam) kunnen halen. Maar ook van broer naar broer zoals de zoons van Adam (3aleihi Ssalaam) deden. We dienen wel te weten wanneer we elkaar adviseren dat dit op de juiste manier gebeurt.

Het adviseren dient te gebeuren op een rustige wijze en met zachte woorden. Het advies moet ook vanuit het hart komen. Dit zodat het advies van jou geaccepteerd kan worden. Je wenst namelijk alleen het goede voor je broeder of zuster. Het adviseren is niet iets wat alleen de profeten hebben gedaan, maar ook de metgezellen, de geleerder van toen en nu, de studenten van kennis van toen en nu en ook wij kunnen elkaar en horen elkaar waar nodig te adviseren. Als jij op de juiste wijze

adviseert, dan wordt het in sha Allah geaccepteerd, alleen een onwetende zal zeer waarschijnlijk je advies niet accepteren.

De beste adviseur die de Islam gekend heeft is onze geliefde profeet Mohammed salla-llahu alyhi-wa-sallam. Onze profeet adviseerde iedereen, Moslim of geen Moslim en sommige hebben wel wat met zijn advies gedaan en sommige niet. Een van de personen die niets met zijn advies heeft gedaan is zijn oom. De profeet heeft zijn oom zo vaak naar de Islam uitgenodigd en is uiteindelijk als niet Moslim komen te overlijden.

## **2- Wanneer een moslim je uitnodigt, dan geef je hier gehoor aan**

Wanneer iemand je uitnodigt bij hem thuis voor een maaltijd of iets anders dan dien je hieraan gehoor te geven. Het gehoor geven aan een uitnodiging is sunnah moe-akkadah (aanbevolen zaak), aangezien dit het hart van de uitnodiger goed doet en het zorgt voor liefde en eenheid. Een uitzondering hierop is de bruiloftsmaaltijd: wanneer iemand hiervoor wordt uitgenodigd dan is het gehoor geven hieraan verplicht en hierbij natuurlijk de bekende voorwaarden in acht nemend. Er dienen geen verboden zaken in voor te komen, zoals bijvoorbeeld muziek, of mannen en vrouwen die gemengd door elkaar zitten. Maar het kan ook zijn dat iemand vastende is en uitgenodigd wordt voor een bruiloft. Dan gaan we kijken of het om het verplichte of aanbevolen vasten gaat. Als het om het verplichte vasten gaat dan blijft hij vastende en kan hij gaan om smeekbede te verrichten voor de bruid en bruidegom. Als het om het aanbevolen vasten gaat dan dien je het vasten te verbreken.

## **3- Wanneer een moslim komt te overlijden, volg je zijn begrafenis**

Het volgen van de begrafenis behoort tot de rechten van de moslim op zijn moslimbroeder en hierin bevindt zich een grote beloning.

**Dit werd door de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam bekrachtigd toen hij zei:** *"Wie de begrafenis volgt totdat er over de dode gebeden wordt, voor hem is een qiraat, en wie het volgt totdat hij begraven wordt, voor hem zijn qiraatan."* Men vroeg toen: *"Wat zijn twee al-qiraatan?"* Hij salla-llahu alyhi-wa-sallam antwoordde: *"Het gelijke van de twee grote bergen."*

(Bukhari)

## **4-Wanneer hij niest en Allah prijst, dan dien je te antwoorden met yarhamakoe-Allah**

Als dank voor het prijzen van zijn Heer bij het niezen. Wanneer hij Allah echter bij het niezen niet prijst, dan heeft hij geen recht op het antwoord (yarhamakoe-Allah), omdat hij Allah ook niet heeft geprezen. Het reageren met "yarhamakoe-Allah" op degene die niest en Allah prijst is fard (verplicht). Degene die niest dan weer te antwoorden met "yahdiekoem Allaahoe wa yoslihoe baalakoem" (Moge Allah jullie leiden en jullie zaken recht zetten). Wanneer het niezen aanhoudt en er al drie keer gereageerd is met "yarhamoeka-Allah", dan dient bij de vierde keer gezegd te worden "aafaka Allah" (Moge Allah je gezondheid schenken).