

De laatste 10 nachten van de Ramadan - vervolg

Alles wat Allah geschapen heeft kent ook een einde, zo ook met de maand Ramadan. Het is een uiting van Allah's genade voor Zijn dienaren dat Hij het vasten voor hun heeft voorgeschreven, om hen zodoende te zuiveren van buitensporigheden en om hun harten te zuiveren van begeerten. In deze dagen kijken de moslims over de hele wereld uit naar de maand Ramadan, de leider van alle maanden, de maand van vergiffenis, voordelen en giften, de maand die de harten van de recht geleide mensen verblijdt.

We zijn aangekomen bij het einde van de maand Ramadan. De maand is voorbij gevlogen alsof het niets is, er zijn nog maar een paar dagen over van deze heilige maand. **Dit doet ons dan ook denken aan de hadith van de Profeet Mohammad salla-llahu 3alyhi-wa-sallam die heeft gezegd:**

"Het laatste Uur zal niet komen totdat de tijd kort zal zijn, een jaar zal zijn als een maand, een maand als een week, een week als een dag, en een dag als een uur, en een uur zal zijn zoals (voor de tijd van) het verbranden van Palm bladeren".

(Ahmed)

Dit is dan ook de tijd waarin we ons in bevinden, want de ramadan is letterlijk voorbijgevlogen. En wat hebben we uiteindelijk in deze dagen gedaan? Ben je bezig geweest met aanbiddingen of heb je je alleen bezig gehouden met nutteloze zaken. Zal deze heilige maand voor jou of tegen jou gaan getuigen. Dit zal gebeuren op de dag der opstanding, een niet-Moslim zal treuren op deze dag omdat de bestraffing op hem wacht en een Moslim zal treuren omdat hij niet nog meer daden heeft verricht.

De maand Ramadan is een leerschool, een moment om terug te keren naar Allah zodat Hij jouw berouw kan accepteren. Deze maand moet er voor zorgen dat je terugkeert naar Allah en de rest van het jaar door kan gaan met deze aanbidding. Weet dan ook dat wanneer de maand Ramadan afgelopen is en jij terugvalt in jou oude leventje en het ongehoorzamen van Allah dat jou vasten niet geaccepteerd is.

De laatste 10 nachten van de Ramadan zijn ingegaan en dit zijn de belangrijke nachten. Tijdens één van deze nachten vind de nacht plaats die beter is dan 1000 maanden. Het is de nacht Lailatul Qadr, de waardevolle nacht die geen gelijke kent. Vanwege deze bijzondere status en grote waarde zouden we deze nacht, die in de laatste 10 nachten van de Ramadan valt, goed moet benutten door onze aanbidding te vermeerderen. We zouden tijdens deze nacht meer daden van aanbidding moeten verrichten. En niet zomaar, want de beloning is gigantisch. **De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft immers over deze nacht gezegd:**

"Degene die tijdens Lailatul Qadr opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven."

De Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft ons bevolen om te zoeken naar deze nacht in de laatste 10 nachten van Ramadan. Aisha heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd:

"Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan."

Wanneer de laatste tien nachten van de Ramadan begonnen, was de Boodschapper van Allah gewoon om wakker te blijven in de nacht en zijn gezin wakker te maken, en zichzelf er op voor te



bereiden om ijveriger te zijn in daden van aanbidding. Dit was de profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam de man die sowieso het paradijs op binnentreden. Wie zijn wij dan dat wij dat niet zouden moeten doen, niemand heeft ons gegarandeerd dat wij het paradijs zullen binnentreden.

Allah heeft de kennis van deze nacht voor zijn dienaren verborgen als barmhartigheid voor hen zodat zij hun daden zullen vermeerderen terwijl zij deze nacht nastreven, strevend in gebed, het gedenken van Allah en smeebedes. Dit is een middel waardoor zij dichterbij hun Heer komen en hun beloning vermeerderd wordt. Tegelijk heeft Allah haar verborgen als een test en beproeving voor zijn dienaren om onderscheid te maken tussen degene die er serieus naar streeft en degene die er lui en onachtzaam over is. Dit omdat degene die ijverig is iets wil bereiken.

'Aicha radiya-llaahu 3anhaa overlevert dat de profeet salla-llaahu 3alayhi wa-sallam zich in de laatste tien dagen van Ramadan meer inspande voor de aanbidding dan andere dagen.

(Moeslim)

De Profeet Mohammed salla-llaahu 3alayhi wa-sallam heeft gezegd:

“Zoek Lailatul I Qadr in de laatste tien nachten. Als iemand zwakheid vertoonde tijdens het eerste gedeelte van de Ramadan, laat hem de zwakheid dan niet toestaan tijdens de laatste week.”

(Moeslim)

Als laatst dient elke Moslim deze maand af te sluiten met Zakaat ul-Fitr. Zakaat ul-Fitr is een verplichting die de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam ons heeft voorgeschreven op de dag van eid al-Fitr na de maand Ramadan. **Abdoellaah ibn Omar zei:**

“De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft Zakaat ul-Fitr na de maand Ramadan verplicht gesteld voor de slaaf en de vrije persoon, man en vrouw, zowel jong als oud vanonder de moslims.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Het is verplicht om Zakaat ul-Fitr vóór het led-gebed uit te geven, maar het beste is om Zakaat ul-Fitr op de dag van al-led voor het led-gebed uit te geven. Ook is het toegestaan om Zakaat ul-Fitr een dag of twee van te voren uit te geven. Het is niet toegestaan om dit na het led-gebed te geven. Dit op basis van de overlevering van ibn Abbaas waarin de Profeet Zakaat ul-Fitr verplicht heeft gesteld als reiniging voor de vastende tegen ijdel en vulgair gepraat en als voedsel voor de behoeftigen. Het wordt geaccepteerd van degene die het vóór het led-gebed uitgeeft als Zakaat ul-Fitr en voor degene die het na het gebed uitgeeft geldt het als een gewone liefdadigheid.

Als iemand niet op de hoogte is van al-led behalve tot na het gebed of als hij op dat moment zich bevindt op een afgelegen plaats of in een land waar ze niet in aanmerking komen voor Zakaat ul-Fitr, dan is het toegestaan om dit na het gebed te geven.

Als laatst wil ik afsluiten met de mededeling dat het led-gebed om 07:30u zal beginnen. Het led-gebed is een verplichting die rust op iedere individu. Het is voor de man dan ook niet toegestaan deze na te laten. De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft hiertoe immers bevolen. Sterker nog, hij heeft zelfs de vrouwen opgedragen aanwezig te zijn bij het led-gebed, inclusief de ongetrouwde en menstruerende vrouwen. De menstruerende vrouwen dienen echter niet mee te doen met het gebed, maar wel aanwezig te zijn tijdens de preek. Deze verplichting benadrukt het belang van het led-gebed.



Door dit gebed komen de moslims elkaar tegen en dit bevordert de saamhorigheid, de broederschap en de onderlinge liefde. Als de mensen uitgenodigd zouden worden naar een bruiloft dan zouden zij zich haastig daarnaar toe snellen. Wat dan te denken van een gebed waarnaar de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam de moslims heeft uitgenodigd? Een gebed waardoor zij de beloofde beloningen van Allah kunnen verdienen.