

De vrijdagpreek van deze week gaat over verlangens.

Elke persoon heeft verlangens, een arm persoon verlangt er naar om rijk te zijn, een ziek persoon verlangt ernaar om gezond te zijn en zo kun je nog wel even doorgaan. Maar één ding is zeker bij de mens en dat is dat we nooit voldoening kunnen halen uit hetgeen waar we naar verlangen. Want op het moment dat iemand rijk is zal hij toch verlangen naar meer en iemand die gezond is zal misschien verlangen naar meer schoonheid.

Ibn 'Abbas radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: 'Als een zoon van Adam een vallei vol goud had, zou hij er twee verlangen. Niets kan zijn mond vullen, behalve de aarde in het graf. Allah wendt zich vol Barmhartigheid tot degene die berouw voelt'.

Sahih Bukhari, Boek 76, Hadith 444.

Maar verlangen is iets waar veel goedheid in kan zitten als je op de toegestane manier verlangt. Want deze verlangens kunnen ervoor zorgen dat je alsnog beloning krijgt zonder dat je het gene uitvoert wat je verlangt. Of dat je de benodigdheden in bezit hebt om de verlangens uit te kunnen voeren. Maar dit geldt ook voor slechte verlangens, hier dien je weg bij te blijven. Deze verlangens kunnen er namelijk voor zorgen dat je alsnog bestraft wordt zonder dat jij het geen hebt uitgevoerd waar je zo naar verlangde.

Ibnoe 'Abbas overlevert dat de Boodschapper van Allah overlevert dat zijn Heer heeft gezegd:

“Voorwaar, Allah heeft het goede en het slechte vastgesteld, en het daarna voor ons duidelijk gemaakt. Wie zich dan voorneemt om een goede daad te verrichten en deze vervolgens niet verricht, Allah -Gezegend en Verheven is Hij- telt dat als een volledig verrichte goede daad voor hem. En als hij het zich voorneemt en het vervolgens ook verricht dan telt Allah voor hem het tien-tot zeventienvoudige aan goede daden of zelfs vele malen meer. Als hij zich voorneemt om een zonde te plegen en deze vervolgens niet pleegt, dan telt Allah dit als een volledige verrichte goede daad, en als hij het de zonde zich voorneemt en ook uitvoert dan telt Allah het slechts als één zonde.”

Al-Boekhaari en Moeslim

Verder zegt Allah: ***“Als hij zich voorneemt om een zonde te plegen en deze vervolgens niet pleegt, dan telt Allah dit als een volledig verrichte goede daad en als hij het de zonde zich voorneemt en ook uitvoert, dan telt Allah het slechts als één zonde.” Als iemand zich voorneemt om een zonde te plegen en deze vervolgens niet pleegt, dan telt Allah dit als een volledig verrichte goede daad. Dit geldt als hij deze zonde laat voor Allah, zoals in een aantal overleveringen gezegd wordt, waaronder: “Omdat hij het laat voor Mijn Beloning.”***

Moeslim.

Zorg er dus voor dat je altijd goede voornemens hebt zodat je hiervoor beloond zult worden. Maar dat je voornemens hebt betekent niet dat je daarna niks meer hoeft te doen. Je kan wel naar het paradijs verlangen maar als je alles doet wat Allah verboden heeft dan kan ik je zeggen dat je dit niet

op deze manier zult bereiken. Als je voornemens hebt moet je ook nog keihard werken om je doel te bereiken.

Het is voor een moslim ook niet toegestaan om te verlangen naar de dood want de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Niemand van jullie moet om de dood bidden in tijden van moeilijkheden en rampspoed. Als men in moeilijkheden verkeerd moet men het volgende zeggen: "O Allah! Laat mij leven als het leven beter voor mij is en laat mij sterven als de dood beter voor mij is."

"Laat niemand naar de dood verlangen, want als hij deugdzam is, zal hij zijn goede daden misschien laten vermeerderen; en als hij een zondaar is, toont hij misschien berouw."

Al-Boekhari.

Het is ook niet toegestaan om te verlangen naar iets wat iemand anders bezit en het hem of haar te misgunnen. Op de manier van had hij of zij het maar niet en had ik het maar. Dit wordt gezien als afgunst en dit is niet toegestaan in de Islam.

Als het gaat om verlangen dan moeten wij een voorbeeld nemen aan onze geliefde Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam. Want zijn verlangens waren verlangens waar zich alleen maar goedheid in bevond. Als hij iets verlangde, verlangde hij het voor iedereen. Hij verlangde dat iedereen Moslim zou zijn en dat hij de grootste gemeenschap zou hebben op de Dag des Oordeels. Dit zal ongetwijfeld ook het geval zijn. En een van de mooie verlangens die de Profeet had was als volgt.

De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Ik verlang ernaar mijn broeders te ontmoeten." De Sahaba vroegen: "Zijn wij niet uw broeders?" waarop Hij antwoordde: "Jullie zijn mijn metgezellen. Mijn broeders zijn degenen die in mijn geloven zonder mij gezien te hebben."

Ahmed.

Als laatste zijn er ook nog verlangens van mensen die niet meer uit zullen komen, dit zijn de verlangens van de doden. Want zij zouden er alles voor over hebben om nog een keer terug te kunnen keren naar dit wereldse om een aanbedding te kunnen verrichten. Dit omdat zij de waarheid hebben gezien, de plek waar zij uiteindelijk zullen beëindigen hebben zij aanschouwt. De doden zouden terug willen keren om maar één keer een sudjood te kunnen verrichten. De sudjood die wij meestal snel verrichten en verwaarlozen. Zij kennen op dit moment de daadwerkelijke waarde van deze sudjood. En het is niet alleen de sudjood, elke vorm van aanbedding zouden zij nu graag willen verrichten maar voor hen is het te laat. Wij hebben nog wel deze mogelijkheid zorg er daarom voor dat je je haast naar het verrichten van aanbeddingen. Want er zal een dag komen dat je zult verlangen dat je terug kunt naar het wereldse om de kleinste aanbedding te verrichten die er is. Maar dit zal dan niet mogelijk zijn, verwaarloos jou tijd dan ook niet en zorg ervoor dat je veelvoudig aanbeddingen verricht voordat het te laat is.

Het makkelijkste wat je kan doen is ervoor zorgen dat je altijd goede verlangens hebt die jou dichter bij het paradijs zullen brengen.