

De vrijdagpreek van deze week gaat over het houden van Allah en de ontmoeting met Hem.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

Wie op de Ontmoeting met Allah hoopt, voorwaar, het vastgestelde Tijdstip van Allah zal zeker komen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.

Al-'Ankaboet.

Aboe Moesaa radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

'Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.'

Al-Boekharie.

Dan kun je zelf geen afvragen wie zijn deze mensen die naar de dood snakken om hun Heer te ontmoeten. Wie zijn deze mensen die uitkijken naar de dood, wat zijn hun eigenschappen. Hoe zijn hun zo ver gekomen dat hun uitkijken naar iets wat de meesten verafschuwen.

Een eigenschap van de mensen die veel van alle houden is dat zij veelvuldig de Koran lezen, de Koran memoriseren en hiernaar handelen. Het is dus niet zo dat zij de gehele Koran uit hun hoofd kennen maar precies het tegenovergestelde doen dan wat er in de Koran geschreven staat. Ook het veelvuldig gedenken van Allah middels dhikr, ze zijn er altijd mee bezig in de ochtend, in de middag, in de avond, voordat ze gaan slapen, wanneer ze wakker worden en na elk gebed. "Degene die zijn hart en tong bezig houdt met dhikr, Allah zal het licht van intens verlangen (naar Allah) in zijn hart plaatsen." Dit zijn zaken die er voor zorgen dat jij veel van Allah gaat houden dus als jij iemand bent die een van deze eigenschappen bezit weet dan dat jij van Allah houdt en dat Hij ook van jou houdt.

Ibn Mas'oeed radia-llahu 'anhu zei heeft gezegd:

"Degene die er van houdt om te weten of dat Allah van hem houdt, laat hem zichzelf testen met de Koran. Als hij van de Koran houdt, houdt hij van Allah. De Koran is namelijk het Woord van Allah. Wie dus van de Koran houdt, houdt van Allah."

Het werkelijke houden van Allah is alles doen wat Hij opdraagt en alles verlaten wat Hij verbiedt, naast het volgen van de Soennah van de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam. Eenieder die iemand of iets anders dan Allah en Zijn Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam gehoorzaamt, of andere uitspraken dan die van hen volgt, of anderen dan Allah vreest, of de Tevredenheid van anderen dan Allah zoekt, of zijn vertrouwen in anderen dan Hem stelt, houdt niet van Allah, noch houdt hij van Zijn Boodschapper salla-llahu 'alyhi-wa-sallam. Moslims dienen ook van elkaar te houden omwille van Allah en het beste voor elkaar te wensen. Allah's Boodschapper salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Iemand is geen ware gelovige tenzij hij voor zijn (gelovige) broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst."

Al-Boekharie.

Anass radi-yallahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Wie deze drie dingen in zich heeft, zal de zoetheid van Imaan proeven: Allah en Zijn Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zijn hem meer geliefd dan al het andere, liefde voor een ander zal slechts omwille van Allah zijn en na ongeloof gepleegd te hebben zal hij het weer terugkeren in ongeloof net zo verafschuwen als dat hij het verafschuwt om in het vuur gegooid te worden".

Al-Boekhari.

Aboe ad-Dardaa radi-yallahu anhu heeft gezegd :

"Ik hou van de dood uit verlangen naar mijn Heer, en ik hou van armoede uit nederigheid voor mijn Heer, en ik hou van ziekte omdat het een kwijtschelding van mijn zonden is."

De genen die Allah erg lief hebben zijn degenen die het gelukkigste leven in het wereldse hebben verkregen. Zij proeven ook de zoetheid van de liefde voor Hem in hun harten, vooral als zij gedenken dat Hij met hen zal spreken in het Hiernamaals.

De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Wanneer de mensen van het paradijs het paradijs binnengaan, zal Allah zeggen: 'Is er nog iets dat jullie willen?' Zij zullen zeggen: 'Heeft U onze gezichten niet verlicht? Heeft U ons niet het paradijs doen binnentreden en ons van het hellevuur gered?' Dan zal de sluier opgelicht worden en zullen ze krijgen wat hen het dierbaarst is: het kijken naar hun Heer, moge Hij verheerlijkt en verheven zijn."

Moeslim.

De grootste straf van de mensen van de Hel is dus dat ze hun Heer niet te zien krijgen. Omdat hun harten in het wereldse hard en verduisterd waren en niet verlicht waren met het licht van Imaan was hun vergelding dat zij in het Hiernamaals niet naar de Allah mogen kijken.