

De vrijdagpreek van deze week gaat over de Barmhartigheid van Allah.

Annas radi-yallahu anhu heeft overgeleverd van de Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam dat alle heeft gezegd:

“O zoon van Adam, waarlijk, zolang jij je Mij aanroept en op Mijn vergeving hoopt, dan zal Ik jou vergeven, wat je ook maar hebt gedaan, zonder hier naar om te kijken. O zoon van Adam, al zouden je zonden's tot aan de hemel reiken, waarnaar jij Mij om vergeving vraagt, dan zal ik je vergeven. O zoon van Adam, al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat deze de aarde kunnen vullen en Mij dan treft, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal ik tot jou komen met de gelijke omvang hieraan aan vergeving.

At-Tirmidhi.

Dit is het resultaat van wanneer je aan de hiervoor genoemde voorwaarde voldoet. Vergeving is het bedekken van de zonden en het niet aangerekend worden ervan. Met andere woorden, Allah bedekt je zonden voor de mensen, rekent deze je niet aan en zal je hiervoor niet straffen. Oftewel, hoeveel zonden je ook maar hebt verricht.

Mensen die veel goede daden hebben die hun slechte daden overtreffen. Allah zal hen vergeven voor hun slechte daden en hen het Paradijs binnen laten treden. Als Goedheid en Gunst van Allah zal het Vuur hen nooit raken. Ibn 'Omar radi-llahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Allah zal de gelovige op de Dag des Oordeels dichter bij Hem brengen en Hem bedekken met Zijn Bedekking, waarna Hij tegen hem zal zeggen: “Herinner jij je deze en deze zonde?” Herinner jij je deze en deze zonde?” Hij zal antwoorden: “Ja, o mijn Heer.” Hij zal hem zijn zondes toegeven en hij zal denken dat hij vernietigd is. Dan zal Allah tegen hem zeggen: “Zoals Ik het voor jou in het wereldse verborgen heb gehouden, zal Ik het je Vandaag vergeven.” Daarna zal hij zijn boek met goede daden overhandigd krijgen.”

Al-Boekhaarie en Moeslim.

Waar de Barmhartigheid van de mens stopt ga de Barmhartigheid van Allah verder. Als je alleen al als voorbeeld zou nemen dat je een vriend dagelijks iets zou vragen, dan zou er een einde komen de barmhartigheid van deze vriend en misschien ook een einde deze vriendschap, bij Allah zit het echter niet zo in elkaar. Want als je om je heen kijkt zijn er veel onrechtplegers en ondanks dat geeft Allah hun nog steeds datgene wat ze nodig hebben aan voorzieningen. Je ziet een niet-Moslim nog steeds ademen terwijl hij toch zegt dat Allah zijn Heer niet is. Is dit dan geen barmhartigheid naar de niet-Moslims toe maar dit geldt ook voor de Moslims. Want ook wij zijn begunstigd met de barmhartigheid van Allah want elke keer als wij zondigen krijgen wij tijd om berouw te tonen en deze tijd heb je tot aan je dood.

'Amr ibn 'Anbasah radia-llahu anhu heeft gezegd:

"Een oude man kwam bij de Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam, leunend op een staf en zei: "O boodschapper van Allah! Ik heb vele grote zonden begaan. Zullen mijn zonden vergeven worden?" De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam zei: "Getuig jij dat er geen God is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah?" De man antwoordde: "Ja, en ik getuig dat u de Boodschapper van Allah bent." De Boodschapper salla-llahu alyhi-wa-sallam zei: "Nu zijn jouw zonden vergeven."

Ahmad.

Aboe Hoerairah radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Allah bezit honderd delen van Genade, daarvan is er één neergezonden tussen de djinn, mensen, vee en ongedierte. Vanwege dit, tonen zij wederzijdse affectie en genade. En toont het wilde dier genegenheid voor haar kind. En Allah houdt negenennegentig delen van Genade achter waarmee Hij Zijn dienaren begenadigt op de Dag der Opstanding."

Moeslim.

En deze Barmhartigheid is de algemene Barmhartigheid, deze Barmhartigheid is voor alle schepselen die Allah geschapen heeft. Laat staan de Barmhartigheid die Hij voor ons bewaard heeft voor op de Dag des Oordeels.

Het is van 'Omar Ibn Al-Khattaab radia-llahu 'anhu overgeleverd dat hij heeft gezegd:

"Er werd eens een aantal gevangenen aan de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam voorgeleid. Onder hen bevond zich een vrouw die op zoek was naar haar kind. Toen zij tussen de gevangenen haar kind aantroef, drukte zij het kind tegen haar buik en gaf het borstvoeding. Hierop vroeg de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam aan zijn metgezellen: "Denken jullie dat deze vrouw in staat zou zijn haar kind in het vuur te werpen?" De metgezellen antwoordden: "Nee, bij Allah, ze zou er alles aan doen om hem hierin niet in te hoeven werpen." Waarna de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zei: "Allah heeft meer Genade met Zijn dienaren dan deze vrouw met haar kind."

Moeslim.

De Profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Toen Allah het bevel tot de schepping gaf, deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over Mijn bestraffing zegevieren."

Moeslim, Al-Boekhari, An-Nasa'i en Ibn Maadjah.

Nu we gehoord hebben dat de Barmhartigheid van Allah zo groot is moeten we niet denken dat dit een vrijkaart is om veel te gaan zondigen. Want weet dat Allah ook keihard is in de bestraffing. De Barmhartigheid is juist voor zijn dienaren die proberen Zijn Wetgeving na te komen. Dit is dus een vermaning voor degenen die veel zondigen om hun te kennen te geven dat de barmhartigheid van Allah groter is dan zijn bestraffing. Dat de deuren van Tawbah altijd geopend zijn hoe groot jou zonden's ook zijn. Wanhoop dus niet aan de Barmhartigheid van Allah en houd je stevig vast aan Zijn pad.