

De maand Ramadan

Abu Hurayrah radia-llahu 3anhu heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“De Ramadan is tot jullie gekomen; een gezegende maand. Allah heeft het vasten ervan voor jullie verplicht gesteld. Gedurende de Ramadan zijn de poorten van de hemel geopend, de poorten van het Hellevuur gesloten en de duivels geketend. Eén nacht ervan, die beter is dan duizend maanden, behoort aan Allah toe. Degene die van het goede van deze maand weerhouden wordt, is waarlijk beroofd van het goede.”

(Deze hadith is overgeleverd door Ahmad en An-Nasa’i. Zie Ahmad Shakir’s controle van de Musnad (nr. 7148) en Sahih At-Targhib wat-Tarhib van Al-Albaani (1490) en Tamam-ul-Minnah (395))

Deze hadith is een verheugde aankondiging aan de vrome dienaren van Allah, van de komst van de gezegende maand Ramadan. De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam vertelt over de komst van de Ramadan en het was niet slechts een simpele nieuwsoverdracht. Zijn doel was om hen het verheugende nieuws te brengen van een fantastische tijd van het jaar, zodat de vrome mensen die snel daden verrichten, de gepaste waarde eraan kunnen geven. Dit is omdat de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam in de hadith uitlegt wat Allah voor Zijn dienaren voorbereid heeft aan de vele middelen om vergiffenis en Zijn tevredenheid te verkrijgen. Degene die vergiffenis van zich laat ontsnappen tijdens de maand Ramadan, lijdt het uiterste verlies.

“Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

“Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Als Moslim benut je de maand Ramadan om aan Allah je berouw te tonen voor alle zonden en de slechte dingen die je hebt verricht. Het is de maand waarin het berouw wordt aangekondigd. Berouw betekent dat je terugkeert naar Allah, de slechte dingen achterwege laat, spijt hebt van wat je gedaan hebt en besluit om dit soort dingen nooit meer te zullen doen. Het tonen en hebben van berouw is iets wat iedere Moslim voor al zijn zonden verschuldigd is, of deze zonden nu groot of klein zijn. Berouw is een verplichting voor iedere gelovige, in ieder situatie en over iedere zonde. Allah houdt van degene die berouw heeft. Berouw is een van de redenen van de overwinning in deze wereld. Allah accepteert het berouw van Zijn dienaren, hoe groot dit ook is, zolang jij het stadium waarin je gaat overlijden nog niet hebt bereikt. Het hebben en tonen van berouw komt je ten goede in deze wereld en in het hiernamaals. De deur van tawbah staat wijd open, en je zult daarmee met lichaam en ziel het Paradijs krijgen, hoe groot je zonden ook zijn.

Allah zegt in de Koran:

“Allah bemint hen die berouwwol tot Hem keren, en Hij bemint hen die zich reinigen”

(Surat Al-Baqarah: 222)

De maand Ramadan is ook de maand van het zuiveren van het hart. Dit doe je door veel aanbiddingen te verrichten. De sahaba die waren gewend wanneer de maand Ramadan aanbrak alles te laten vallen. Zij stortte zich vol op de Koran en zij lazen deze meermalen uit in de maand Ramadan. Zorg er daarom voor dat ook jij op zijn minst probeert de Koran één keer uit te lezen. Wat je ook kan doen is het bijleggen met iemand waarmee je ruzie hebt. Dit is namelijk ook een aanbidding, zorg ervoor dat jij de eerste bent die het bijlegt wanneer je ruzie hebt met een ander.

“Djibriel heeft zo vaak het goede gedrag jegens de burenen benadrukt, dat ik dacht dat hij mij zou gaan bevelen hen het recht van erfgenamen te geven.”

(Moeslim)

Houd hier dus rekening mee, want we weten allemaal dat we in de maand Ramadan meer tot overlast kunnen zijn dan in de andere maanden. Ook hier rondom de moskee; wanneer je hier bent geef dan het goede voorbeeld en wees rustig. Zorg ervoor dat de burenen geen last van ons moslims hebben. Je kan de burenen ook blij maken door ze wat eten te geven of wat dan ook. Het is namelijk de maand Ramadan, de maand van de goede daden. Een goede buur is een gunst van Allah, het kan zijn dat wanneer jij een goede daad verricht deze buur dat tegen anderen gaat vertellen. En het kan ook zijn dat wanneer je een slechte zaak verricht dat deze buur dat voor iedereen verborgen houdt. Zorg daarom goed voor de burenen. Als je vast, dan vasten je gehoor, je zicht en je tong van leugenachtigheid en het verbodene, dan blijf je weg van het schaden van je buur en heb je eerbiedwaardigheid en rust, en zijn de dag dat je vast en de dag dat je niet vast niet hetzelfde.

Als laatste wil ik afsluiten met dat vasten is meer dan niet eten en drinken. **De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:**

“Wie het zeggen van valsheid en het handelen daarnaar niet achter zich laat, van diegene heeft Allah het niet nodig dat hij het eten en drinken achter zich laat.”

De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft ook gezegd:

“Sommige vastende houden aan hun vasten alleen honger en dorst over.”

“Eenieder die niet stopt met het spreken van leugens en hiernaar handelt, Allah heeft het opgeven van zijn voedsel en drinken van hem niet nodig.”

(al-Boekhaari)