

Broeder(zuster)schap in de islam

De vrijdag preek van deze week gaat over de broederschap en het houden van omwille van Allah.

Broederschap is verplicht in de Islam, dit is dan ook waar de profeet salla-l्लाahu-3alayhi-wa-sallam mee begon bij binnenkomst van medina na zijn emigratie. Hij riep de huidige bewoners van medina en de bewoners van mekka bij elkaar en zei tegen hen, jullie zijn nu broeders van elkaar.

Onder de bewoners van medina was Sahd al ansari en hij werd gekoppeld met 3abderahman ibn hawf radiya-l्लाahu-3anumaa. Sahd al Ansari was echter een rijk man en zei tegen 3abderahman neem de helft van mijn bezittingen. Sahd was ook met meerdere vrouwen getrouwd en zei tegen 3abderahman kies één van mijn vrouwen en neem haar als jouw echtgenoot. Dit is hoe de sahaba waren zei wisten wat het daadwerkelijk inhield om van elkaar te houden omwille van Allah.

De Profeet salla-l्लाahu-3alayhi-wa-sallam zei:

“Niemand van jullie gelooft volledig totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”

(al-Boekhari en Moeslim)

‘Niemand van jullie gelooft’ betekent hier dat niemand het volmaakte geloof bezit, totdat hij voor zijn moslimbroeder wenst wat hij voor zichzelf wenst qua godsdienstige en wereldse zaken.

Het houden van iemand omwille van Allah is een goede zaak. **Zo heeft Aboe Hoerayrah radiya-l्लाahu-3anu overgeleverd dat de Profeet salla-l्लाahu-3alayhi-wa-sallam heeft overgeleverd dat Allah op de dag des oordeels zal zeggen:** *“Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw.”*

(Moeslim)

En in een andere overlevering, die ook overgeleverd is door **Aboe Hoerayrah radiya-l्लाahu-3anu, staat dat de Boodschapper van Allah salla-l्लाahu-3alayhi-wa-sallam zei:** *“Een man ging op bezoek bij zijn broeder in een ander dorp. Allah stuurde een engel die hem opwachtte langs de weg. Toen de man langskwam, vroeg de engel hem: ‘Waar ga je naar toe?’ Hij zei: ‘Ik ga een broeder bezoeken die in dit dorp woont.’ De engel vroeg: ‘Heb je hem een gunst verleend?’ Hij zei: ‘Nee, alleen maar omdat ik van hem houd omwille van Allah.’ De engel vertelde hem: ‘Ik ben een boodschapper voor jou van Allah. Ik ben gestuurd om je te vertellen dat Hij de Verhevene van jou houdt zoals jij van je broeder houdt omwille van Hem.”*

(Moeslim)

Ibn Djarier a-Ttabari heeft overgeleverd dat Aboe Hurayrah (moge Allah met hem behaagd zijn) verhaald heeft dat de Profeet (Allah's geboden en vrede zij met hem) heeft gezegd: *Er zijn onder de dienaren van Allah mensen die geen profeten en geen martelaars zijn, waarop de profeten en de martelaars op de Dag van de Opstanding jaloers zullen worden vanwege hun plaats bij Allah.” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, kun je ons vertellen wie zij zijn?” Hij zei: “Het zijn volkeren die omwille van Allah van elkaar houden zonder dat zij familieleden van elkaar zijn en zonder geld dat zij aan elkaar geven. Bij Allah, hun gezichten stralen en zij bevinden zich op stralend licht. Zij zullen niet vrezen wanneer de mensen vrezen en niet treuren wanneer de mensen treuren”*

(Aboe Dawoed en Sahieh verklaard door imaam al-Albaani)

Anas radiya-llaahu-3anu heeft overgeleverd dat de profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: *“Er zijn drie eigenschappen, als deze in iemand gevonden worden, heeft hij de zoetheid van het geloof geproefd: dat Allah en Zijn boodschapper hem meer geliefd zijn dan al het andere, dat hij enkel omwille van Allah van zijn broeder houdt en dat zijn afkeer om in ongeloof terug te keren net zo groot is als zijn afkeer om in het Vuur te worden gegooid.”*

al-Boekharie en Moeslim.

Ibn 'Oemar radiya-llaahu-3anu verhaalt dat de Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: *“Een Moslim is de broeder van een Moslim, hij doet hem geen onrecht aan en hij geeft hem niet over aan de vijand. Wie zich bezighoudt met het bevredigen van een behoefte van een broeder, zal ondervinden dat Allah zich bezighoudt met het bevredigen van zijn behoefte. Wie de tegenspoed van een Moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal door Allah op de dag des oordeels verwijderd worden. En wie de tekortkomingen van een Moslim verbergt, zijn tekortkomingen zullen door Allah op de Dag des Oordeels verborgen worden”*

(Boekharie en Moeslim)

Aboe Hoerayrah radiya-llaahu-3anu zei dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wendt jullie niet af van elkaar. Verkoopt niet ten laste van elkaar. En wees broeders, O dienaren van Allah. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier - hij wees tot drie keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer.”

(Moeslim)

Afgunst kent vele nadelen en daarom is dit verboden. Zo is dit een vorm van afkeer voor de Voorbeschikking van Allah. Ook is dit een vorm van onrecht tegenover je broeder. Tenslotte leidt afgunst tot een bedorven hart bij de afgunstige persoon. Toename van de gunsten bij de andere doen in hem slechts de afgunst ontsteken, waardoor zijn leven ondraaglijk wordt.

Als de Islamitische gemeenschap de genoemde richtlijnen zou naleven, dan zou zij hierdoor gelukzaligheid in dit wereldse leven en in het Hiernamaals verkrijgen. Want dit behoort allemaal tot de hoogwaardige, verheven en nobele etiquette waarmee het goede wordt verworven en de kwade wordt vermeden.

De moslims moeten elkaar het goede toewensen. Een moslim mag een ander niet toewensen wat hij zichzelf niet toewenst. Als hij zich hieraan niet houdt, neemt zijn Iman af. De Profeet heeft zelfs verklaard dat deze persoon geen Iman bezit. Het belang van het aanhalen en versterken van de relaties van de moslims onderling. Het zich houden aan deze overlevering zorgt ervoor dat een moslim zijn broeder niet benadeelt in zijn bezit, eer en familie. Hij zou het namelijk ook niet willen dat een ander dit hem zou aandoen.

“In het aangezicht van Allah is er niks geliefder dan het plaatsen van blijdschap en verlichting in het hart van je moslimbroeder.” En dit is een manier waarop je dat kan doen.

"Aboe Hoerairah radiya-Ilaahu-3anu heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah salla-Ilaahu-3alayhi-wa-sallam zei: *"Bij Allah in Wiens Handen mijn leven is, jullie zullen het paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie iets vertellen waardoor jullie van elkaar zullen houden? Verspreidt de salam tussen jullie."*

(Moeslim)

Anas ibn Malik radiya-Ilaahu-3anu heeft overgeleverd dat de profeet salla-Ilaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd: *"Haat elkaar niet, benijd elkaar niet en wend je niet af van de ander. Wees dienaren van Allah als broeders. Het is niet toegestaan voor een moslim om zijn broeder voor langer dan drie dagen te negeren."*

(Sahih Moeslim)

Weet dus dat je zondig bent wanneer je ruzie krijgt met je broeder en je spreekt elkaar drie dagen niet. Zorg er dus voor dat wanneer dit wel voor komt dat je de gene bent die als eerst het contact weer bijlegt om de beloning te verkrijgen van Allah. Als laats wil ik met deze hadith afsluiten.

Djarier Ibn 'Abdoellah radiya-Ilaahu-3anu verhaalt dat de boodschapper van Allah salla-Ilaahu-3alayhi-wa-sallam zei:

"Wie niet genadig is voor de mensen, word niet begenadigd door Allah"

(Boekharie & Moeslim)