

De vrijdagpreek van deze week gaat over het in bedwang houden van de tong.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

Heb jij niet gezien hoe Allah een voorbeeld stelt van een goed woord dat als een goede boom is, waarvan de wortels stevig zijn en de takken tot de hemel reiken? Het geeft zijn vruchten op elk moment met de Toestemming van zijn Heer. En Allah stelt de voorbeelden voor de mensen, opdat zij er lering uit zullen trekken. En het voorbeeld van een slecht woord is net als het voorbeeld van een slechte boom die uit de aarde is onworteld en die geen stevigheid heeft. Allah maakt degenen die geloven standvastig door middel van het standvastige woord in het wereldse leven en in het Hiernamaals. En Allah doet de onrechtpleger afdwalen. En Allah doet wat Hij wil.

Ibrahim 24/27.

De tong is een groot hulpmiddel voor de mens en één van de vele onderdelen van de scheppingen van Allah. Als orgaan is de tong niet erg groot, echter zijn macht is onbeperkt, zijn zonden zijn vreselijk en zijn verdiensten zijn geweldig. Ongeloof en geloof kunnen niet anders dan door de tong worden vertolkt.

De tong is het uiterste van zowel het kwade als het goede. De tong kan zich uitdrukken over datgene wat is geschapen en wat niet is geschapen, over de Schepper en over de schepping en over het bekende en over het onbekende. De tong kan uitleg geven aan wat wij van binnen hebben bedacht en of gevoeld, of het nu waar is of onwaar.

De profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Elke keer dat de zoon van Adam ‘s morgens opstaat, waarschuwen al zijn organen zijn tong op een strenge wijze en zeggen tegen hem: “Vrees Allah voor ons, want wij zijn afhankelijk van jou: als jij op de weg van rechtschapenheid blijft, zullen wij hetzelfde doen en als jij afwijkt, zullen wij samen met jou afwijken.”

At-Tirmidhi.

Het zou voor elke Moslim verplicht moeten zijn altijd te zwijgen totdat het nodig is voor hem om te spreken. Want hoe vaak heeft iemand spijt van wat hij gezegd heeft nadat hij het gezegd heeft en hoe zelden heeft iemand spijt van wat hij gezegd heeft als hij gezwegen heeft? Ook zou het voor de Moslim verplicht moeten zijn om zijn oren twee keer zo vaak te gebruiken als zijn tong en zich te realiseren dat hij twee oren gekregen heeft en slechts één mond zodat hij meer gaat luisteren dan hij spreekt. Dat is omdat hij spijt zou kunnen krijgen van wat hij gezegd heeft, wanneer hij spreekt, maar als hij zwijgt, dan zal hij niets hebben om spijt van te hebben. Het is immers gemakkelijker om terug te nemen wat je nooit gezegd hebt, maar zodra een woord uitgesproken is, bezit het zijn spreker, maar als het nooit uitgesproken is, blijft dit het eigendom van degene die het nooit uitgesproken heeft."

De profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Waarlijk, een dienaar kan een woord spreken zonder zich te bedenken of het goed of slecht is en kan daardoor verder in het Hellevuur vallen dan de afstand tussen het oosten en het westen."

Al-Boekhari en Moeslim.

Aboe Bakr pakte was gewend zijn tong vast te pakken en te zeggen: ***'Dit heeft mij doen vallen en neergooien in zonden's.'*** Dit zei hij om zichzelf nederig te maken en om zichzelf ter verantwoording te roepen.

Wanneer we niets nuttigs te zeggen hebben, is stilte goud waard. Een keer vroeg Moe'ad ibn Djabal radia-llahu 'anhu aan de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam welke goede daad hem toegang zou verschaffen tot het Paradijs en hem zou weerhouden van het Hellevuur. De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam somde hem de goedheid van vele goede daden op, waarna hij zei; "Zal ik jou informeren wat het fundament is van dit allemaal?" (Van al deze goede daden). Moe'ad zei: "Jazeker." De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam pakte met zijn hand zijn eigen tong vast en zei: "Houd deze in bedwang." Moe'ad vroeg toen: "O Profeet van Allah! Worden we ter verantwoording geroepen betreffende hetgeen we uitspreken?" De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam antwoordde: "Moge jouw moeder jou verliezen, O Moe'ad! Is er dan iets anders wat er voor zorgt dat mensen met hun gezicht in het Hellevuur worden geworpen naar aanleiding van hetgeen hun tong heeft geogst?"

Soenan at-Tirmidzie en Soenan Ibn Maadjah.