

## Oprechtheid en leugenachtigheid

De vrijdagspreek gaat vandaag over oprechtheid en leugenachtigheid.

**De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:** *“Oprechtheid leidt tot het goede en het goed leidt tot het paradijs. Een man volhardt in het vertellen van de waarheid, totdat hij bij Allah staat opgeschreven als een waarheidsgetrouwe persoon. Leugenachtigheid leidt tot zondigheid en zondigheid leidt tot het hellevuur en een man volhardt met het vertellen van leugens, totdat hij bij Allah staat opgeschreven als een leugenaar.”*

(Bukharie en Muslim)

Dit laat dus duidelijk zien dat liegen jou niks anders brengt dan vernietiging. Zorg er dan ook voor dat je deze eigenschap niet eigen maakt. Wees eerlijk en je zal een grote beloning krijgen en het zal er dus ook voor zorgen dat het je weg houdt bij verdorvenheid.

**De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:** *“Een huichelaar (munafiq) is te herkennen aan drie eigenschappen:*

*Als hij spreekt, dan liegt hij.*

*Als hij een belofte doet, dan verbreekt hij de belofte.*

*En als hij iets wordt toevertrouwd, dan schendt hij dit.”*

(Bukharie en Muslim)

Dit laat dus duidelijk zien dat het liegen een eigenschap van een munafiq is. Dit zijn dus eigenschappen waar een Moslim niet over wil beschikken. Nou wil het niet zeggen dat wanneer iemand één van deze eigenschappen bezit, een munafiq is. Je zegt dan dat hij een eigenschap van een munafiq bezit maar niet dat hij een munafiq is.

**De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam werd gevraagd:** *“kan een Moslim een keer stelen? Hierop antwoorde hij: ja, een Moslim kan een keer iets stelen. Hierop werd de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam gevraagd: kan een Moslim een keer in overspel vervallen? Hierop antwoorde hij: ja, een Moslim kan een keer in overspel vervallen. Hierop werd de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam gevraagd: kan een Moslim liegen? Hierop antwoorde hij: nee, een Moslim liegt niet.”*

Dit wil niet zeggen dat een Moslim mag stelen of overspel plegen, maar het betekent dat een Moslim een keer in deze zonde kan vervallen door iets van zwakte. Maar liegen doet een Moslim niet omdat de slechtheid van liegen nog groter is dan voorgaande zondes. Als je dan al kijkt hoe groot de voorgaande zondes zijn, dan kun je je nu wel voorstellen hoe erg liegen is.

Zorg er dus voor dat je een oprechte Moslim bent en dat je niet liegt, Blijf bij deze verdorven eigenschap weg. Liegen is iets waar een Moslim van weg moet blijven. Je spreekt altijd de waarheid ook wanneer je een grap vertelt.

**De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:** *“Ik garandeer een huis aan de rand van het Paradijs aan degene die het redetwisten vermijdt, ook al heeft hij gelijk. Ik garandeer een huis in het midden van het Paradijs aan degene die liegen vermijdt, al is het voor de grap en ik garandeer een huis in het bovenste gedeelte van het Paradijs voor degene met goed gedrag.”*

(Abu Dawud)

Hierbij moet wel vermeld worden dat het alleen vermijden van een discussie, vermijden van

liegen en het hebben van een goed karakter niet voldoende is om het Paradijs te bereiken.

Er zijn voorwaarden voor het binnentreden van het Paradijs. Zo dient men ook in Allah te geloven, geen deelgenoten aan hem toe te kennen etc.

**De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft ook gezegd:** *“O wee voor degene die spreekt om mensen te laten lachen, o wee voor hem, o wee voor hem.”*

(Aboe Dawoed)

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam waarschuwt hier dus drie keer voor het liegen. De imaam heeft ook een andere overlevering aangehaald waarin de bestraffing van een leugenaar is beschreven. Bij een leugenaar zullen er haken zijn die de wangen, de neus en de ogen doorboren en naar zijn rug getrokken worden. Kun jij je voorstellen dat dit bij jouw gebeurt? Nee! Blijf dus weg van deze slechte eigenschap, namelijk liegen. Ook zal de leugenaar te herkennen zijn op de Dag der Opstanding.

**Allah zegt (interpretatie van de betekenis):**

*“En op de Dag der Opstanding zie jij de gezichten van degenen die over Allah logen zwart worden. Is er in de Hel geen Verblijfplaats voor de hoogmoedigen?”* (Soerah az-Zoemar vers 60)

Je zult je dan afvragen hoe kan ik liegen over Allah. Dit doe je door iets haram te verklaren wat Allah halal heeft verklaard en andersom. Ga dus niet zomaar dingen zitten roepen wanneer je ergens geen weet van hebt.

**Al-Moeghira ibn Shoe'ba radi-yallahu-3anhu heeft de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam horen zeggen:** *“Liegen over mij is niet zoals liegen over anderen. Degene die over mij liegt, moet zich voorbereiden op zijn plaats in het Vuur van de Hel.”*

Liegen over de profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam doe je door bijvoorbeeld a-hadith te verzinnen of door over de profeet zelf iets te verzinnen. Pas dus op wat je zegt over onze geliefde profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam.

In de islam is het verboden om over iets te praten waar je geen weet van hebt, vooral zaken omtrent het geloof. Wanneer je iets wordt gevraagd waar je geen weet van hebt, durf dan te zeggen dat je het niet weet. Als je gaat zitten gissen naar een antwoord, dan bestaat er een kans dat je bestraft gaat worden.

Dit is ook iets wat de ouders vanaf jongs af aan moeten mee geven aan hun kinderen. Want vaak wordt vanaf jongs af aan een kind geleerd dat je wel mag liegen. Dit zeggen de ouders dan niet letterlijk, maar hun daden laten zien dat het wel toegestaan is om te liegen. Voorbeeld: ouder en kind zitten thuis en er wordt aangeklopt. De ouder zegt dan tegen het kind, zeg maar dat ik niet thuis ben. Of het kind moet zeggen dat de ouder slaapt. Dit is niet toegestaan en is gewoon een vorm van liegen. We moeten ook opletten met leugens wanneer we met kinderen spelen.

**De Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft hiervoor gewaarschuwd. Er is overgeleverd dat ‘Abd-Allah ibn ‘Aamir radi-yallahu-3anhu heeft gezegd:** *“Op een dag riep mijn moeder mij toen de Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam in ons huis zat. Ze zei: ‘Kom hier, dan krijg je iets.’ De Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam vroeg: ‘Wat wil je hem dan geven?’ Ze zei: ‘Ik zal hem een dadel geven.’ De Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: ‘Had je hem niets gegeven, dan zou je hebben gelogen.’”*

Spreek dus ook tegen je kinderen de waarheid zodat zij deze eigenschap van je over gaan nemen. Want kinderen nemen behoorlijk veel over van hun kinderen. Dus als jij ze leert om te liegen zullen hun dat van je overnemen.

**De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:** *“Liegen mag niet in de Islam behalve in drie gevallen: wanneer een man met zijn vrouw praat om haar te plezieren, liegen in oorlog tegen de vijand en liegen om een verzoening tot stand te willen brengen tussen mensen die het oneens met elkaar zijn.”*

Tegen je vrouw liegen mag dus alleen om haar te prijzen en niet om zaken voor haar verborgen te houden. Dit behoort niet tot de goede aglaaq van een echtgenoot.

Liegen kan er voor zorgen dat mensen weg blijven bij de Islam. Wees dus altijd eerlijk!

### **Neem het verhaal 3abdel-Qadr Al-djilani**

Hij werd namelijk op jonge leeftijd op pad gestuurd door zijn moeder om in een ander land kennis te gaan vergaren. Zijn moeder gaf hem veertig dinar mee en het advies om tegen niemand te liegen. Hij vertrok met een karavaan en onderweg kwamen ze rovers tegen die de karavaan wouden beroven.

De rovers gingen iedereen langs en vroegen naar hun bezittingen. Toen ze bij de jonge 3abdel-Qadr aankwamen vroegen ze wat hij bij zich had en hij antwoorde veertig dinar. De mannen die bij hem waren begonnen te twijfelen en dachten dat hij zat te liegen en ze riepen de baas van de rovers bij zich. Hij kwam bij 3abdel-Qadr aan en vroeg hem wat hij bij zich had. Weer antwoorde hij veertig dinar. Hij pakte het en liet dit aan hen zien.

De leider was verbaasd en vroeg hem waarom hij dit deed en 3abdel-Qadr antwoorde dat hij dit van zijn moeder had mee gekregen. Hij zei tegen de rovers dat zijn moeder hem had opgedragen om niet te gaan liegen en altijd de waarheid te spreken. Hij had een eed afgelegd bij zijn moeder en die wilde hij niet verbreken.

Hierop begon de baas te huilen en zei tegen hem: “Jij hebt een eed met je moeder en bent bang om die te verbreken terwijl zij jou niet ziet. Ik ben een misdadiger en weet dat Allah mij wel ziet.” Hierop werden alle bezittingen van de mensen van de karavaan teruggegeven. Daarna verrichtte de man en al zijn volgelingen tawbah (berouw). Dit is dus wat eerlijkheid doet met mensen, wees dus altijd eerlijk zodat je er later geen spijt van krijgt.