

De vrijdagpreek van deze week gaat over zina.

***Annas radi-yallahu ‘anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:***

***“Onder de tekenen van het Uur zijn de volgende: “Overspel en het drinken van wijn zal normaal worden; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor 50 vrouwen zal zorgen (dat 1 op 50 zal zijn).”***

***Boekhari.***

Helaas vinden we veel mensen bewust of onbewust kiezen voor hetgeen wat Allaah toornit en ontevreden maakt. Deze verkeerde keuzes leiden er toe dat ze zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals zullen verliezen. Een van deze keuzes, is het kiezen voor een relatie met een vreemde, voor of tijdens het huwelijk. Omdat het iets is wat vaak voorkomt in onze maatschappij, wil ik deze kwestie behandelen om duidelijk te maken wat zina precies betekent en wat wel en niet mag binnen de Islamitische wet aangaande dit onderwerp, Ook wil ik de gevaren en gevolgen van deze grote zonde behandelen.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): ***En naderde ontucht niet. Waarlijk het is een verdorvenheid en een slechte weg.***

***Al-Israa 32.***

“De geleerde hebben gezegd dat de zin ‘En nadert ontucht niet’ veelzeggender is dan slechts ‘Pleeg geen zina’ te zeggen, want de betekenis is ‘Kom zelfs niet dichtbij zina.’ Dit betekent geen enkele daad verrichten die dichtbij zina zou kunnen komen of ertoe zou kunnen leiden, zoals het alleen zijn met iemand van het andere geslacht, aanraken, kijken, naar slechte plekken gaan, op een manier spreken die haram is tot een vrouw van wie men geen familie is, denken over en het plannen van immorele handelingen enzovoorts.

Overspel (zina) is de één na ergste zonde in de Islam. Als de man in deze kwestie ongetrouwd is, dan is zijn straf volgens de Islamitische wetgeving 100 zweepslagen en moet hij een jaar verbannen worden van zijn stad en het plaats van zijn misdaad. (Alleen als er getuigen waren die moslim zijn.) Is hij getrouwd dan is zijn straf steniging tot de dood daarop volgt. (Deze regels gelden trouwens in een land waar het Islamitisch recht wordt toegepast.)

Het is ook logisch dat er een hoge straf tegenover zina staat want de gevolgen zijn merendeels blijvend. Vele kinderen lopen rond zonder ooit hun vader gekend te hebben, echtscheidingen die maar blijven toenemen, verkrachtingen, ziektes, kinderen zonder een huis, mensen die er psychisch van worden, moorden die worden begaan na een verkrachting, abortus, verwarring over het vaderschap en ga zo maar door. Allaah heeft zware straffen voor zina en als we er goed over nadenken is het voor onze eigen bestwil. Deze straffen zijn er om te waken over gezinnen, om het vertrouwen, liefde tussen een man en vrouw in het huwelijk sterker te maken, om kinderen op te laten groeien in een warm gelukkig Islamitische gezin en om de eer, de respect van de vrouw niet aan te tasten en om ons Imaan (geloof) en Taqwa (godsvruchtigheid) sterker te maken.

De Moslims moet hun Heer vrezen in het geheim en in het openbaar en zich onthouden van datgene wat Allaah verboden heeft van het alleen zijn met iemand van het andere geslacht, kijken, handen schudden, kussen en andere handelingen die haraam zijn en die leiden tot de immorele daad van zina.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): ***Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moet waken. Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat zij (in het verborgene) doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over een geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken, en (dat zij) hun schoonheid niet (moeten) onthullen, behalve datgene wat daar zichtbaar daarvan is. En (laat) hen hun (hoofd)sluiers (d.w.z. hun hidjabs) over hun kraagopening (d.w.z. over een hals en borst) heen slaan en niets van hun schoonheid onthullen, behalve een aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broers, of de zonen van hun broers, of de zonen van hun zussen, of hun vrouwen (d.w.z. een moslimzusters), of wat hun rechterhand bezit ((d.w.z. hun de slavinnen), of (hun) volgers (d.w.z. degene die hun achterna komen voor eten) onder de mannen die geen geslachtsdrang hebben, of de kinderen die geen oog hebben voor de intieme delen van vrouwen. En laat hen niet met hun voeten stampen, zodat datgene wat zij aan schoonheid verhullen, niet blij zal worden gegeven. En Toon allen berouw aan Allah, ogen, omdat jullie succesvol zullen zijn.***

#### **An-Noer 31-32.**

In deze twee verzen beveelt Allaah de gelovige mannen en vrouwen om hun blikken neer te slaan en hun kuisheid te bewaken vanwege de ernstige aard van zina en waar het toe leidt onder de Moslims. Het vrijelijk laten ronddwalen van de blikken is één van de oorzaken van ziekte in het hart en het bestaan van immorele handelingen terwijl het neerslaan van de blikken één van de manieren is om jezelf daarvoor te beschermen.

Het neerslaan van de blikken en het beschermen van de kuisheid is zuiverder voor de gelovige in deze wereld en in het Hiernamaals terwijl het vrijelijk rond laten dwalen van de blikken en het niet bewaken van de kuisheid onder de grootste oorzaken van verdoemenis en bestraffing zijn in deze wereld en in het Hiernamaals.

Men zou na moeten denken over hoe ernstig het is om een vrouw aan te raken met wie men niet verwant is, zoals de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam verklaard heeft: “Als iemand van jullie in het hoofd gestoken zou worden met een stuk ijzer, zou dat beter voor hem zijn dan wanneer hij een vrouw aan zou raken die niet toegestaan is voor hem om aan te raken.” Dit verwijst naar de bestraffing voor aanraken, dus hoe zit het dan met ergere daden zoals omhelzen en kussen en zelfs ergere soorten van ongeoorloofde activiteiten?

Zoals jij wenst dat niemand jouw moeder, zus, zusje, dochter, nicht of tante lastig valt zo willen vele anderen dat ook niet. Zoals jij wenst dat zij gerespecteerd word moet jij ook andere respecteren. Want de vrouw is immers je moeder, je zusje, je oma en dochter.

In de Koran vinden we vele verzen waarin de vrouw wordt bevolen een hjaab te dragen. Met een hjaab wordt de juiste kleding bedoeld en niet de hoofddoek. Met de juiste kleding wordt bedoeld

wijd, ondoorzichtig, zonder versierselen en ongeparfumeerd. De vrouw die zich niet houdt aan deze kledingvoorschriften, zorgt er voor dat mannen naar haar kijken en zich met haar bezig houden wat weer tot al-fitna zal leiden.

De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft duidelijk gemaakt dat het alleen zitten van een vrouw en een man die geen mahram voor elkaar zijn, kan leiden tot zina, omdat de shaytaan altijd als derde persoon aanwezig zal zijn en hun zal verleiden tot zaken die verboden zijn.

Een vrouw moet ervoor waken dat ze zich op de juiste manier kleedt als ze zich in een gemengde ruimte bevindt met mannen. Een vrouw die zich op een uitdagende manier kleedt en zich mengt in een ruimte met mannen, zal zorgen voor fitna.

De enige relatie tussen man en vrouw die in de Islaam is toegestaan is het huwelijk. Het gezin biedt volgens de Islaam de beste structuur om geluk, veiligheid, trouw en afhankelijkheid te bieden aan de man, de vrouw en de kinderen. Daarom is het belangrijk dat het gezin beschermd moet worden tegen allerlei vormen van gevaar en bedreigingen. Een vorm van een van deze bedreigingen is zina. Daarom wordt zina streng bestraft in de Islaam zodat de overtreders gestraft worden en andere personen afgeschrikt worden om geen zina te plegen.

Een jongeman van de stam Quraysh kwam naar de profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam en hij vroeg aan hem: "O Boodschapper van Allah, geef mij toestemming om ontucht overspel te plegen". De metgezellen van de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam liepen naar de jongeman en maanden hem vol verontwaardiging te stoppen. De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam werd boos en vroeg hen de jongeman dichterbij te brengen. De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zei: "Zou je het plegen van ontucht/overspel je moeder toewensen?" De jongeman zei: "Nee Wollah, moge Allah mij voor jou opofferen." De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zei: "Ook de mensen willen dit niet voor hun moeders. Zou je het voor je dochter willen?" De jongeman zei: "Nee Wollah, moge Allah mij voor jou opofferen." De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zei: "Ook de mensen willen dit niet voor hun dochters. Zou je het voor je zus willen?" De jongeman zei: "Nee Wollah, moge Allah mij voor jou opofferen." De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zei: "Ook de mensen willen dit niet voor hun zussen. Zou je het voor je tante aan vaders zijde willen?" De jongeman zei: "Nee Wollah, moge Allah mij voor jou opofferen." De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zei: "Ook de mensen willen dit niet voor hun tantes. Zou je het voor je tante aan moeders zijde willen?" De jongeman) zei: "Nee Wollah, moge Allah mij voor jou opofferen." De Profeet ging door met het noemen van meerdere familieleden, waarop de jongeman dezelfde antwoorden gaf. Hierop plaatste de Profeet zijn hand op de borst van de jongeman en zei : "O Allah, vergeef hem zijn zonden, reinig zijn hart, en behoed zijn kuisheid."

Iedereen moet weten dat het verrichten van zina een schuld is. Deze schuld zal vroeg of laat geïnd worden. Dit zal gebeuren middels dat iemand anders dezelfde zonde zal begaan met een van jouw vrouwelijke familieleden. Dit kan jouw moeder, jou zus, jou nicht, jouw tante, jouw dochter of jou eigen vrouwen zijn. En weet met zekerheid dat deze schuld geïnd zal worden je zal hier niet aan ontkomen. Dus weet wanneer jij in de buurt van iemand anders zijn dochter komt neem dan in jou achterhoofd dat het slechts een lening is.

Als iemand zina heeft begaan zijn er altijd nog de deuren van berouw. Dit is niet een vrijwaring voor de mensen ook volop zina te gaan plegen maar dit is een vermaning voor degene die deze zonde hebben begaan.

De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

***'En degene die berouw toont van een zonde, is als iemand die helemaal geen zonde heeft gepleegd.'***

***(Ibn Maadjah***

En ook heeft Allah gezegd in Hadith Qudsi:

***"O Zoon van Adam, zo lang je Mij aanroept en Mij vraagt, zal Ik je vergeven voor wat je gedaan hebt, en Ik zal er geen bezwaar tegen hebben. O zoon van Adam, al reiken je zonden tot de wolken in de lucht, als je Mij om vergeving vraagt, zal Ik je vergeven. O zoon van Adam, als je tot Mij komt met zonden bijna zo groot als de aarde en je komt tot Mij zonder deelgenoten aan Mij toe te schrijven, dan zou Ik je vergeving schenken bijna zo groot als de aarde."***

***Tirmidhi***