

Het geven van liefdadigheid

Allah geeft in de koran te kennen:

"Jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een beproeving. En bij Allah is een grandioze Beloning. Vrees daarom Allah voor zover jullie daartoe in staat zijn, luister en gehoorzaam en geef uit aan liefdadigheid. Dat is beter voor jullie zelf. En degene die behoed wordt voor zijn eigen gierigheid, zij zijn degene die succesvol zijn. Als jullie allen een goede lening geven, dan zal hij het voor jullie vermenigvuldigen en jullie vergeven. En Allah is meest dankbaar, meest verdraagzaam."

(Soerat al-Anfaal)

Wat Allah in deze ayaat te kennen geeft is of we Hem geld willen lenen. Dit moet je dan ook niet letterlijk zien want wat Hij er daadwerkelijk mee bedoeld is, wanneer je uitgeeft op de weg van Allah je dit terug zal krijgen op de Dag des Oordeels. De dag dat geld je niet zal baten zal Allah jou terug geven wat jij in dit wereldse uitgegeven hebt op Zijn weg.

Het nut van geld is alleen te zien wanneer men het uitgeeft omwille van Allah in zaken die nuttig zijn voor het wereldse en voor het hiernamaals. Het verzamelen en blokkeren van geld is een manier van het verminderen van haar waarde en het doden ervan. Tevens mist men de vruchten van het wereldse en het hiernamaals. Zoals de profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd in een hadith, dat degene die veel geld verzamelt en er een schat van maakt dat zij de grootste verliezers zijn, behalve degenen die omwille van Allah uitgeven.

De profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Wanneer iemand sadaqah geeft die gelijk is aan een dadel van eerlijk verdiend geld en Allah accepteert alleen het eerlijk verdiende geld, neemt Allah het in Zijn Rechter Hand en vermenigvuldigt het de zegeningen ervoor, zoals iemand van jullie zijn veulen verzorgt totdat het zo groot als een berg wordt."

(al-Boekhaari en Moeslim)

De profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel."

(al-Boekhaari en Moeslim)

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Een dirham won de wedstrijd tegen 100.000 dirhams." Een man vroeg: "Hoe dan?" De Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: "Een man die rijk was en daarvan 100.000 dirhams uitgaf als sadaqah, in tegenstelling tot een man die alleen twee dirhams had waarvan hij één als sadaqa weggaf."

(An-Nasa'i, Ibn Khuzaimah en Ibn Hibban. Hassan verklaard door Al-Albaani.)

Een moslim die het goede voor zichzelf wil en wenst, dient sadaqa te verrichten omwille van Allah uit de voorzieningen die hij van Allah heeft gekregen. Tevens dient hij ervoor te zorgen dat hij zijn

sadaqa alleen en zuiver omwille van Allah uitgeeft. Men moet niet gierig zijn voor zichzelf. Wanneer men geld uitgeeft, dan geeft hij het aan zichzelf en niet aan diegene die het geld heeft ontvangen.

Onze profeet Mohammed *salla-llahu 3alyhi-wa-sallam* heeft vermeld dat de daden ophouden na het overlijden behalve als men Sadaqa *djariyyah* heeft gegeven.

Sadaqa *djariyyah* is een liefdadigheid die gegeven is aan een langdurige liefdadigheidsproject die nog voort zal bestaan na de dood van degene die daaraan heeft bijgedragen. Zoals bijvoorbeeld het leveren van een bijdrage aan een moskee, ziekenhuis, scholen. Omdat mensen nog steeds gebruik zullen gaan maken van die instellingen zal degene die heeft bijgedragen middels sadaqa *djariyyah* ook na zijn dood de beloning van zijn goede daden ontvangen.

Aboe Hoerairah radi-yallahu 3anhu heeft overgeleverd van de profeet *salla-llahu 3alyhi-wa-sallam* dat:

"Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon of dochter die smeekbeden voor hem verricht."

(Moeslim)

'Aishah radi-yallahu 3anha heeft overgeleverd:

*"Een man zei tegen de Profeet *salla-llahu 3alyhi-wa-sallam*: "Mijn moeder stierf plotseling, ik denk dat wanneer zij er toe in staat zou zijn geweest om te spreken zij sadaqa gegeven zou hebben. Zal zij beloningen ontvangen wanneer ik het namens haar geef?" De profeet Mohammed *salla-llahu 3alyhi-wa-sallam* antwoordde met ja."*

(al-Boekhaari en Moeslim)

De profeet *salla-llahu 3alyhi-wa-sallam* heeft gezegd:

"Iedere dag wanneer de zon opkomt is sadaqa verplicht voor ieder mens. Wanneer men tussen twee mensen oordeelt met rechtvaardigheid is dit een daad van sadaqa. Wanneer iemand helpt in zaken wat betreft zijn rijdier door hem te helpen rijden of zijn bagage erop te tillen; dat wordt allemaal als sadaqa gerekend. Een goed woord is een daad van sadaqa en iedere stap naar het gezamenlijke gebed wordt als sadaqa gerekend. En een obstakel van de weg opruimen wordt als sadaqa gerekend."

(al-Boekhaari en Moeslim)

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de profeet *salla-llahu 3alyhi-wa-sallam* heeft gezegd:

"Er is geen dag waarop de mensen opstaan of twee engelen komen neer en een van hen zegt: "O Allah, geef vergoeding aan degene die sadaqa uit geeft," en de ander zegt: "O Allah, vernietig degene die niet besteedt."

(al-Boekhaari en Moeslim)

“Er zijn zeven soorten mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Een van deze personen is iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft.

(al-Boekhaari en Moeslim)

Dit is één van de voordelen van het geven van een sadaqa, namelijk dat het een goede daad is waarmee je jezelf kunt behoeden van het hellevuur, ook al is het maar een kleine sadaqa! En elk van de voordelen en gunsten van een sadaqa verdienen eigenlijk een eigen preek of lezing. Een sadaqa veegt de zonden weg, **de Profeet zegt:** *“En de sadaqa dooft de zonde zoals het water het vuur dooft. Een voordeel waar je niet snel aan denkt, namelijk dat een sadaqa een middel is tegen lichamelijke klachten en ziekten.”* Want degene die jou geschapen heeft en heeft voorbestemd dat jij ziek bent heeft namelijk zijn boodschapper gezonden die ons geleerd heeft: *“Genees jullie zieke met een sadaqa.”*

Maar niet alleen lichamelijke klachten, ook geestelijke klachten kunnen geheeld worden door een sadaqa te geven omwille van Allah. **De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:** *“Als je je hart wilt verzachten, geef dan een behoeftige te eten en streel over het hoofd van een wees.”* Een dienaar zal vroomheid of goedheid, oftewel ‘een goed persoon zijn’ pas bereiken als hij een sadaqa geeft. Naast het feit dat je bezittingen vermeerderen zal Allah Subhanahu wata’ala je beloning ook vermeerderen, **Hij zegt:** *“Voorwaar, de mannen die bijdragen geven en de vrouwen die bijdragen geven en Allah een goede lening geven: Hij zal het voor hen vermenigvuldigen en voor hen is er een rijke beloning).”* **En Hij zegt in een ander vers:** *“Wie is degene die aan Allah een goede lening geeft? Hij zal die vele malen vermenigvuldigen. En Allah beperkt en verruimt zijn voorzieningen en tot Hem worden jullie teruggebracht.)”*

Het geven van een sadaqa is als het bidden van het nachtelijk gebed. Dit zijn namelijk de twee zaken waarin jaloezie is toegestaan, namelijk jaloers zijn op iemand die de Quran kent en deze reciteert tijdens het nachtelijke gebed en jaloers zijn op iemand die rijkdom heeft gekregen en deze uitgeeft omwille van Allah. En met jaloezie bedoelen het hopen dat je hetzelfde krijgt zonder dat het van hen afgepakt wordt, uiteraard. Het geven van een sadaqa is een reiniging en zuivering, **zoals de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam de handelaren en kooplieden adviseerde door te zeggen:** *“O kooplieden, deze handel wordt vergezeld door nutteloos gepraat en zweren, meng het daarom met assadaqa).”* Reinig je onvolmaaktheden en slechte eigenschappen door het geven van een sadaqa omwille van Allah. En als laatste, sadaqa is een bewijs, zoals onze Profeet heeft gezegd. Het geven van een sadaqa, liefdadigheid, is een bewijs dat dat je Imaan hebt. Het bewijs dat je tot het goede in staat bent. Het bewijs dat je vertrouwen hebt in Allah.

En zo zijn er nog vele voordelen en gunsten die jij, beste dienaar van Allah, kunt verdienen door het denken aan een ander en het geven van een sadaqa. Maar wat is het doel van het opsommen van al deze voordelen? Wat is het doel van het opnoemen van deze verzen en ahadieth? Het weten dat het gebed verplicht is en dat het vasten van Ramadan verplicht is en het vervolgens niet doen is nutteloos. Kennis nemen van al deze voordelen van de aanbidding genaamd “liefdadigheid”, het geven van een Sadaqa en er vervolgens niets mee doen is net zo nutteloos. Liefdadigheid is in de Islam een aanbidding waarmee je dichter tot Allah Subhanahu wata’ala komt, hoe groot of hoe klein de daad ook is. Zet je daarom in, beste Moslim, vervul je plicht als Moslim, help de behoeftigen, help de moskee. Zet de theorie om in praktijk en geef omwille van Allah. En het is niet het één of het ander, nee, geef zowel aan de Moskee en geef aan je behoeftige medemens. Je hoeft niet te kiezen. Want wat je ook geeft het zal jou bezittingen niet verminderen.