

De vrijdagpreek van deze week gaat verder over de Dag des Oordeels.

'Adiy ibnoe Haatim heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: "Er is niemand onder jullie of zijn Heer zal hem spreken zonder tussenkomst van een tolk. Dan zal hij aan zijn rechterkant kijken en niets zien, behalve wat hij voort heeft gebracht aan daden. En hij zal aan zijn linkerkant kijken en niets zien, behalve wat hij voort heeft gebracht. Hij zal voor zich kijken en niets zien behalve het Vuur voor zijn gezicht. Dus vrees het Vuur, al is het maar met een halve dadel. Wie dat niet kan opbrengen, laat hem dan een goed woord uiten."

Al-Boekharie en Moeslim.

Op deze Dag zullen Wij hun monden verzegelen en hun handen zullen tot Ons spreken. En hun voeten zullen getuigen over dat wat zij hebben verworven.

Yaa-sien 65

De gelovige zal zijn boek in zijn rechterhand krijgen. Hij zal degene zijn die gered wordt en hij zal gelukkig zijn op de Dag der Opstanding. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Wat betreft degene die zijn boek in zijn rechterhand wordt gegeven. Hij zal een lichte afrekening krijgen. En hij zal verheugd tot zijn familie terugkeren."

Al-Inshiqaaq 7-9.

"Wat betreft degene die zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: "Neemt, en lees mijn boek voor. Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou ontmoeten." Hij zal dan een leven van welbehagen leiden. In een hooggelegen Tuin (het Paradijs). Haar vruchten hangen nabij. (Er wordt gezegd:) "Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen."

A-Haaqqah 19-24.

Allah zal de gelovige dienaar dichter bij Hem brengen en zal hem beschermen tegen blootstelling (van zijn slechte daden in het zicht van iedereen). Allah zal zeggen: "Herinner jij je die en die (slechte) daad? Herinner jij je die en die (slechte) daad?" Hij zal zeggen: "Ja mijn Heer!" Wanneer Allah zijn zondes bekend maakt en de dienaar beseft dat hij de ondergang is genaderd, zal Allah zeggen: "Ik heb je beschermd (tegen blootstelling van deze slechte daden tegenover anderen) gedurende jouw leven. Vandaag zal ik ze voor je vergeven." Dan zal hem zijn opgetekende daden gegeven worden.

Wat de ongelovigen en de hypocrieten betreft, zij zullen in het openbaar geroepen worden: "Dit zijn degenen die over hun Heer hebben gelogen" (die Zijn Leiding niet volgden die Hij met Zijn Profeten had gezonden). Daarom zal Allah's vloek over de onrechtvaardigen heersen.

Al-Boekhari.

De ongelovigen, de hypocrieten en de volgelingen van dwaling krijgen hun boeken echter in hun linkerhand en achter hun rug. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft degene die zijn boek achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om vernietiging schreeuwen. En hij zal in Sa’ier (de Hel) binnengaan.”

A-Inshiqaaq 10-12.

“En wat betreft degene die zijn boek in zijn linkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: “Wee mij! Was mijn boek maar niet gegeven! En ik weet niet hoe mijn afrekening zal zijn. Was de dood maar de beëindiger van alles. Mijn bezittingen baten mij niet. Mijn macht is van mij heengegaan.” (Allah zegt:) “Grijpt hem en bindt zijn handen om zijn nek. En doet hem in Djahiem (de Hel) binnengaan. Voert hem daarna binnen in ketenen waarvan de lengte zeventig ellen is.”

A-Haaqqah 25-32.

“Als de Verantwoording compleet is, zullen de daden worden gewogen. Dit omdat het wegen te maken heeft met beloning en bestraffing. Het is dus passend dat dit gebeurt na de Verrekening. De Verrekening is om de daden te beoordelen en de weging om de hoeveelheid beloning of bestraffing te bepalen.”

Aboe Said Al-Khudri radia-llahu ‘anhu heeft de Boodschapper van Allah salla-llahu ‘alyhi salam horen zeggen dat Allah op de Dag des Oordeels zal zeggen: ‘O Adam! Waarop Adam zal zeggen, hier ben ik tot Uw dienst en al het goede is in Uw Handen! Allah zal zeggen: breng uit je nageslacht de bewoners van de Hel. Waarop Adam ‘alyhi-wa-sallam zal antwoorden wie zijn de bewoners van de hel? Hierop zal Allah zal zeggen: van elke groep van 1000 personen zullen er 999 het hellevuur binnentreden. De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd dat op die dag zullen de kinderen grijs haar krijgen, elke vrouw en elk vrouwtjesdier zal wat ze in haar baarmoeder droeg verliezen. Je zal de mensen als dronken zien terwijl ze het niet zijn, maar de bestraffing van Allah is verschrikkelijk. Dit nieuws maakte de metgezellen bang en die zeiden: ‘O Boodschapper van Allah, wie van ons verdient het om die ene persoon te zijn die uit de duizend gered zal worden? Hierop antwoordde de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam luister naar dit goede nieuws, van elke duizend personen van de twee gemeenschappen Gog en Magog, zal er een van jullie (naar de hel gaan), toen voegde hij eraan toe Bij Degene die mijn ziel in Zijn Hand houdt, ik hoop dat jullie een derde van de mensen van het paradijs zullen zijn. Aboe Said zei: We prezen Allah en vierden Zijn Grootseheid. Toen zei de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam Bij Degene die mijn ziel in Zijn Hand houdt, ik hoop dat jullie de helft van de mensen van het Paradijs zullen zijn. Ten opzichte van de andere gemeenschappen zijn jullie zoals het witte haar in de vacht van het zwarte rund, of zoals het hoornachtige deel van de voorpoot van de ezel.

Al-Boukhari nr. 6530 en Moeslim nr. 222

De ware gelovigen verrichten goede zaken vrezen voor het hellevuur terwijl de hypocrieten zondigen en denken dat ze veilig zijn.