

De vrijdagpreek van deze week gaat over de maand Muharam en haar gebeurtenissen.

De maand Muharam is een van de heilige islamitische maanden die Allah Soebhana Wa Tahala heeft verkozen boven andere maanden. Deze maand kent veel gebeurtenissen zoals het overlijden van de vrouw Khadidja en oom van de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam. Hij noemde het dan ook wel de maand van verdriet. De profeet Mohammed salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft ons aanbevolen eens veel te vasten in deze maand. Dus ook op de dag van Ashura, want Abdullah ibn Abbaas radi-yallahu anhu heeft van de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam overgeleverd dat:

“De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam vastte op de dag van Ashura en de mensen opdroeg om te vasten, zij zeiden toen: “O Boodschapper van Allah, dit is een dag van de joden en christenen.”

De Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam zei daarop:

“Als ik nog leef het volgende jaar, dan zal ik de negende dag ook vasten.”

Moeslim (1134).

Echter, toen de dag van Ashura een jaar later aanbrak, was de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam overleden, waardoor hij dit niet meer kon doen. Toch waren zijn woorden zeer duidelijk voor ons: het is beter om ook op de negende dag van Muharram te vasten, de dag voor Ashura (of de dag na Ashura). Op deze manier wilde de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam zich afscheiden van de joden en de christenen.

Het Vaste Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fatawa, onder leiding van Sheikh bin Baaz (moge Allah hem genadig zijn) hebben vastgesteld dat het niet verplicht is om de dag ervoor of de dag erna te vasten. Maar het is wel beter om dit te doen, vanwege de bovenstaande woorden van de Profeet (Allah's vrede en zegeningen zij met hem). (Fataawa al-Lajnah ad-Daa'imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa, deek 10, pagina 401, nummer 13.700).

De 10e van de islamitische maand Moeharram is de dag waarop Allah Moesa en zijn volgelingen redde van de farao en zijn aanhangers door de Rode Zee voor hen te splijten, om een weg te maken waardoor Moesa alyhi-wa-sallam en zijn volgelingen konden vluchten. Toen de farao en zijn aanhangers echter probeerden erdoor heen te lopen, ging de zee terug in zijn originele staat, waardoor ze verdronken. Moesa alyhi-wa-sallam was gewend om op deze dag te vasten uit dankbaarheid voor deze redding.

Toen de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam in Medina kwam, zag hij de Joden op deze dag (Ashoera) vasten. Hij vroeg hen waarom zij dit deden en zij zeiden: “Dit is de dag waarop Allah Moesa en de Kinderen van Israel liet overwinnen van de farao.” Hierop zei de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam: “Wij zijn dichterbij Moesa dan jullie.” Dus de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam vastte op deze dag en spoorde de moslims aan om ook te vasten op deze dag.

Abu Qatada radi-yallahu anhu heeft overgeleverd van de Profeet Mohammed salla-llahu alyhi-wa-sallam dat hij heeft gezegd:

“Met het vasten op de dag van Arafa hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar en het komende jaar. En met het vasten op de dag van Ashura hoop ik dat Allah de zonden vergeeft van het voorgaande jaar.”

Moeslim.

Een andere belangrijke gebeurtenis in deze maand is de Hidjrah. Dit is namelijk de maand waarin de Islamitische jaartelling begint. De Hidjrah is een belangrijke gebeurtenis in de islam, dit is namelijk de maand waarin de Profeet emigreerde naar Medina. Voordat hij salla-llahu alyhi-wa-sallam emigreerde had hij al wel veel maatregelen getroffen. Hier uit kunnen wij een lering trekken en dat is dat je niet zomaar alles klakkeloos kan gaan doen. Wanneer je iets wilt gaan doen zorg er dan voor dat je alles netjes hebt uitgewerkt en goed voorbereid bent. Want de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam vertrok niet zomaar uit Mekka. Hij had er al voor gezorgd dat hij iemand had die zijn proviand zou verzorgen voor onderweg, iemand die hem het goede en slechte nieuws zou kunnen komen brengen, een gids, de weg uitgestippeld, en ga zo maar door.

Een lering die je uit de Hidjrah zou kunnen halen is dat wanneer je je in een land bevindt waarin jij jouw godsdienst niet kan praktiseren, dan zou jij dit land omwille van Allah moeten verlaten. De Hidjrah zou je ook kunnen verrichten op het moment dat jij veel gezondigd heb op een plek om opnieuw wil gaan beginnen jij deze plaats zou kunnen verlaten omwille van Allah.

Er gebeuren ook zaken die innovaties zijn in deze maand en waarvan we ons moeten distantiëren. Een van deze zaken is dat mensen het islamitische nieuwjaar vieren. Dit is iets wat er nooit heeft plaatsgevonden dus dienen wij dit ook niet te doen. Een andere zaak is dat de mensen op de dag van Ashura zich zelf pijn doen en erg verdrietig zijn omdat Hoessein de kleinzoon van de Profeet op deze dag vermoord is. Dit is iets wat veelal onder de sjiieten voorkomt. Als wij zouden moeten gaan treuren dan zouden we dat wel moeten doen op de dag dat de Profeet was komen te overlijden. Want hij is degene die hier het meeste recht op heeft.