

Het goede spreken of zwijgen

De imam moge Allah hem rijkelijk belonen heeft de preek deze week over het goede en slechte zeggen.

De profeet salla-llaahu-3alyhi-wa-salam heeft gezegd:

Een dienaar doet een uitspraak van de Tevredenheid van Allah Subhana-wa-Tahala zonder dat hij er naar omkijkt, en vervolgens zal Allah hem met die uitspraak rangen in het paradijs doen verhogen. Maar zegt de profeet salla-llaahu-3alyhi-wa-salam pas op, let op, geef je aandacht en een dienaar doet een uitspraak waarmee hij de Boosheid en de Toorn van Allah op zich neemt zonder dat hij er naar omkijkt, en Allah laat hem door deze uitspraak een grote afstand neerdalen in het hellevuur met een grotere afstand dan tussen het oosten en het westen.

Pas dus op voor de tong, degene die slecht praat zal zeventig jaar in het hellevuur gesmeten worden. Dit is wat slecht praten met je kan doen. Wij hebben vaak niet door wat voor schade we aanrichten middels de tong. De tong kan iemand maken maar hij kan ook iemand breken. Daarom is het van groot belang, dat je goed nadenkt, voor je wat zegt. Het kan namelijk zijn dat je iets zegt en dat dit de reden zal zijn dat mensen er nog jaren last van hebben.

Er werd aan de Profeet salla-llaahu-3alyhi-wa-salam gevraagd: *“Wat zal de meeste mensen naar het Paradijs leiden?” Hij salla-llaahu-3alyhi-wa-salam antwoordde: “het vrezen van Allah en een goed karakter.” Hij werd daarna gevraagd: “Wat zal de meeste mensen naar de Hel doen leiden?” Hij salla-llaahu-3alyhi-wa-salam zei: “De tong en het geslachtsdelen.”*

Pas dus op, jou tong leid jou dus of naar het paradijs of naar het hellevuur. Jou tong is het enige lichaamsdeel dat niet vermoeid raakt je kan het de hele dag bewegen en het word niet moe. Zorg er daarom voor dat je jou tong voor het goede gebruikt.

De profeet salla-llaahu-3alyhi-wa-salam heeft ook gezegd, wie gelooft in Allah en de laatste dag laat hem het goede zeggen of zwijgen.

Weet dat wanneer je slecht spreekt, dat er op de Dag der Opstanding een rekening op je ligt te wachten en die dan betaald met worden. Vergeet daarbij ook niet dat je ouders het meest recht hebben hierop. Veel jongeren zijn namelijk de hele dag vrolijk op straat en zodra ze thuis komen beginnen ze hun ouders van alles en nog wat uit te maken.

Allah zegt hierover in de Quran in surat al-Isra: *En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem alleen aanbidden en goed voor de ouders zijn. Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen. En verlaag voor hen de vleugel van nederigheid dat wil zeggen wees zachtaardig voor hen als blijk van genade en zegt: mijn Heer heb genade met hen zoals zij mij opgevoed toen ik klein was.”*

Als we al geen oef mogen zeggen hoe zal het dan zitten met de dingen die wij allemaal zeggen. Weet dat woorden jou de Islam doen binnentreden, maar met het zelfde gemak kunnen woorden jou ook weer de Islam doen uittreden. Een vrouw kan middels woorden jouw echtgenote worden maar middels woorden kan ze ook weer haram voor jouw worden. Het waren ook woorden die er weer voor zorgde dat Adam 3alayhi-asallam door Allah vergeven werd. Zorg er daarom altijd goed voor dat je jouw woorden zorgvuldig uitkiest.

Denk goed na voor je wat zegt, weet dat er twee engelen bij jou zijn die alles noteren en dat er een dag komt dat je rekenschap moet afleggen en je niks meer kan terug draaien.



De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd dat Allah huizen in het paradijs heeft gemaakt die zo mooi zijn dat geen enkel verstand zich dit kan voorstellen. Deze huizen heeft Hij gemaakt voor de mensen die goed spreken, de mensen die het goede uitgeven op de weg van Allah en de mensen die in de nacht in gebed staan.

Voor de genen die kans willen maken op zo een huis hou vanaf vandaag je tong in bedwang en zoals de profeet salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam heeft gezegd spreek het goede of zwijg.

De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam heeft ook gezegd: *“Elke keer dat de zoon van Adam ‘s morgens opstaat, waarschuwen al zijn organen zijn tong op een strenge wijze en zeggen tegen hem: “Vrees Allah voor ons, want wij zijn afhankelijk van jou: als jij op de weg van rechtschapenheid blijft, zullen wij hetzelfde doen en als jij afwijkt, zullen wij samen met jou afwijken.”*

Imam Jahfar Asadiq hoorde dat iemand gaat slecht over hem had gesproken. Toen hij dit hoorde heeft hij zijn slaaf de opdracht gegeven om naar de gene toe te gaan die slecht over hem gepraat had en hem een bord met dadels te geven. Nadat de slaaf de bord dadels bij deze man gebracht had vroeg hij aan zijn slaaf wat de reden was dat hij deze dadels kreeg. De slaaf vertelde hem het verhaal maar de man geloofde het niet en ging mee naar Jahfar. Bij Jahfar aangekomen vroeg de man of het verhaal klopte en Jahfar bevestigde het verhaal van zijn slaaf. Hierop zei de man waarom geef je mij een bord met dadels als ik slecht over je praat hierop antwoorde Jahfar jij geeft mij jou hasanat en het enige wat ik jou terug kan geven is een bord met dadels. Hieruit kan je verschillende leringen halen een ervan is hoe de mensen met kennis met zulke situaties omgaan. Ik denk dat een ieder van ons zou schreeuwen en schelden en het niet normaal uit kunnen praten. Terwijl de mensen met kennis rustig en kalm blijven en zo een situatie tactisch oplossen.