



## Verdeeldheid en eenheid

De vrijdagpreek van deze week gaat over de eenheid van de moslimgemeenschap en de verdeling hiervan.

**Allah zegt in de Koran:** *“En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld”.*

(Surah Aali ‘Imraan: vers 103)

**Allah zegt ook in de quraan:** *“Slechts de gelovigen zijn broeders (van elkaar). Dus breng verzoening tussen jullie broeders teweeg en vrees Allah, opdat jullie begenadigd zullen worden”.*

(Surah Hoedjoeraat: vers 10)

Ondanks deze duidelijke bevelen gaat een groot deel van de Moslimgemeenschap tegen deze bevelen in.

In een tijd waarin de Islam aan zoveel kritiek onderhevig is van buitenaf, waarin veel mensen de Islam lijken te haten, is het niet verstandig om onderling zo verdeeld te zijn. Verdeeldheid leidt tot verzwakking. In plaats van de eenheid te zoeken, die tot kracht kan leiden. Daarbij maakt die verdeeldheid het eenvoudig om voor buitenstaanders nog meer haat te zaaien, het vergemakkelijkt het verdeel en heers-principe voor degenen die een afkeer van de Islam hebben.

Het is sterk aangeraden in talrijke hadiths om de Jama‘a te volgen en haar aan te hangen. Dat is wat begrepen wordt uit de verzen waarin het verbod op verdeling voorkomt en de verplichting om de Jama‘a aan te hangen. In een authentieke hadith is overgeleverd dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei :

*“De Jama‘a is een barmhartigheid terwijl de verdeling een bestraffing is”.*

(Sahih at-Targhib wat-Tarhib)

We kunnen als voorbeeld, de strijd van Oehoed aanhalen. Toen de moslims in strijd gingen tegen de mushrikeen bij de strijd van Oehoed, had de profeet de moslims de opdracht gegeven om op de wacht te blijven. Hij zei tegen de moslims blijf hier ook al zijn wij aan de winnende hand, zelfs wanneer jullie zien dat wij aan het verliezen zijn blijf dan hier. Toen de moslims zagen dat ze aan de winnende hand waren besloot een groep van de wachtenden op de berg om aan de strijd deel te nemen om wat van de oorlogsbuit te innen. Dit was in tegenstrijd met wat de profeet hen had bevolen. Een kleine groep die bleef achter en werd aangevallen door khalied ibn walied (die toen nog geen moslim was). Ze zouden als 1 front achter moeten blijven als een groep als een eenheid. Maar de ene groep zei: we gaan ze helpen en de andere groep zei nee de profeet heeft gezegd dat we hier moesten blijven. Hierdoor moesten de moslims die in het strijdveld aanwezig waren op de vlucht slaan omdat ze van achteren aangevallen werden. Ze waren de profeet ongehoorzaam, ze waren geen eenheid op die berg, als ze wel geluisterd hadden naar de profeet dan hadden ze alsnog gewonnen.



Ook als je gaat kijken naar de grote islamitische rijken dan zijn deze allen komen te vallen door verdeeldheid.

Zelfs als het gaat om eten en er heerst verdeeldheid en we eten niet samen zullen de zegeningen hieruit weggenomen worden.

**“De metgezellen van de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zeiden tegen hem: “O Boodschapper van Allah, wij eten maar raken niet voldaan,” waarop hij salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam hen vroeg: “Eten jullie alleen?” Zij zeiden: “Ja.” Hij salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: “Als jullie samen eten en de Naam van Allah erover uitspreken, zal het gezegend voor jullie zijn.”**

(Abu Dawud)

**De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:**

*“Zal ik jullie vertellen wat de mensen in groepen kan verdelen? Lasteren, kwaadspreken tussen de mensen.”*

(Sahih Moeslim)

**De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:**

*“De joden zullen zich opsplitsen in ééenzeventig groeperingen, de christenen zullen zich opsplitsen in tweeenzeventig groeperingen en mijn gemeenschap zal zich opsplitsen in drieenzeventig groeperingen, allen zijn in het Hellevuur behalve één.” Daarop vroegen de mensen: “En wie is die (ene) groep, O Boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Degenen die zich bevinden op datgene waarop ik en mijn metgezellen zich bevinden.”*

(Abu Dawud, Tirmidhi en Ahmad)

De profeet had drie smeebedes gedaan waarvan er één niet verhoord werd en dat was de smeebede van dat we eenheid zouden vormen.