

De vrijdagpreek van deze week gaat over een overlevering van de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam.

Aboel 'Abbaas 'Abdoellah ibnoe 'Abbaas overlevert:

“Op een dag zat ik achterop bij de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam waarop hij tegen mij zei:

“O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren. Waak over Allah(zijn voorschriften) en Hij zal over jou waken. Waak over Allah(zijn voorschriften) en je zult Hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan aan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah. En weet dat als de gehele gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. De pennen zijn reeds opgeheven en de geschriften zijn reeds opgedroogd.”

At-Tirmidhi.

In een andere overlevering dan die van at-Tirmidhi vindt men het volgende:

“Waak over Allah (zijn voorschriften) en je zult Hem voor jou treffen. Zorg dat jij Allah kent in voorspoedige tijden, dan zal Hij jou kennen in tijden van tegenspoed. En weet dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen overkomen. En weet dat datgene wat jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan. En weet dan waarlijk dat de overwinning met geduld samengaat en de verlichting met tegenslag en gemak met tegenspoed.”

Imam Ahmad.

Voordat we verdergaan met het bespreken van deze Hadith wil ik kort ingaan op de nederigheid van de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam. Want degene die goed geluisterd heeft, heeft gehoord dat Ibn 'Abbaas radia-llahu 'anhu vertelt dat hij achterop dat bij de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam. Hij zat achterop bij hem op een ezel. Dit laat zien hoe nederig de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam was het ging hem niet om de roem en de eer nee, hetgeen hem slechts om het verkondigen van de boodschap. Want als het hem werkelijk om de roem en de eer ging had hij ten eerste niet op een ezel gezeten en ten tweede er had niemand bij hem achterop gezeten.

De Hadith begint als volgt: ***“O jongeman, ik zal je een aantal woorden leren.”***

En dit was ook een wonder van de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam. Hij was iemand die met weinig woorden veel kon vertellen. Hij gaf Ibn 'Abbaas geen hele lezing, hij vertelde hem slechts enkele woorden die groot waren van inhoud. Dit laat ons ook zien dat je kinderen van jongs af aan belangrijke zaken als dit moet meegeven. Dit omdat een klein kind veel makkelijker leert dat iemand die al op leeftijd.

“Waak over Allah (zijn voorschriften) en Hij zal over jou waken.”

Dit betekent dat een persoon ervoor moet zorgen dat hij de grenzen van Allah niet te buiten gaat, dat hij de verplichte zaken nakomt en de verboden zaken verlaat. Hiertegenover staat dat Allah dan zal waken over zijn geloof, familie, bezit, ziel, gezondheid en eer. Allah zal Engelen sturen die over jou zullen waken omdat jij over zijn voorschriften waakt. En hier hebben we het vorige week ook al uitgebreid over gehad, degene die Allah aan zijn zijde heeft voor hem is dit voldoende. En weet dus

ook dat wanneer alles slecht met je gaat jij in het goed voelt dat jij niet waakt over de voorschriften van Allah. Want wanneer jij niet waakt over de voorschriften van Allah is de kans klein dat je smeekbeden verhoord wordt, dat je lang ziek blijft en dat de mensen afschuw voor jou hebben. En weet dat degene die Allah niet aan zijn zijde heeft waarlijk deze persoon is zeker verloren.

“Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult Hem voor jou treffen,”

Dit betekent dat wie zich houdt aan de voorschriften van Allah dat Allah over hem zal waken en dat hij hem zal leiden naar het goede. Allah zal ervoor zorgen dat zijn ogen alleen het goede te zien krijgen, dat zijn tong alleen het goede spreekt en dat zijn benen hem weghouden bij verdorven plaatsen. Dat Allah voor jou is betekend dat hij dichtbij jou is dus dat jou smeekbede snel verhoord zal worden. Als iemand jou onrecht aandoet zal Allah ervoor zorgen dat deze onrechtpleger zijn verdiende loon krijgt.

‘Als je vraagt, vraag dan aan Allah.’

Dit is een zaak die te maken heeft met de geloofsovertuiging van elke Moslim. Een Moslim moet ervan overtuigd zijn dat Allah de Enige is die hem alles kan geven. De mensen zijn slechts middelen die ervoor kunnen zorgen dat jij jouw doel bereikt. En de mensen zullen jou uiteindelijk zat te worden als je te veel van ze vraagt. De mensen zullen jou ontlopen en ze zullen je gaan verafschuwen maar Allah zal jou blijven schenken hoeveel je ook vraagt. En hier gaat het natuurlijk om alleen zaken die Allah jou kan schenken zoals gezondheid, kinderen en genezing. Ga dus niet naar de graven en de tovenaars maar vraag Allah.

‘En als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah.’

Dit laat zien dat wanneer je hulp nodig hebt dat je op Allah moet vertrouwen en hem moet vragen. En als we het hebben over hulp dan bedoelen we natuurlijk de Hulp die alleen Allah jou kan bieden. Dit houdt in dat alle nodige hulp die een persoon zoekt bij Allah te vinden is, dit omdat in Zijn Handen de Heerschappij van alles ligt en Hij zal jou helpen als Hij dit wilt. Als je oprecht bent in jouw vertrouwen op Allah, dan zal Hij jou zeker helpen. Dit is iets wat we in elk gebed ook zeggen maar in werkelijkheid vaak nalaten.

Want Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

U Alleen aanbidden wij, en U Alleen vragen wij om hulp. Leidt ons naar het rechte Pad.

Al-Faatihah 5-6

‘En weet dat als de gehele gemeenschap zich verzamelt om jou van enig voordeel te voorzien, zij daarin niet zullen slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven. En als zij zich verzamelt om jou met iets te benadelen, zij zullen daarin niet slagen, behalve als Allah dit voor jou reeds heeft voorgeschreven.’

Dit wil zeggen dat als de gehele gemeenschap, de eerste tot en met de laatste, bij elkaar zou komen om jou van enig voordeel te voorzien, dit alleen met de toestemming van Allah zal gebeuren. Hieruit kunnen wij concluderen dat iedere hulp die ons door iemand wordt geboden, in werkelijkheid van Allah afkomstig is. En dat al het slechte wat ons overkomt, reeds voor ons is opgeschreven door Allah. Dit is iets wat elke Moslim rust zou moeten geven. “Allah wil enkel het goede voor de ware

gelovige. Allah geeft aan deze dienaar, terwijl Hij hem andere zaken ontzegt. En Hij geeft gunsten, terwijl Hij hem test. Zijn testen zijn een genezing, ook al lijken zij uiterlijk gezien op een ziekte. Uit onwetendheid denkt de dienaar dat gunsten zich slechts bevinden in voorspoed en gezondheid, en dat het enkel zaken betreft die hij aangenaam vindt. Maar als deze dienaar kennis zou bezitten, dan zou hij beseffen dat Allah hem gunsten geeft wanneer Hij hem van iets onthoudt. En dan zou hij beseffen dat de testen een barmhartigheid zijn. Zodoende zou hij meer genieten van de testen dan van tijden van voorspoed en zou hij meer van armoede genieten dan van rijkdom en dan zou hij Allah dankbaarder zijn in tijden waarin hij weinig bezit dan in tijden waarin hij veel bezit!... En zo waren onze vrome voorgangers!”

Wanneer de mens iets overkomt dat hem verblijdt, dan is dit een duidelijke gunst. En wanneer het iets is dat hem niet verblijdt, dan is dit ook een gunst, omdat het zijn fouten en zonden uitwist. Hij zal beloond worden als hij hier geduldig in is, en ook omdat hier een wijsheid achter schuilt waar hij niet van op de hoogte is. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“...het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht voor jullie is. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.”

Al-Baqarah 216.

‘Zorg dat jij Allah kent in voorspoedige tijden, dan zal Hij jou kennen in tijden van tegenspoed.’

Hiermee wordt bedoeld dat je Allah dient te gedenken in tijden van voorspoed, gezondheid, rijkdom, opdat Hij jou zal gedenken wanneer jouw gezondheid en rijkdom jou in de steek laten. Dit is echter wel een probleem wanneer het gaat om de realiteit. Want tegenwoordig kennen veel Moslims Allah alleen wanneer het slecht met ze gaat en op het moment dat het goed met ze gaat laten ze de Islam als eerste vallen.

Een mooi voorbeeld van het gedenken van Allah in goede en moeilijke tijden is het verhaal van Younnes ‘alyhi-wa-sallam. Want was het niet zo dat Younnes ‘alyhi-wa-sallam alleen in moeilijke tijden aan Allah dacht, dan had het maar zo kunnen zijn dat zijn eind bestemming de buik van de vis was geweest. Maar doordat Younnes ‘alyhi-wa-sallam in elke situatie aan Allah dacht heeft Allah hem gered op het moment dat niemand hem kon redden behalve Allah.

Want Allah zegt hierover in de Koran (interpretatie van de betekenis):

Toen werd hij door de grote vis opgeslokt. En hij had daarvoor een zonde begaan. Als hij daar niet behoorde tot degenen die Allah verheerlijkte. Dan zou hij zeker in zijn buik blijven tot aan de Dag waarop zij opgewekte zullen worden.

As-Saafat 142-144.

Een heel ander voorbeeld is firaun van hij deed zich altijd hoogmoedig voor en was een tirannieke leider. Maar op het moment dat hij geen enkele kant meer op kon wou hij berouw tonen maar toen was het te laat.

Allah zegt hierover in de Koran (interpretatie van de betekenis):

En Wij zorgden ervoor dat de kinderen van Israël de zee overstaken, waarna de farao en zijn legers en uit afgunst en vijandschap achtervolgden. Toen de verdrinking hem (d.w.z. de farao) bereikten zei hij: "Ik geloof dat er geen God is, dan Degenen in Wie de kinderen van Israël geloven. En ik behoor tot de Moslims." Allah zei: "Geloof jij nu pas, terwijl jij hiervoor zeker ongehoorzaam was en tot de verderfzaaiers behoorde? Op deze dag zullen Wij jou lichaam redden, zodat jij een teken zult zijn voor degenen die na jou komen." En voorwaar, vele mensen zijn onachtzaam tegenover Onze tekenen.

Yoenes 90-92.

'En weet dat datgene wat jou niet is overkomen, jou nooit had kunnen overkomen. En (weet dat) datgene wat jou is overkomen, nooit aan jou voorbij kon gaan.'

Oftewel, datgene wat Allah voor jou heeft voorgeschreven zal jou ook ongetwijfeld treffen. En datgene wat Allah niet voor jou heeft voorgeschreven, zal jou ook nooit overkomen. Dit omdat alles in de Handen van Allah ligt. Hieruit kunnen wij opmaken dat eenieder volledig op Allah dient te vertrouwen.

'En weet dan waarlijk dat de overwinning met geduld samengaat.'

Deze uitspraak moedigt de gelovigen aan geduldig te zijn, want geduld komt samen met de overwinning. Wil je dus de overwinning behalen wees dan geduldig.

'De pennen zijn reeds opgeheven en de Geschriften zijn reeds opgedroogd.'

Met andere woorden, datgene wat Allah, de Verhevene, heeft opgeschreven staat vast en de Woorden van Allah zijn niet te veranderen. En de Pen was het eerste wat Allah geschapen heeft. En dit gebeurde 50.000 jaar voordat de mens geschapen werd. Dit laat ons ook zien dat ook al doe jij nog zo je best bepaalde zaken niet in jouw hand leggen wat Allah heeft reeds beslist.

De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

Het eerste wat Allah schiep was de pen waarna Hij tegen de pen zei: schrijf. Toen zei de pen: 'wat moet ik schrijven o Heer, waarna Allah zei: 'schrijf alles op wat zal plaatsvinden tot aan het uur.'"

Al-Albaani.