

De vrijdagpreek van deze week gaat over de zuivere intentie.

Allah heeft ons opgedragen om alleen Hem te aanbidden en niemand als deelgenoot toe te kennen. Deze aanbeding begint in het hart dat gelooft dat Allah de Enige is Die het verdient aanbeden te worden. Deze aanbeding heet namelijk de zuivere intentie (al-ikhlaas). Tevens verricht men deze aanbeding wanneer men in zichzelf en in het openbaar getuigt dat Allah de Enige God is Die het verdient aanbeden te worden, en dat niemand naast Allah aanbeden dient te worden.

De intentie is de belangrijkste daad van het hart. Zij bestuurt namelijk het hart en de ledematen. Als de intentie goed is, zullen de ledematen goed handelen, maar als zij niet goed is, zullen de ledematen verderf zaaien. Zo zal Allah Geprezen en Verheven zij Hij ook diegene naar gelang zijn intentie belonen.

De leider der gelovigen, Aboe Hafs, 'Omar Ibnoel-Khattaab overlevert: "Ik hoorde de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zeggen:

"Voorwaar, alle daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper . En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd."

Al-Boekhari en Moeslim.

Deze overlevering is van groot belang als het gaat om de daden van het hart aangezien de intentie tot dit soort daden behoort. De geleerden zeggen over deze overlevering dat het de helft van de aanbeding is. Het is de maatstaf voor de innerlijke daden.

Deze overlevering is de maatstaf voor de uiterlijke daden. Wij kunnen uit deze uitspraak van de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam opmaken dat elke daad vooraf wordt gegaan door een bepaalde intentie. Dit omdat elke weldenkende mens geen daad kan verrichten zonder intentie.

Aboe Hoerairah radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

Allah kijkt niet naar jullie lichaam, noch naar jullie uiterlijke verschijning, maar Hij kijkt naar jullie hart en jullie daden.

Moeslim.

An-Nu'maan Ibn Bashier radi-yallahu 'anhu heeft verhaald dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"En voorzeker, er bevindt zich in het lichaam een vleesklomp, als deze rechtschapen is, is het lichaam in zijn geheel rechtschapen, en als deze verdorven is, is het lichaam in zijn geheel verdorven, voorwaar dit is het hart."

Aboe Hoerairah radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat hij de Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft horen zeggen:

“Voorzeker, de eerste onder de mensen die op de Dag des Oordeels berecht wordt, is een martelaar; hij wordt gebracht, en hem worden de gunsten kenbaar gemaakt, die hij vervolgens herkent. Hij (Allah) zegt: “Wat heb je ermee gedaan?” Hij zegt: “Ik heb omwille van U gevochten totdat ik (als martelaar) gedood werd.” Hij (Allah) zegt: “Je liegt, je hebt slechts gevochten, zodat er wordt gezegd: “Hij is een dappere”, en voorwaar, dat is gezegd.” Vervolgens wordt er jegens hem bevolen, en wordt hij op zijn gezicht gesleept totdat hij het hellevuur ingesmeten wordt. En een man die kennis heeft vergaard en de Koran heeft gereciteerd; hij wordt gebracht, en hem worden de gunsten kenbaar gemaakt, die hij vervolgens herkent. Hij (Allah) zegt: “Wat heb je ermee gedaan?” Hij zegt: “Ik heb kennis vergaard en die kennis onderricht en heb omwille van U Koran gereciteerd.” Hij (Allah) zei: “Je liegt, je hebt kennis vergaard slechts zodat er gezegd wordt: “Een geleerde”, en je hebt de Koran gereciteerd zodat er gezegd wordt: “Hij is een reciteur”, en voorwaar, dat is gezegd.” Vervolgens wordt er jegens hem bevolen, en wordt hij op zijn gezicht gesleept totdat hij het hellevuur ingesmeten wordt. En een man voor wie Allah het breed heeft gemaakt en verschillende soorten bezittingen heeft gegeven; hij wordt gebracht, en hem worden de gunsten kenbaar gemaakt, die hij vervolgens herkent. Hij (Allah) zegt: “Wat heb je ermee gedaan?” Hij zegt: “Ik heb in alle mogelijkheden waarvan U houdt dat erin uitgegeven wordt, omwille van U uitgegeven.” Hij (Allah) zei: “Jij liegt, jij hebt dat slechts gedaan zodat er gezegd wordt: “Hij is een vrijgevege”, en voorwaar, dat is gezegd.” Vervolgens wordt er jegens hem bevolen, en wordt hij op zijn gezicht gesleept totdat hij het hellevuur ingesmeten wordt.”

Moeslim, Imam An-Nasaa'ie, Imam At-Tirmidhie en Imam Ibn Hibbaan.

Het tegenovergestelde is echter waar, wanneer de intentie slecht is waardoor een daad van aanbidding vergeefs wordt, zonder enig gewicht of waarde. Zodoende staat een groot aantal mensen de hele nacht in gebed, maar wint er slechts slapeloosheid mee en kan niets anders dan honger en dorst verdienen door het vasten. Zelfs degenen die hard streven en veel opofferen, zoals de strijder, de aalmoes-gever en de oproeper tot de Islam zullen de eersten zijn die omkomen in het Hellevuur.

“Vóór je iets doet, controleer je je intentie, stel jezelf de vraag voor je iets doet. Is dit omwille van Allah?” We moeten niet trots zijn op onszelf en denken dat we beter zijn dan anderen als we eerder bij de moskee aankomen voor het gebed. Zelfs als we op de eerste rij zitten of eerder aankomen dan de Imam.

De intentie is de basis van alle daden. De mens wordt volgens zijn intentie beloond. De daden die met een zuivere intentie zijn verricht worden geaccepteerd en beloond. De daden die omwille van het wereldse worden verricht worden niet geaccepteerd. De mens kan voor zijn intentie een grotere beloning ontvangen dan voor zijn daden. Hetgeen dat verschil maakt tussen de aanbiddingen en de algemene handelingen is de intentie.

Er is een Hadith vanuit de die Hadith Al-Bitaqa genoemd wordt (in het kort) een man zal op de Dag des Oordeels voor Allah staan die alleen maar slecht daden heeft verricht. Geen enkele goede daad heeft deze persoon verricht alleen maar zondens. Op dat moment zal Allah met deze man praten en hem vragen, hebben We iets gemist of niet meegenomen op de weegschaal, deze man zal zich zo schamen voor de slechte daden die hij heeft verricht dat hij antwoord aan Allah: O, Allah U bent niks

vergeten ik heb alleen maar slechte daden verricht. Allah zal antwoorden vandaag zal er geen onrecht zijn en dan zal er een papiertje te voorschijn komen waarop staat "La Illah Illa Allah" die hij oprecht met zuivere intentie en met alle voorwaarden heeft gezegd en deze zal tegen al zijn zonden gewogen worden en "La Illaha Illa Allah" zal zwaarder wegen dan al deze zonden.

Aboe Hoerairah radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Toen een hond rond een put liep en bijna stierf van de dorst, zag een prostituee het, waarna ze haar schoen uittrok en het met water vulde (voor de hond). Allah vergaf haar vanwege deze goede daad."

Al-Boekharie en Moeslim.

Allah heeft geopenbaard aan de Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam in Hadith Qudsi:

"Ik ben zo Zelfgenoegzaam, dat ik er geen enkele behoefte aan heb een partner te hebben. Dus als iemand een daad verricht omwille van zowel iemand anders als om Mij, zal ik afstand nemen van die daad en hem overlaten aan degene die hij met mij associeerde."

Moeslim.

Onze handelingen worden bepaald of aangetast door onze intentie of ze nou goed of slecht zijn. Daarom moeten we altijd onze intentie in de gaten houden. We moeten er zeker van zijn dat de handeling voor Allah is, geaccepteerd zal worden door Hem en dat we ervoor beloond zullen worden.

Zuivere intentie is een voorwaarde van acceptatie in de aanbidding, en is een voorwaarde van beloning in algemene handelingen.

Zo zien we dat zuivere intentie de basis is van elke aanbidding, en de voorwaarde is voor acceptatie van een aanbidding.