

Barmhartigheid

De vrijdag preek van deze week gaat over Barmhartigheid in de Islam.

Een van de Namen en Eigenschappen van Allah zijn, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Deze Eigenschappen zijn allesomvattend. De Barmhartigheid van Allah gaat nog verder dan de barmhartigheid van een moeder naar haar kind.

Het is de Genade van de Verhevene die Zijn gelovige dienaren het Paradijs zal doen binnentreden op de Dag der Opstanding en niemand zal het Paradijs binnentreden vanwege zijn daden, **zoals de Profeet salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:** *“Niemand's daden zullen hem het Paradijs doen binnentreden.” Ze zeiden: “Zelfs u niet, O Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Zelfs ik niet, tenzij Allah mij bedekt met Zijn Gunst en Genade. Sluit dus de gelederen en brengt nader tot elkaar. En laat niemand van jullie naar de dood verlangen. Hij is ofwel een weldoener en zal wellicht meer goeds verrichten, ofwel een boosdoener en zal wellicht berouw tonen.”*

(al-Boekhari, Moeslim)

Het behoort tot de Genade van Allah naar Zijn dienaren dat Hij boodschappers heeft gestuurd en boeken en wetgevingen heeft geopenbaard om hun leven in te richten in overeenstemming met de rechte wegen, ver verwijderd van ellendigheid, nauwte en moeilijkheden. **De Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):**

“En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts als Genade voor de Werelden gestuurd.”

(Soerat al-Anbiyaa': 107)

“Allah de Almachtige toont Zijn barmhartigheid slechts aan de barmhartige. Wees barmhartig voor degenen op Aarde, zodat degenen in de Hemelen barmhartig zullen zijn voor jou.”

(Tirmidhi, aboe Dawoed)

Imaam Ahmad Rahima-hu Allah heeft genoteerd; Volgens Aboe Hurairah radi-ya-llahu-3anhu heeft de Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam gezegd: *“De mensen zullen jaren meemaken vol bedrog, men zal geloof hechten aan leugenaars en oprechte mensen zal men als leugenaars beschrijven, en van een betrouwbaar iemand zal men zeggen dat het een verrader is en men zal ruwaybida aan het woord laten.” “Wat betekend ruwaybida” vroeg men. Hij antwoordde: “Een onbekwame, dwaze mens die in naam van het volk zal spreken.”*

(Imam Ahmad)

Dit is dan ook de tijd waarin we nu leven, de Islam word vaak afgeschilderd als barbaars terwijl dit een genade voor de gehele schepping is. De imam heeft daarom vijf zaken genoemd die laten zien dat de islam een genade is voor de gehele schepping.

Als eerste gaan we het hebben over de profeet en zijn barmhartigheid.

De Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam werd gevraagd: *“O Boodschapper van Allah, verricht een smeekbede tegen de veel godenaanbidders!” Waarop de Profeet salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam zei: “Waarlijk, ik ben niet gezonden als een vloeker, ik ben enkel als een barmhartigheid gezonden.”*

(Moeslim)

Hieruit kan je dus halen dat de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam barmhartig was voor iedereen. Voor Moslim en niet-Moslim. Was dit echter niet het geval geweest dan had hij smeekbede tegen de niet Moslims verricht.

De profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam was ook barmhartig tegen de niet Moslims. Dat kun je ook terug zien in het verhaal van de herovering van Mekka. Toen de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam Mekka heroverde, heeft hij de mensen die hem jarenlang onrecht hebben aangedaan niks gedaan.

Ook toen hij werd verjaagd uit a-TTauf en werd bekogeld door de mensen met stenen heeft hij de mensen met rust gelaten en niet aangevallen terwijl hij wel die mogelijkheid had. Nadat hij namelijk verjaagd was kwam de engel van de bergen naar hem toe en zei tegen hem het enige wat ik van jou nodig heb is een bevel. Je hoeft me slechts een bevel te geven en ik zal ervoor zorgen dat de gehele bevolking a-TTauf geplet zal worden tussen de bergen. Dit heeft de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam niet gedaan, in plaats van een smeekbede tegen hen te verrichten, deed hij dit voor hen. Hij zei, moge Allah een vroom nageslacht uit jullie doen voortkomen. Dit is hoe de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam was in tegenstelling tot wat de niet-Moslims over hem vertellen.

Als tweede gaan we het hebben over hoe de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam was in zijn da3wah.

Een belangrijke gebeurtenis die iedereen kent en iedereen heeft er wel eens over gehoord. **Annas radi-ya-Illahu-3anhu verhaalt:** *“Terwijl wij met de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam in de moskee zaten, kwam een bedoeïen binnen en stond te urineren in de moskee. Toen begonnen de metgezellen tegen hem te schreeuwen: „Ho! Ho!” – om hem te laten ophouden –, toen zei de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam: „Onderbreek hem niet, laat hem!” Nadat de bedoeïen klaar was met urineren, riep de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam hem bij hem en zei tegen hem: „Moskeeën zijn niet passend voor deze urine en viezigheid, zij zijn slechts voor het gedenken van Allah, het verrichten van het gebed en het reciteren van de Koran.” Waarna de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam zich wendde tot de metgezellen en zei: „Jullie zijn als vergemakkelijkers gezonden en niet als degenen die de zaken moeilijk maken, giet er een emmer water overheen. Toen zei de bedoeïen: „O Allah! Begeenadig mij en Mohammed en niemand anders van de rest.”*

Mo3aawiah Ibnoe al-Hakam as-Soelamiy radi-ya-Illahu-3anhu zei: *“Terwijl ik achter de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam het gebed aan het verrichten was, niesde een man die ook het gebed aan het verrichten was, waarna ik tegen hem zei: „Yarhamoeka Allah. Toen keken de andere metgezellen mij boos aan alsof zij mijn daad afkeurden, waarna ik weer zei: “Verrek! Waarom kijken jullie mij aan?”. De metgezellen begonnen dan met hun handen op hun dijnen te slaan. Toen het tot mij drong dat ze mij tot zwijgen wilden brengen, zei ik: “Waarom willen jullie mij laten zwijgen, maar toch zweeg ik. Toen de profeet salla-Ilaahu-3alyhi-wa-sallam klaar was met het verrichten van het gebed –Ik ben bereid mijn vader en mij moeder voor hem op te offeren! Ik heb nooit eerder noch later een leraar gezien die beter kan onderrichten dan hem! Bij Allah, hij heeft mij niet geslagen, noch uitgescholden. Het enige wat hij zei was: „Niets van het gepraat van de mensen past in dit gebed, het is slechts Tasbeeh (het verheerlijken van Allah), Takbier (het zeggen van Allaho-akbar) en het reciteren van de Koran...”*

Zie je het al voor je dat deze zaken bij ons in de moskee zullen gebeuren. Denken jullie dan dat de personen die deze acties gedaan zouden hebben nog naar buiten zouden kunnen wandelen? Ik denk dat het antwoord allemaal kennen.

Als derde gaan we kijken naar de rechten van de vrouwen en naar de omgang met de vrouwen in de Islam.

Vaak hoor je dat de niet moslims de vrouwen, rechten hebben gegeven. Wat je vaak niet hoort is dat toen de Moslims de vrouwen, rechten gaven de Moslims uitgelachen werden. Er werd gezegd gaan jullie de vrouwen, rechten geven? De islam heeft vrouwen hun rechten gegeven toen de vrouw nog geen enkel recht had. De Islam eerde vrouwen, of het nu moeders, dochters of zussen waren.

Er is verhaald dat Aboe Hoerayrah radi-ya-llahu-3anhu zei: "Een man kwam naar de Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam en zei: "O Boodschapper van Allah, wie onder de mensen verdient het meest mijn goede gezelschap?" Hij zei: "Jouw moeder." Hij vroeg: "Wie daarna?" Hij zei: "Jouw moeder." Hij vroeg wederom: "Wie dan?" Hij zei: "Jouw moeder." Hij vroeg toen weer: "Wie dan?" Hij salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam zei: "Daarna jouw vader."

(al-Boekharie en Moeslim)

De vrouwen hebben een belangrijke positie in de islam en ze worden altijd geëerd. **Er is overgeleverd van Aboe Sa3ied al-Khoedrie radi-ya-llahu-3anhu dat de Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam zei: "Wie drie dochters of drie zussen heeft, of twee dochters of twee zussen, en goed voor hen zorgt en Allah vreest met betrekking tot hen, diegene zal het Paradijs binnentreden."**

(Ibn Hibbaan in zijn Sahieh, boekdeel 2, blz. 190)

Hier wordt gesproken over dochters en niet over zoons, er wordt hier niet gezegd als je drie zoons hebt nee er wordt gezegd als je drie dochters hebt.

Ook eert de Islam vrouwen als echtgenotes. **Het is overgeleverd dat Aisha zei: "De Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam zei: "De beste van jullie zijn degenen die goed zijn tegenover hun vrouwen, en ik ben de beste van jullie tegenover mijn vrouwen."**

(at-Tirmidhie)

Als vierde gaan we kijken naar de omgang met kinderen en weeskinderen, hoe ging de profeet om met kinderen?

De Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam kuste zijn kleinzoon Hasan ibn Ali, terwijl Aqra ibn Haabis naast hem zat. Aqra zei: "Ik heb tien kinderen, maar ik heb nooit één van hen gekust." De Boodschapper van Allah keek naar hem en zei: ik kan er niks aan doen dat Allah Zijn Barmhartigheid uit jou heeft gehaald."

(Bukharie en Moeslim)

Toen hij eens voorging in het gebed en Oemaamah, de dochter van Zaynab begon te huilen, tilde hij haar op. Wanneer hij prosterneerde zou hij haar neerleggen en wanneer hij opstond zou hij haar oppakken. Als wij dit zo terug horen zijn dit dan zaken die wij terug te zien in onze eigen situaties.

"De beste thuis onder de moslims is hij die een wees goed behandelt. De slechtste thuis onder de moslims is hij die een wees slecht behandelt."

(Ibn-i Maja, Adab: 6)

Ook ging de profeet *salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam* een keer in sudjoed waarna Hassan op zijn rug klom en hij in deze positie bleef totdat Hassan uitgespeeld was. Na het afronden van het gebed, verontschuldigde hij zich tegenover de mensen, zeggende: “Hassan besteeg mij en ik wilde mijn hoofd niet ophijzen totdat hij was afgestapt.”

(Ahmad, an-Nasaa’i)

Als laatste wil ik het hebben over de rechten die we aan de dieren hebben gegeven in de Islam.

Bijna 1500 jaar geleden toen de niet moslims bijna geen rechten kenden, hadden wij als moslims rechten voor de dieren. De niet moslims vieren een keer per jaar dierendag terwijl wij moslims altijd recht geven aan de dieren.

“De Profeet *salla-llaahu-3alyhi-wa-sallam* heeft gezegd: ‘Elke moslim die planten kweekt of grond verbouwt, waarvan een vogel, een dier of een mens eet, wordt beschouwd als iemand die een aalmoes heeft gegeven.’”

(Moeslim)

Aboe Hoeraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei: “Er was een man onderweg die erge dorst kreeg. Toen hij bij een bron aangekomen was, daalde hij erin af en kwam er weer uit, na wat gedronken te hebben. En zag toen een hond met zijn tong uit zijn mond die vanwege extreme dorst probeerde de modder op te likken. De man zei: deze hond heeft net zo’n dorst als ik die had. Dus hij daalde nog een keer in de bron af en vulde zijn leren sok met water en kwam met deze tussen de tanden omhoog en gaf de hond wat te drinken. Allah waardeerde deze handeling en vergaf hem zijn zonden.” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, is er voor ons beloning voor goedheid tegenover dieren?” Hij antwoordde: “Er is een beloning voor vriendelijkheid voor ieder levend dier.”

(Bukhari, Adab: 27, Muslim, Salam: 153)

Als laatste wil ik afsluiten met deze hadith.

“Wie de tegenspoed van een moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal door Allah op de Dag des Oordeels verwijderd worden. En wie tekortkomingen van een moslim verbergt, zijn tekortkomingen zullen door Allah op de Dag des Oordeels verborgen worden.”

(Tirmidhi)