

De vrijdagpreek van deze week gaat over het bijleggen van ruzies.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): ***“Dus vrees Allah en schik (alle geschillen) tussen jullie. En gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper, als jullie gelovigen zijn.”***

Al-Anfaal-1

In de authentieke verzameling van Moeslim is er overgeleverd van Djaabir radia-llahu 3anhu dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd: “Iblies legt zijn troon op het water en vervolgens stuurt hij zijn brigades, degene die het dichtst bij hem wordt gebracht is degene die de grootste fitna (beproeving, kwellings) veroorzaakt. Eenieder van hen komt en zegt: “Ik heb dit en dit gedaan,” Iblies zegt dan: “Je hebt niets bereikt.” De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: “Vervolgens komt één van hen en zegt: “Ik heb twee personen niet met rust gelaten totdat ik hem liet scheiden van zijn echtgenote.” Hij salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: “Dan brengt Iblies hem dichterbij en zegt: “Ja, jij bent het.”

En dit is precies wat er vandaag de dag gezien, vele gezinnen worden uit elkaar getrokken door dat het echtpaar ruzie met elkaar heeft en van elkaar gaat gescheiden. Wanneer je ze dan vraagt waarom ze gaan scheiden, dan kom je er achter dat het is begonnen om iets kleins. Maar omdat zij het niet bijgelegd hadden toen het nog iets kleins was is het uitgelopen tot een echtscheiding. Bij zulke zaken hebben uiteindelijk de kinderen eronder te lijden. Ze worden in iets meegetrokken waar zij niks mee te maken hebben. En als je dit dan tegen de ouders zegt dan zeggen ze het maakt mij niks uit want hij of zij heeft dit de mij gedaan.

Maar dit gebeurt ook bij gezinnen thuis. Een vader die niet meer met zijn zoon praat, een moeder die niet meer met haar dochter praat, een broer die niet meer met zijn zusje praat en ga zo maar door. Vaak gaan deze ruzies nergens over. Het is meestal begonnen met hij heeft over mij gezegd of zij heeft over mij gezegd en soms gaat het zelfs zo ver dat het om een wereldse zaak gaat.

Wanneer je als moslim ziet dat twee personen ruzie met elkaar hebben probeer dan tussen deze twee te bemiddelen. Dit is namelijk een geliefde zaak bij Allah en weet wanneer je een goede bemiddelaar bent dat je dan een goede eigenschap bezit. Want niet iedereen is hiertoe in staat en kan het op een juiste wijze. Ga niet denken van het is hun ruzie het gaat mij niks aan, maar ga er op af en probeert te bemiddelen tussen deze twee. Weet ook dat wanneer je dit doet dat je een grote beloning zult ontvangen van Allah Subhana Wa Tahala.

De Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam werd gevraagd: “Kan een Moslim een lafaard zijn?”. De Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: Ja. Hem werd gevraagd: “Kan een Moslim een gierigaard zijn?”. De Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: Ja. Hem werd gevraagd: “Kan een Moslim een leugenaar zijn?”. Hij salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: Nee.

Imaam Malik's Moewatta

Als je deze hij dit hoort dan kom ik tot de conclusie dat een moslim niet mag liegen. En toch vind je dan de andere Hadith waarin er wordt vermeld dat het wel toegestaan is om te liegen. Als je dat leest zou je tot de conclusie moeten komen dat dat dan wel een hele speciale zaak moeten zijn. Want luisteren naar de volgende Hadith.

Oem Koelthoem bint `Oeqbah radia-llahu 3anha heeft gezegd:

"Men heeft geen enkele uitzondering van De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam gehoord die het liegen toestaat behalve in drie zaken: ten tijde van oorlog, bij het verzoenen tussen mensen, en bij het spreken van een man tegen zijn vrouw en een vrouw tegen haar man."

Moslim.

Wanneer je hoort dat het wel toegestaan is om te liegen om twee personen bij mekaar te brengen, weet dan dat de beloning hiervoor gigantisch al zijn. Laat deze beloning dan ook niet leggen want er is altijd wel iemand in omgeving die ruzie heeft met een ander brengt deze twee personen bij elkaar en laten ze bijleggen want luisteren naar deze volgende Hadith.

Op gezag van Aboe Hurairah radi-yallahu 3anhu, die zei dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"De poorten van het Paradijs zullen op maandag en donderdag geopend zijn, en iedere dienaar van Allah die geen deelgenoten aan Allah heeft toegekend, zal vergeven worden, behalve de man die een wrok tegen zijn broeder heeft. Over hen zal gezegd worden: "Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben. Laat deze twee niet toe tot zij het bijgelegd hebben."

Moeslim.

Als je hoort dat je daden niet geaccepteerd worden omdat je onenigheid het met een broeder of zuster weet dan dat het een hele grote zaak is bij Allah. Zorg er daarom voor dat jou daden geaccepteerd zullen worden en leg het bij met degene met wie je onenigheid hebt. Zorg ervoor dat jij als eerste opstaat zodat jij de beloning zult krijgen van Allah.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): ***"En als jou Heer het had gewild, dan had Hij de mensen zeker tot één gemeenschap gemaakt. En zij zullen niet ophouden met het (van mening) verschillen (met elkaar).***

Hoed-118

Weet dus dat al lang zo geschapen heeft we maken allemaal wel eens ruzie met elkaar. Want als de beste onder de mensen wel eens ruzie met, het is namelijk ook voorgekomen onder de sahaba. Maar dit is niet het probleem het probleem is dat we het niet met mekaar bijleggen. Maar als je deze ayah hoort betekent het niet dat je zoiets bij jezelf moet hebben Allah heeft mij zo geschapen dus ik ga me ruzie maken met iedereen. Nee, je moet je gedragen en wanneer het voorkomt dat je ruzie krijgt met iemand zorg er dan voor dat je het zo snel mogelijk bijgelegd met elkaar. Er zijn veel mensen die denken elke keer van het komt wel goed, het komt wel goed. Maar op het moment dat een persoon komt te overlijden en de ruzie is niet bijgelegd gaat men zielig bij het graf zit te huilen. Weet dan dat het te laat is je kan het dan niet meer bijleggen in het wereldse. Leg het dus bij voor het te laat is ben jij degene bent die aan het graf staat te huilen.