

De vrijdagpreek van deze week gaat over alcohol.

***De Profeet Mohammed salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:***

***“Khamr is de moeder der onzedelijkheden” en in een andere overlevering “Khamr is de moeder der viezigheden.”***

***Al-Albaani in de Silsilah as-Sahihah, nr 1853 en 1854.***

Het heeft niet voor niets deze naam gekregen, de reden is namelijk wanneer je eenmaal onder invloed bent ben je tot alle zonden’s in staat.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

***“O jullie die geloven. Waarlijk, de bedwelmende middelen (alle alcoholische dranken), het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn onreinheden behorende tot het werk van de Shaytaan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn. Voorwaar, de satan wil alleen maar vijandschap en haat onder jullie creëren met behulp van wijn en gokken en door jullie af te houden van het gedenken van Allah en het gebed: houd ermee op!”***

***(Soerat al-Maa’idah: 90-91)***

Anas ibnoe Maalik radia-llahu ‘anhu heeft tevens gezegd: “De Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft tien soorten mensen vervloekt met betrekking tot alcohol: degene die de druiven voor een ander perst en degene die deze voor zichzelf perst, degene die het drinkt, degene die het draagt en degene voor wie het wordt gedragen, degene die het schenkt, degene die het verkoopt, degene die van de verdiensten van alcohol eet, degene die het koopt en degene voor wie het wordt gekocht.”

At-Tirmidhi, Ibnoe Maadjah.

Hetzelfde geldt voor alle andere bedwelmende middelen, ongeacht of het drank of voedsel betreft.

***De Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:***

***“Alles wat bedwelmt is al-Khamr en ieder bedwelmend middel is Haraam.”***

***Moeslim.***

***‘Omar radia-llahu ‘anhu heeft overgeleverd van de Boodschapper van Allah salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam:***

***Iedereen die in Allah en de laatste dag gelooft, mag niet aan een tafel zitten, waar alcohol gedronken wordt.***

Er kwam op een dag een man bij de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam en hij had een cadeau voor de Profeet meegenomen. De man had alcohol als cadeau meegenomen maar deze man wist echter nog niet dat alcohol al verboden was verklaard. Hierop vroeg de Profeet aan deze man: weet je dat alcohol verboden is. De man antwoordde: “nee”. Deze man had een vriend bij zich die bij hem in het oor begon te fluisteren. Hierop vroeg de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam wat zijn vriend hem in zijn oor fluisterde. De man antwoordde: “hij zei, als het haram is dan kunnen we het misschien verkopen. Hierop antwoordde de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam: “Degene die het verbod op

drinken heeft ingesteld heeft de verkoop ervan ook verboden. Kan ik het niet aan een jood cadeau geven? Vroeg de man. Degene Die het verboden heeft, heeft het ook als cadeau aan een jood verboden zei de Profeet. Wat moet ik er dan mee doen? Vroeg de man. Giet het over de grond uit antwoordde de Profeet.

Malik ibn Dinar werd gevraagd naar de reden achter zijn berouw. Hierop antwoordde hij, dat hij alle zondes had begaan die er maar waren maar hij was het meest verslaafd aan drank. Toen hij ging trouwen kreeg hij uiteindelijk een dochttertje. Elke keer als hij wel gaan drinken kwam zijn dochttertje en sloeg zij het glas uit zijn handen. Hierdoor viel alles op de grond en besloot hij elke keer om niet te gaan drinken. Toen zijn dochttertje de leeftijd van drie jaar had bereikt kwam ze te overlijden. Dit deed hem zoveel pijn en verdriet dat hij weer terug viel en zijn oude leventje hij begon weer volop te drinken. Tot op een dag besloot hij te gaan drinken als nooit tevoren. Nadat hij helemaal onder invloed was ging hij dronken naar bed. Hij begon te dromen over dat de Dag des Oordeels was aangebroken. Hij vertelde dat de mensen bij een werden verzameld en dat hij onder hen was. Hij hoorde een sissend geluid achter zich en toen hij zich omdraaide zag hij een reusachtige zwarte slang die hem naderde. Hij rende weg, zo snel als hij kon en trillend van angst. Onderweg kwam hij een oude man tegen, die goed gekleed was en een aangename geur had. Hij groette hem en vroeg hem om hulp. De oude man huilde en zei dat hij erg zwak was en dat de slang veel sterker was dan hij. Hij vertelde hem echter dat hij moest blijven rennen, in de hoop dat hij iemand tegen zou komen die hem kon redden van de slang. Hij rende door en klom naar de top van een berg. Hij zag dat hij boven een vallei met vuur stond. Alleen al de angst voor het vuur zorgde ervoor dat hij er bijna in viel. Toen hoorde hij iemand schreeuwen, **“Ga daar weg, je hoort daar niet.”** Die schreeuw gaf hem een gevoel van veiligheid en hij rende verder met de slang nog steeds op zijn hielen. Weer kwam hij de oude man tegen en smeekte hem om hulp. Hij begon nogmaals te huilen en zei dat hij erg zwak was en dat de slang veel sterker was dan hij. Daarna wees de man hem de weg naar een berg en zei dat hij daar misschien iets kon vinden. Hij keek naar de berg, die rond was en gemaakt van zilver. In de berg waren ramen gemaakt, waar gordijnen voorgingen. Elke raam had twee gouden luiken en elk luik was versierd met zijden gordijnen. Snel rende hij naar de berg. Toen riep een engel: **“Haal de gordijnen op. Open de luiken en kijk. Misschien heeft deze getroffen persoon hier iets in bewaring gegeven dat hem kan helpen.”** Toen zag hij gezichten van kleine kinderen uit de ramen gluren. Een van die kinderen herkende hij gelijk als zijn dochter die hem gelijk te hulp schoot. Ze kwam naar de slang toe en joeg hem weg. Ze liet Malik Ibn Dinar zitten en ging bij hem op schoot zitten. Ze zei tegen haar vader: “O vader is het geen tijd om berouw te tonen en terug te keren naar Allah.” Toen vroeg ik haar naar de slang die mij achterna had gerend. Ze legde uit dat die mijn slechte daden voorstelde, die mij de Hel in zouden drijven. Daarna vroeg ik haar naar de oude man. Ze zei dat die mijn goede daden voorstelde, die zo zwak waren geworden, dat ze mij niet konden verdedigen tegen mijn slechte daden. Ik vroeg wat zij in die berg deed. Ze vertelde mij, dat zij de overleden kinderen van Moslims waren, die wachten tot hun ouders zich bij hen voegen. Zij zouden op de Dag des Oordeels voor hun ouders als bemiddelaars optreden. Malik zei: “Ik werd angstig wakker. Ik sloeg al mijn wijnflessen kapot en berouwde. Uiteindelijk is Malik Ibn Dinar een van de grote geleerden geworden van zijn tijd. Toon dus berouw als je nog met deze zonde bezig bent.