

De vrijdagpreek van deze week gaat over az-Zakaah.

De islam is gebouwd op vijf (zuilen): ***De getuigenis dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, het onderhouden van het gebed, het schenken van verplichte liefdadigheid (az-Zakaah), het vasten van de Ramadan en de bedevaart (Hadj) naar het Huis (al-Kaâbah).***

al-Boekhari en Moeslim.

Az-Zakaah is een onderdeel van het geloof degene die het ontkent is geen moslim en degenen die het nalaat uit begeerte of nalatigheid is een zondaar. De verplichting van az-Zakaah voor de moslims behoort tot de duidelijkste deugdzaamheden van de islam en de zorg voor de zaken van degenen die de islam aannemen. Dit is vanwege de talloze voordelen ervan en de dringende behoefte van de arme moslims. Een van de voordelen is het versterken van de banden van liefde tussen de rijken en de armen. Dit is omdat de zielen van nature geneigd zijn tot het liefhebben van degene die goed voor hen is. Tot de voordelen behoort de reiniging en zuivering van de ziel en het weghouden van de eigenschappen van hebzucht. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

Neem van hun bezittingen een liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en te zuiveren, en verricht smeekbeden voor hen (omdat Allah en zal vergeven). Voorwaar, jouw smeekbeden zijn geruststelling voor hen. En Allah is Al horend, Alwetend.

At-Tawbah 103

De hoeveelheid die verplicht betaald moet worden over goud en zilver is een veertigste, oftewel 2,5% voor een ieder die de minimale hoeveelheid ervan bezit. Ook moet men er een jaar van in het bezit zijn voordat az-Zakaah verplicht is. Enige winst die er bij komt wordt berekend bij de originele hoeveelheid en vereist geen nieuw ander jaar voordat az-Zakaah verplicht is over de winst. Dit geldt ook voor de jongen van de veedieren, ze worden bij het originele aantal gevoegd wanneer az-Zakaah berekend wordt en het vereist geen jaar voordat az-Zakaah over hen verplicht is, zolang het originele aantal de minimale hoeveelheid betrof.

Zo is az-Zakaah ook verplicht over de rijkdom van de wezen en degenen die krankzinnig zijn, als de rijkdom de minimaal vereiste hoeveelheid bereikt en voor een jaar in het bezit gehouden wordt. Het is voor de voogden van dergelijke personen verplicht om het te betalen met de intentie dat het namens hen (de wees of de krankzinnige persoon) is zodra er een jaar over verstreken is.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

De Zakaah is slechts voor de armen en de behoeftigen, en voor degenen die hieraan (d.w.z. Aan het inzamelen ervan) werken, en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht, en voor de slaven (die zichzelf vrij willen kopen), en voor degenen die schulden hebben, en om (het uit te geven) op de Weg van Allah (ten behoeve van de Djihaad), en voor (behoeftigen) reiziger. Dit is vastgesteld door Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.

At-Tawab 60

In het beëindigen van dit vers met deze twee Machtige Namen (Alim en Hakim), bevindt zich een waarschuwing van Allah aan Zijn dienaren, dat Hij de Alwetende is betreffende de toestanden van

Zijn dienaren. Hij is Alwetend betreffende degenen onder hen die liefdadigheid verdienen en degenen die dat niet verdienen. Hij is de Meest Wijze met betrekking tot Zijn Wetten en Zijn Bepaling. Allah Hij plaatst dingen op hun geschikte plaatsen, die passend voor hen zijn. Zelfs als sommige mensen zich niet bewust zijn van een aantal van de geheimen van Zijn Wijsheid, moeten de dienaren Zijn Wet accepteren en zich overgeven aan Zijn Oordeel.

Az-Zakaah is het recht van Allah. Daarom is het niet toegestaan om een voorkeursbehandeling te geven aan iemand die het niet verdient. Het moet niet door iemand gebruikt worden om persoonlijk voordeel voor zichzelf te halen of iets slechts voor zichzelf af te weren. Het moet niet door iemand gebruikt worden om zijn eigen rijkdom te beschermen of zichzelf voor enige blaam te verdedigen. Het is verplicht voor de moslim om zijn Zakaah te verdelen onder degenen die er recht op hebben omdat zij degenen zijn die het het meest verdienen. Het zou niet met een ander doel gegeven moeten worden. Het moet gegeven worden met een goede en vriendelijke stemming en met de intenties enkel voor Allah. Dit is zodat de persoon bevrijd zal zijn van zijn verantwoordelijkheid (betreffende zijn betaling) en een enorme beloning verdiend en vervanging van wat hij gegeven heeft.

Overgeleverd van Aboe Hoerairah radi-yallahu 'anhu is dat hij heeft gezegd: 'Toen de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam overleed en Aboe Bakr radi-yallahu 'anhu naar hem kwam (als kalief aangesteld), vervielen sommige Arabieren in ongeloof. 'Omar radi-yallahu 'anhu zei toen (tegen Aboe Bakr radi-yallahu 'anhu): 'Hoe kun je tegen deze mensen strijden, terwijl de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: "Ik ben bevolen om de mensen te bestrijden, totdat zij 'Laa Ilaaha Illallah' zeggen. Wie dus 'Laa Ilaaha Illallah' zegt, heeft zijn eigendom en ziel tegen mij beschermd, behalve met haar recht. Zijn afrekening is uiteindelijk aan Allah.'" Aboe Bakr radi-yallahu 'anhu antwoordde: 'Bij Allah, ik zal degene die onderscheid maken tussen het gebed en de Zakaat zeker bestrijden. De Zakaat is immers verplicht gesteld op rijkdom. Bij Allah, als hij mij zelfs een geitje onthouden dat zij wel aan de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam afdrogen, dan zal ik zo om deze onthouding bestrijden.' Hierna zei 'Omar radi-yallahu 'anhu: 'Bij Allah, op dat moment zag ik dat Allah de borst van Aboe Bakr had geopend voor de strijd en ik wist op dat moment dat dit besluit correct was'.'

Al-Boekhari.

De profeet Mohammed salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

Als degene aan wie Allah rijkdom gegeven heeft, zijn Zakaah erover niet betaalt, zal zijn rijkdom op de Dag der Opstanding tot een kale giftige mannetjesslang met twee vlekken over zijn ogen gemaakt worden, die om zijn nek zal draaien. Dan zal het zijn kaken vastgrijpen en zeggen: Ik ben jouw rijkdom, ik ben jouw opgepotte schat.

al-Boekhari

Toen reciteerde de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam dit vers:

en laat degenen die gierige zijn, met wat Allah van Zijn Gunst heeft gegeven, niet denken dat dit goed voor hen is. Welnee! Het is juist slecht voor hem. Datgene waar zij gierig mee waren, zal op de Dag der Opstanding als ketenen strak om hun nek een worden gespannen. En aan Allah Alleen

behoort de erfenis van de hemelen en de aarde toe. En Allah is op de hoogte van dat wat jullie inde verborgen een doen.

Aali 'Imraan 180