

Al-Amanah

De imam (moge Allah hem en ons allen leiden) heeft vandaag de preek over al-amana gehouden. Wat is nou al-amanah? Amana betekent iets waarover men moet waken en wat jou toevertrouwd is. De aanbeddingen tussen jou en Allah zijn een amana, daar moet je over waken en hier zal je ook over gevraagd worden. Zo zijn ook je kinderen een amana voor jou waar je over moet waken. Je moet ze opvoeden en de zorg over hen dragen. De rijkdommen die je van Allah gekregen hebt zijn een amana, hier moet je ook over waken door het te spenderen in halal. Je zult gevraagd worden over wat je ermee hebt gedaan en hoe je eraan bent gekomen. Zelfs de tijd die je hebt gekregen is een amana, wat heb je met de tijd gedaan die je hebt gekregen? Een amana kan ook zijn wanneer jij op vakantie gaat, en een ander jou vraagt om iets mee te nemen en af te geven aan een persoon in dat land. Dat is ook een amana. Je moet namelijk er voor zorgen dat het goed terecht komt. Amana is ook wanneer iemand je wat verteld en hij je vraagt het tegen niemand te vertellen, dat je dat dan ook doet.

Ibn Omar radia-llahu-3anhu heeft verteld dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei: *"Iedereen is als een herder en jullie zullen allen ondervraagd worden over wat jullie onder jullie leiderschap hebben. Een leider is als een herder en is verantwoordelijk voor diegenen die onder zijn leiderschap vallen, een echtgenoot is als een herder en is verantwoordelijk voor zijn gezin, een vrouw is als een herder en zij is verantwoordelijk voor het huis van haar echtgenoot. Kortom, ieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor dat gene wat onder zijn leiderschap valt".*

(Al-Bukhari en Muslim)

Deze hadith maakt duidelijk dat iedere persoon bepaalde dingen zijn toevertrouwd en dus de verantwoordelijkheid hierover draagt.

Weet dat je lichaam ook een amana is want ook hierover zal je gevraagd worden op de Dag des Oordeels. Je zult gevraagd worden wat je met je ogen hebt gedaan; heb je ze gebruikt voor het halale of het haram. Jouw oren zullen ook gevraagd worden of ze naar het slechte hebben geluisterd, zoals roddels, of het goede zoals de Qoraan en ahadith etc. Je tong zal vragen of hij kwaad of goed heeft gesproken, heb je hiermee geroddeld of Quran gereciteerd.

Je lichaam zal gevraagd worden of je het halale of haram hebt verricht. Ga hier dus zorgvuldig mee om en zorg ervoor dat je het voor het goede gebruikt en niet voor verdorven zaken. Wanneer je goed met amana om kan gaan zal Allah van je houden en hierna zullen de mensen automatisch ook van je gaan houden.

De man draagt de verantwoordelijkheid over zijn gezin. Hij dient er op toe te zien dat zijn gezin zich aan de regels van de Islam houdt en hij moet zijn gezin onderhouden en voorzien van voedsel, kleding etc.

De taak van de vrouw ligt binnen het huis, namelijk dat zij er op toeziet dat er niets slechts in het huis van haar echtgenoot gebeurt, dat zij niemand binnen laat als haar man dat niet toestaat en dat zij zorgt voor haar echtgenoot en kinderen.

Een moeder is een voorbeeld voor haar kinderen en omdat zij meestal ook de persoon is die de meeste tijd met de kinderen doorbrengt, is zij de aangewezen persoon om haar kinderen de Islamitische manieren te leren.

Kinderen zijn iets dat ons in dit leven toevertrouwd wordt. En op al-Yaum al-Qiyama zullen ouders verantwoordelijkheid hierover moeten afleggen.

Dit betekent niet dat we alleen kinderen moeten krijgen en dat we ze vervolgens niet volgens de Islam opvoeden; dat we ze de hele dag op straat laten spelen of naar een crèche sturen om maar van ze af te zijn.

In eerste instantie zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Als de kinderen echter volwassen geworden zijn, hebben zij (de kinderen) de verantwoordelijkheid om voor hun ouders te zorgen.

De rollen worden in feite omgedraaid.

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd: "Jij en jouw bezit zijn voor je vader".

en ook:

"Het paradijs ligt aan de voeten van de moeder".

Als moslims zijn we verplicht om voor onze ouders te zorgen. Ouders hebben recht op onze zorg, zonder klagen of kritiek. Ouders hebben zichzelf van alles ontzegd om het geluk van hun kinderen te verkrijgen. De moeder heeft het kind gedragen, gebaard, gezoogd en later verzorgd. Wanneer het kind haar nodig had was zij er altijd voor hem. Ouders ontzien zichzelf van alles voor het geluk van hun kinderen. Zo lang als het goed gaat met de kinderen voelen de ouders zich ook gelukkig en niets is hun teveel.

Je ouders gaan voor op jezelf.

Tegenwoordig zie je dat veel mannen in eerste instantie aan hun eigen gezin denken en luisteren naar wat hun vrouw wil en hun vrouw boven hun ouders stellen. Ouders moeten gehoorzaamd worden zolang zij niet iets vragen wat in tegenstelling met de Islam is. (Dus iets dat haraam is).

Als iemand slecht voor zijn ouders is, zou het zo kunnen zijn dat Allah als straf zijn kinderen later slecht voor hem laat zijn.

De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam heeft gezegd dat wanneer twee personen een gesprek hebben gehad en zij elkaar verlaten dat het gesprek dat ze hebben gehad een amana is.

De profeet Mohamed salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam bezat zoals in de vorige khutab al vernoemd is alle goede eigenschappen. Dus is het vanzelfsprekend dat hij deze eigenschap ook bezat. Hij werd vaak ook al-Amin genoemd. Dit omdat hij de meest betrouwbare persoon was in Mekka. Dit was hij zelfs al voor zijn profeetschap. Door deze eigenschap was het zelfs zo, dat de mensen die hem bestreden tijdens zijn profeetschap, hem nog steeds als vertrouwenspersoon zagen en waardevolle spullen naar hem toe brachten.

Dit zegt denk ik ook wel voldoende over hoe betrouwbaar hij was.

Voordat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam op hidjra ging was hij ook nog in het bezit van de eigendommen van de mushrikeen. Toen hij op hidjra ging heeft hij 3ali radia-llahu-3anhu bij zich geroepen en al deze spullen aan hem toevertrouwd. Hij heeft hem toen de opdracht gegeven om alle spullen van de mushrikeen terug te geven. Zie hoe eerlijk onze profeet was dit is ook hoe de ware Islam is.

Bezittingen die niet van jou zijn moet je dus van afblijven al is het van een niet-Moslim. Wanneer je iets krijgt, geef dit dan ook terug. Leen je iets van iemand en geef je aan dat je het binnen een bepaalde termijn teruggeeft, houd je hier dan ook aan. Schrijf op wat je van de gene leent en zorg dat er twee getuigen zijn.



Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd: *“Drie mensen zullen smeekbeden verrichten, maar ze zullen niet verhoord worden. (De eerste is) een man die getrouwd is met een vrouw met een slecht karakter, maar hij is niet van haar gescheiden. (De tweede is) een man die geld heeft weggegeven als een lening aan een andere man, maar er was geen getuige aanwezig. (De derde is) een man die geld geeft aan een dwaas, terwijl Allah zegt: Geeft niet degenen die zwak van geest zijn jullie eigendommen.”*

Het is overgeleverd van Abdoellaah ibn Amr dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd: *“Er zijn vier karaktereigenschappen; degene die ze allemaal bezit is een pure munafiq (hypocriet), en degene die één van ze bezit, heeft een karaktereigenschap van hypocrisie, tot hij het opgeeft. Wanneer hem iets toevertrouwd is, verbreekt hij het vertrouwen. Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij een verbond aangaat, verbreekt hij het en wanneer hij discussieert, zoekt hij toevlucht tot slechte taal.”*

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Zorg er dus goed voor dat je zorgvuldig omgaat met het geen wat je gekregen hebt. Weet dat er een dag komt dat je verantwoording moet afleggen voor alles wat je hebt gekregen en wat je een ander hebt ontnomen. Zorg er voor dat je alles en iedereen zijn recht teruggeeft, doe het in deze wereld waar je het nog kan zonder dat het je kan schaden. Weet dat wanneer je voor Allah zal staan en je de amana van een ander niet terug kunt geven, je spijt zult hebben maar je kan het hier dan niet mee bekopen.

Moge Allah ons leiden