

Je moslimbroeder in nood helpen

De vrijdagpreek van deze week gaat over het helpen van jou moslimbroeder in nood.

Aboe Hoerayrah radi-ya-llaahu-3anu overlevert dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zei:

“Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak van een ander vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie de fouten van een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn fouten bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt. En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken. En er is geen groep mensen die zich in één van de huizen van Allah verzamelt om het Boek van Allah te reciteren en onderling te bestuderen, of Hij doet innerlijke rust op hen neerdalen, en genade zal hen bedekken en de Engelen zullen zich om hen scharen en Allah zal hen gedenken bij degenen die bij Hem zijn. En wie vertraagd wordt door zijn daden, zijn goede familienaam zal dit niet kunnen versnellen.”

(Moeslim)

Vervolgens deed de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam een allesomvattende uitspraak: *“En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt.”* Oftewel, Allah, de Verhevene, helpt de mens in de mate waarin een dienaar zijn broeder helpt. Zolang de mens dus zijn broeder helpt, zal Allah hem helpen. In een andere overlevering zegt de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam: *“Wie voorziet in de behoefte van zijn broeder, Allah zal in zijn behoefte voorzien.”*

“En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken”: Met andere woorden, wie een weg inslaat zoekende naar kennis -en met kennis wordt hier kennis van de Islamitische wetgeving bedoeld- Allah zal voor diegene een pad naar het Paradijs vergemakkelijken. Dit omdat wanneer de mens de wetgeving van Allah kent het gemakkelijker voor hem wordt deze te bewandelen. Verder is het algemeen bekend dat het pad dat naar Allah leidt Zijn wetgeving is. Als iemand dus kennis opdoet over de wetgeving van Allah, zal Allah aan de hand hiervan een pad voor hem naar het Paradijs vergemakkelijken. Dit is uiteraard een duidelijke boodschap voor ons allen.

Allah heeft ons ook te kennen gegeven hoe wij het voor iemand kunnen vergemakkelijken in het wereldse middels de volgende vers.

“En als hij het moeilijk heeft, geef hem dan uitstel totdat het gemakkelijk voor hem is om de schuld terug te betalen, en als jullie het schenken als een vorm van een liefdadigheid, dan is dit beter voor jullie als jullie het maar wisten”

(Surat Al-Baqarah: 280)

Dit gaat over wanneer je iemand wat leent en deze personen kan het op dat moment niet terugbetalen.

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Al wie vriendelijkheid is onthouden, is onthouden van alle goedheid.”

(Moeslim)

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Allah de Almachtige toont Zijn Barmhartigheid slechts aan de barmhartigen. Wees barmhartig voor degenen op de Aarde, zodat degenen in de Hemelen barmhartig zullen zijn voor jou.”

(Tirmidhi)

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Wie niet genadig is, wordt niet begenadigd.”

(Moeslim)

Aboe Hoerayra radi-ya-llaahu-3anu overlevert dat de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Elk been van de mens moet elke dag dat de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. En een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of voor hem zijn bagage erop laden is liefdadigheid. En een goed woord is liefdadigheid. En elke stap die je neemt naar de moskee om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Als laatste wil ik afsluiten met het verhaal over een imam die gedroomd had over de profeet. In deze droom was de profeet naar de imam toegekomen en had hem verteld dat hij naar zijn buurman moest gaan en hem blij moest maken met blijde tijdingen. Deze blijde tijdingen waren dat deze buurman samen met de profeet zou zijn in het paradijs. De volgende dag toen de imam wakker werd, ging hij gelijk naar zijn buurman. Om hem te vertellen over de droom, maar eerst wou de imam weten wat deze man had gedaan waardoor hij met de profeet zou zijn in het paradijs.

De imam ging naar de buurman en vroeg aan hem wat hij had gedaan zodat hij hem het goede nieuws kon vertellen. De buurman weigerde hem iets te vertellen. Hierop begon de imam over zijn droom te vertellen en begon de buurman te huilen. De buurman zei toen: ik wou het je eerst niet vertellen maar nu je met dit nieuws naar mij toekomt moet ik het je wel vertellen maar hou het onder ons.

De buurman begon te vertellen dat hij nog niet zo lang geleden getrouwd was. Maar zijn vrouw was al na vijf maanden zwanger, dit houdt dus in dat het kind niet van hem kon zijn. Toen hij met zijn vrouw hierover in gesprek ging, begon zijn vrouw te huilen en vertelde zij dat zij oprecht berouw had getoond en spijt had van al haar daden en teruggekeerd was naar Allah. De man begon hierover na te denken en dacht als zij oprecht berouw heeft getoond wie ben ik dan om te oordelen.



Hierop bedacht de man een plan, toen zijn vrouw ging bevallen heeft hij een vrouw van ver gehaald die niemand kende om haar te helpen met de bevalling. Zodat niemand lucht kon krijgen van deze zaak. De buurman stond erom bekend dat hij nooit het fajr gebed miste. Toen hij 's ochtends wakker werd en zich klaar maakte om naar de moskee te gaan wikkelde hij het kind in en nam het mee naar de moskee. Toen hij bij de moskee aankwam legde hij het kind achter de deur en ging ergens in een hoek bidden. Het kind begon op een gegeven moment te huilen en iedereen verzamelde zich om het kind. Hierop sloot de buurman zich aan bij de menigte en gaf hij te kennen dat hij de zorg op zich wou nemen voor het kind om het te herenigen met zijn vrouw. Dit is een mooie manier waarop hij (de buurman) een moeilijkheid wegnam van zijn vrouw. Als hij dit niet gedaan had dan was er onenigheid uitgebroken. Voor deze daad heeft Allah hem een plek gegeven in het paradijs samen met de profeet.