

De vrijdagpreek van deze week gaat over het gedrag van de profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam.

Wanneer we het over goed gedrag hebben dan weten wij dat er maar één iemand is die daadwerkelijk echt het goede gedrag bezit. Wij zijn er ook van overtuigd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam de enige is die wij als voorbeeld kunnen nemen als het gaat om perfect gedrag. Het is ook onmogelijk om in de buurt te komen van zijn gedrag want wanneer Allah iets over iemand zegt dan weten wij dat dit daadwerkelijk waar is. Dan zijn wij ervan overtuigd dat zij gedrag wel perfect moet zijn want Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.

Al-Qalam 4.

En dit gedrag was te zien in al zijn handelingen want toen 'Aaishah radi-yallahu 'anhu werd gevraagd naar het gedrag van de Profeet antwoordde zij:

"Het gedrag van de Profeet van Allah was geheel in overeenstemming met de Koran."

Moeslim.

Zijn gedrag was niet alleen goed naar de mensen toe, zij gedrag was als eerst goed tegenover zijn Heer. Dit is iets waar de meesten van ons vandaag de dag in te kort schieten. Want wanneer er in de Koran staat dat iets verboden was dan deed de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam dit niet. Maar bij ons wordt er eerst naar gevraagd of het een grote of een kleine zonde is.

Het gedrag van de Profeet was uniek want hij zocht altijd de manier om zijn gedrag nog beter te maken dan dat het al was. Hij deed altijd smeekbede voor een nog beter gedrag. De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam was gewoon om smeekbeden te verrichten en te vragen om een goed karakter. Hij salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zei:

"O Allah, U hebt mijn uiterlijk mooi gemaakt, maak dus mijn karakter ook goed."

Ibn Hibbaan en al-Albaanie.

Aboe Dharr radia-llahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

'Wees fatsoenlijk in je gedrag en minacht dit niet, ook al gaat het er maar om je broeder met een vriendelijk gezicht tegemoet te treden.'

Moeslim.

De hadith wijst de Moslim er op dat het van belang is dat men zijn vrienden met een vriendelijk gezicht tegemoet treedt, met een glimlach en met blijdschap.

Anas Ibn Malik, die zei:

"Terwijl we in de moskee waren met de Boodschapper van Allah kwam een bedoeïen en die stond te urineren in de moskee. De metgezellen van de profeet zeiden: "Stop daarmee! Stop daarmee!" Maar de profeet zei: "Onderbreek hem niet, laat hem met rust." Dus lieten zij hem totdat hij klaar was met urineren. Toen riep de profeet hem en zei tegen hem: "In deze moskeeën is het niet goed

om te urineren of je ontlasting te doen. Zij zijn alleen om Allah te gedenken, te bidden en Koran te lezen," of woorden van die strekking. Toen gaf hij een man die daar was het bevel om een emmer water te halen en het over de urine heen te gooien. En dat deed hij. Het grondbeginsel dat de profeet volgde bij het omgaan met deze fout was de man zachtmoedig te behandelen en niet hardvochtig tegen hem te zijn.

De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Met goed gedrag kan een gelovige het niveau bereiken van iemand die bidt gedurende de nacht en vast gedurende de dag."

Aboe Dawoed.

Maar ook tegenover zijn vijanden had hij goed gedrag. Hoeveel van de mensen vandaag de dag, zullen slecht gedrag tonen tegen hun vijanden, door ze te negeren, uit te schelden of meer dan dat. Goed gedrag tonen tegen je vijand is een moeilijk iets waar je veel geduld voor moet hebben, maar het zal een positieve uitwerking hebben op je vijand.

Niemand kent de werkelijke waarde van de Profeet behalve Allah. Dat Allah zweert bij zijn leven is al een teken dat deze Profeet werkelijke hoge waarde heeft en een voortreffelijke positie inneemt bij Allah. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

Voorzeker, bij jou leven ook Mohammed, zij verkeren werkelijk in hun eigen dwaling die hun verwarring steeds groter maakt.

Al-Hidjr 72.

Allah zweert bij grote en belangrijke schepselen zoals: Bij de zon en haar schittering, bij de maan wanneer hij haar volgt. Maar Allah zweert bij geen enkel leven van een mens in de Koran, behalve bij het leven van de Profeet. Dit laat ons dus het belang zien van zijn leven. En het motiveert ons om zijn levensloop te bestuderen. Zijn leven dat een belichaming was van de Koran zoals Aisha zegt: "Hij was een lopende Koran." Het was een leven gevuld met ontwikkeling, onderwijs, hervorming, gaven en zegeningen. Een leven dat de mensen dicht bij Allah hield en waarin dwaling onmogelijk werd gemaakt.

Het leven en de daden van de Profeet laten ons zien hoe voortreffelijke zijn karakter was en als de Schepper van de karakters dit zo vaak benadrukt dan weten we welke positie deze Profeet had bij Allah. De Profeet zei tevens dat hij gezonden is om de goede karakters te vervolmaken. En in een andere hadith werd de Profeet gevraagd om de vloek uit te spreken over de ongelovigen maar de Profeet zei: "Ik ben niet gezonden om te vervloeken maar ik ben gezonden als een barmhartigheid voor de werelden." De meeste mensen komen te kort in hun gedrag en de voortreffelijke karaktereigenschappen.

En tevens in een andere hadith zei de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam:

Dat de beste onder ons degenen zijn die het beste zijn voor hun vrouwen en gezin, en dat hij de beste was voor zijn gezin.

At-Tirmidhi.

Hij salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam moedigde ons aan om een goed karakter te ontwikkelen en het te verbeteren, door te zeggen:

“De beste onder jullie is degene met het beste karakter.”

Al-Boekharie.

Er is zelfs overgeleverd dat de Boedschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam een gebed heeft verricht terwijl hij zijn kleindochter in zijn armen had. Steeds als hij de sudjood wilde verrichten legde hij zijn kleindochter naast zich neer en hierna pakte hij haar weer op.

Al hassan en Al hussein waren kleinzonen van de Boedschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam. Toen de Boedschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam op een dag aan het preken was zag hij deze twee kleinzonen lopen, maar zij struikelden over hun eigen kleding. De Boedschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam onderbrak zijn preek kwam van de minbar en liep naar zijn kleinzonen, pakte hen op en nam ze mee naar de minbar.

Er werd Aicha radia allahu ‘anhaa gevraagd wat deed de Boedschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam thuis.” Zij zei:

“Hij was bezig met het huishouden en als het tijd was voor het gebed verrichtte hij de wudoe en verliet hij het huis voor het gebed.” En in de overlevering van Ahmed staat dat de Boedschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam zijn eigen kleding naaide en zijn eigen sandalen maakte en hij verrichtte de mannenklusjes in huis.

Moeslim.

Dit alles is slechts een glimp van het gedrag van de Boedschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam wij dienen dit als lessen te nemen voor onszelf en wij dienen hier constant mee bezig te zijn. Zodat wij onszelf kunnen verbeteren en geleid worden. Want Allah heeft de Boedschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam dit gedrag gegeven zodat wij hem als voorbeeld kunnen nemen.