

De vrijdagpreek van deze week gaat over het vermijden van de zeven grote zonden's.

De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft de zeven zonden die een persoon veroordelen naar de Hel in een authentieke overlevering uiteengezet. Er is overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Vermijd de zeven zonden die een persoon veroordelen naar de Hel." Wij zeiden: "Wat zijn deze, o Boodschapper van Allah?" Hij zei: "Het toekennen van een deelgenoot aan Allah (Shirk), tovenarij, het vermoorden van een ziel waarvan Allah dit heeft verboden, behalve in situaties waar het Islamitische recht dit bepaalt, het consumeren van het bezit van een weeskind, het consumeren van rente, vluchten van het slagveld en het roddelen over kuise, onschuldige vrouwen."

Al-Boekhaarie en Moeslim

1. De grootste van deze zonden is Shirk (het toekennen van een deelgenoot aan Allah). Shirk (afgoderij) is het aanbidden van iets of iemand anders dan Allah. Een voorbeeld hiervan is het vragen om het opheffen van moeilijkheden aan de doden, djinn, afgodsbeelden, sterren en dergelijke. Of aan hen iets offeren of een eed afleggen ten overstaan van hen. Dit leidt naar ondergang zonder hoop op redding. Indien een persoon in deze staat komt te overlijden, dan zal hij voor eeuwig in de Hel verblijven. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

"Waarlijk, degene die deelgenoten aan Allah toekent, Allah heeft het Paradijs zeker voor hem verboden, en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers."

al-Maa'idah 72

"En voorzeker, Wij hebben aan jou en aan degenen vóór jou geopenbaard: "Als jij deelgenoten (aan Hem) toekent, dan zullen jouw daden zeker verloren gaan. En jij zult zeker tot de verliezers behoren."

Az-Zoemar 65

Anas radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: Allah Soebhana Wa Tahala heeft gezegd:

"O Zoon van Adam!" Zolang je Mij aanroept en je hoop in Mij plaatst, vergeef ik je alles wat je gedaan hebt, zonder er belang aan te hechten. "O Zoon van Adam!" Zelfs als je zonden de wolken van de hemel zouden bereiken, en als je vervolgens om Mijn vergeving zou vragen, dan zou Ik je die schenken, zonder er belang aan te hechten. "O Zoon van Adam!" Als je voor Mij verschijnt met zoveel zonden als de aarde kan bevatten en als je Mij vervolgens ontmoet zonder dat je Mij deelgenoten hebt toegekend, dan zal ik je een vergeving schenken in de mate van je zonden.

At-Tirmidhie.

Er bestaat ook nog kleine-shirk deze wordt ook wel ar-riyaa genoemd. Deze shirk doet je niet buiten de oevers van de islam treden maar behoort wel tot de grote zonden's. In deze shirk komt het meest voor onder de mensen omdat je met deze vorm van shirk je pronkt met je goede daden.

Aboe Hurairah radi-yallahu anhu heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd dat Allah heeft gezegd:

“De eerste onder de mensen tegen wie het oordeel wordt uitgesproken op de Dag der Opstanding zal een man zijn, die als martelaar gestorven is. Hij zal voor Allah geleid worden en Allah zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen. Allah zal dan zeggen: “En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal dan zeggen: “Ik heb voor U gevochten tot ik als martelaar stierf”. Allah zal dan zeggen: “Je hebt gelogen. Je vocht slechts zodat er (van jou) gezegd zal worden; Hij is moedig”. En zo werd het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht voort gesleurd wordt, tot hij in de hel geworpen wordt. Dan zal er een man komen, die (religieuze) kennis heeft vergaard en onderwezen en die gewend was om de Koran te reciteren. Hij zal voor Allah gebracht worden en Die zal Zijn gunsten aan hem bekend maken en hij zal ze erkennen. Allah zal zeggen: “En wat heb je ermee gedaan?” Hij zal antwoorden: “Ik heb (religieuze) kennis vergaard en ik onderwees deze en ik heb voor U de Koran gereciteerd. Hij zal zeggen: “Je liegt. Je hebt alleen (religieuze) kennis vergaard, zodat er (van jou) gezegd zou worden; “Hij is een geleerde, en je hebt de Koran gelezen zodat er (van jou) gezegd zou worden: “Hij is iemand die de Koran heeft gememoriseerd.” En zo wordt het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt. Dan komt er een man, die Allah rijk heeft gemaakt en aan wie Hij allerlei soorten weelde heeft gegeven. Hij zal voor Allah geleid worden en Hij zal hem Zijn gunsten tonen, die hij zal erkennen. Allah zal zeggen: “En wat heb jij ermee gedaan?” Hij zal zeggen: “Ik heb geen gelegenheid voorbij laten gaan, om geld uit te geven omwille van Uw zaak zoals U dat wenste.” Hij zal zeggen: “Je liegt. Je hebt dat alleen maar gedaan opdat men zou zeggen: “Hij is vrijgevig.” En zo is het gezegd. Dan zal er bevolen worden dat hij op zijn gezicht wordt voortgesleurd tot hij in de hel geworpen wordt.”

Moeslim, at-Tirmidhi en an-Nasa’i.

Mou’ad Ibn Djabal heeft overgeleverd dat hij achterop zat op een ezel bij de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam toen hij tegen mij zei: ‘O Mou’ad! Weet jij wat het recht van Allah op Zijn schepsels is, en wat hun recht op Hem is?’ Ik antwoordde: ‘Allah en Zijn Profeet weten het het beste.’ Hij ging verder: ‘Het recht van Allah op Zijn schepsels is, dat ze Hem Alleen aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toekennen. Hun recht is dat nooit enig persoon wordt gestraft, die deelgenoten aan Hem heeft toegekend.’

Al-Boekhari en Moeslim.

2. Tovenarij. Mensen realiseren zich het gevaar van het bezoeken van een tovenaer niet, behalve dat men er met meer Sihir en meer Bezetenheid eruit kan komen, zijn ze vergeten dat ze kufr en shirk hebben gepleegd waarvoor ze voor eeuwig in de Hel belanden als ze sterven zonder berouw. Ook voor de mensen die de tovenaers bezoeken en die vragen om Sihir bij iemand anders te laten doen realiseren zich niet hoeveel pijn en schade ze andere mensen aandoen, hele gezinnen worden kapot gemaakt, bedrijven failliet gemaakt, weet dat deze mensen zullen boeten op de Dag des Oordeels en zullen betalen met hun eeuwige leven in de Hel!

De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Degene die naar een waarzegger gaat en hem over iets vraagt(zonder in hem te geloven), zijn gebed zal voor 40 dagen niet geaccepteerd worden”

Moeslim.

We zien dus de ernst van de situatie in bovenstaand hadith, dit gaat over iemand die er NIET in gelooft en toch zal deze persoon 40 dagen lang geen beloning krijgen voor zijn gebed, stel je voor dat deze persoon in de 40 dagen sterft! Ook moet duidelijk zijn dat met een tovenaar niet alleen iemand wordt bedoeld die ***toverspreukjes maakt, maar iedereen die met de Djinn samenwerkt, dus waarzeggers, handpalmlezers, zogenaamde astrologie en horoscoplezers, goochelaars, illusionisten enz enz.***

Aboe Hoerairah radi-yallahu anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Degene die een waarzegger bezoekt en gelooft wat hij zegt, heeft ongeloof(kufr) gepleegd in datgene wat is geopenbaard(Koran) aan Mohammed salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam.”

Abou Dawoud.

We zien dus dat als je een tovenaar bezoekt en niet in hem gelooft je gebed voor 40 dagen niet geaccepteerd wordt, geloof je wel in wat hij zegt en doet, dan heb je Kufr Akbar gepleegd en ben je een Kafier, zonder oprecht berouw zal deze persoon voor eeuwig in de Hel verblijven. De geleerden hebben maar één situatie toegestaan om een sahir te bezoeken en dat is om hem te ontmaskeren bij de mensen, zodat zij weten dat dit een tovenaar is, maar dit kan alleen gedaan worden door iemand die sterk in zijn geloof staat en kennis heeft over dit onderwerp.

Het is verplicht om de mensen te informeren over het gevaar van tovenaren en hen te waarschuwen tegen hen. Dit valt namelijk onder het tegengaan van het verwerpelikheden en het adviseren van de moslims.

Als je één van de volgende kenmerken herkent in een ‘genezer’, dan is hij zonder enige twijfel een tovenaar. Blijf dus bij deze persoon uit de buurt:

Hij vraagt de zieke naar zijn naam en de naam van zijn moeder (anders dan voor identificatiedoeleinden). Hij gebruikt iets persoonlijks van de zieke, zoals een gewaad, overhemd of mantel. Het opschrijven van Talaasim (onduidelijke formules). Het oplezen van onbegrijpelijke spreuken. Soms vraagt hij om dieren met specifieke kenmerken om deze vervolgens te offeren in een andere naam dan die van Allah. Soms wordt de zieke besmeurd met het bloed van dit offerdier of wordt dit dier op een verlaten plaats achtergelaten. Hij geeft de zieke een talisman met vreemde letters en cijfers. Hij mompelt onbegrijpelijke woorden. Hij geeft aan de zieke bladen die hij moet verbranden en het rook dat daarbij vrijkomt moet hij vervolgens tot zich nemen. Hij geeft dingen aan de zieke die hij in de grond moet begraven.

'Aisha radia-llahu 'anhaa heeft overgeleverd dat:

“Een man genaamd Lubaid ibn al-A’sam(dit was een joodse man) van de Bani Zurayq deed Sihr bij de Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam, totdat Allah zijn Boodschapper salla-llahu alyhi-wa-sallam zich voorstelde iets gedaan te hebben wat hij niet had gedaan(gemeenschap met zijn vrouwen). Op een dag, terwijl hij met mij was, riep hij Allah aan, gedurende een lange periode en zei hij toen, “O Aisha! Wist je dat Allah mij geïnformeerd heeft over datgene wat ik aan Hem vroeg? Twee engelen kwamen naar mij toe, eentje zat bij mijn hoofd en de andere bij mijn voeten. Één van hen zei tegen zijn metgezel, waaraan lijdt deze man(de Profeet)? Hij is betoverd(Matbub of Mashur). De eerste vroeg weer, wie heeft dat gedaan? De andere zei, Lubaid ibn Al-A’sam. De eerste vroeg weer, wat heeft hij gebruikt(materiaal)? De andere zei, een kam en het haar(van de baard) dat eraan vastzat en de wortels van een mannelijke dadelboom. De eerste vroeg weer, waar is het? De andere zei, in de put van Dharwaan! Dus Allah zijn Boodschapper salla-llahu alyhi-wa-sallam, samen met een paar van zijn metgezellen gingen daarnaartoe(de put) en kwamen terug zeggende, O ‘Aisha, het kleur van het water was net als dat van henna. En de wortels van de dadelboom leken net op de hoofden van Shayateen. Ik vroeg, O Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam, waarom laat u het niet zien aan de mensen? Hij antwoordde, omdat Allah mij reeds genezen heeft, en ik zou het kwaad niet bij de mensen willen verspreiden. Toen gaf hij het bevel om de put vol te storten met aarde.”

Al-Boukhari en Moeslim

Bovenstaande hadith is saheeh bevonden door de geleerden van hadith, maar deze hadith doet niks aan de perfectie en veiligheid van de Boodschapper van Allah salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam, zoals door sommige vijanden van de Islam wordt beweerd, de geleerden van Ahlu Sunnah wa’l Djama’a zowel van vroeger als van nu, hebben duidelijk en met bewijs bewezen dat de Sihr waaraan de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam leed alleen effect had betreffende of hij wel of niet gemeenschap had met zijn vrouwen. Het deed niks ten aanzien van andere zaken zoals Openbaringen van Allah en dergelijke zoals ook bewezen is in de Biografie van de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam.