

De vrijdagpreek van deze week gaat over jou eerste nacht in het graf.

'Othman Ibn 'Affan radia-llahu 'anhu huilde altijd zo veel wanneer hij de begrafenisstoet droeg dat hij flauwviel. Waarop hij werd gedragen naar zijn huis net zoals de begrafenisstoet werd gedragen. Zei vroegen hem op een dag: "Wat is er met jou?" Hij zei; **de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:**

"Het graf is de eerste bestemming (van de bestemmingen) van het Hiernamaals, als je hier succesvol bent, dan is al hetgeen erna makkelijk. Maar als je niet succesvol bent, dan is al hetgeen erna moeilijker."

At-Tirmidhi en Ibn Maadjah.

Geliefde broeders en zusters, om een goede en duidelijke beschrijving van de dood te hebben, en te weten te komen wat er met de mens zal gebeuren terwijl hij dood gaat en nadat hij dood is, horen we de overleveringen van de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam erbij te nemen, omdat we een onderdeel van de onwaarneembare wereld behandelen, dat wij niet kunnen zien. Je mag namelijk niet over het onwaarneembare praten als je geen bewijs hebt. En als Allah Geprezen en Verheven zij Hij of Zijn Boodschapper salla-llahu 'alyhi-wa-sallam daarover spreken, hoor je het aan te nemen en te geloven zoals het overgeleverd is, zonder ook maar een moment te twijfelen over de waarheid ervan, omdat het geloven in het onwaarneembare het kenmerk is van de ware gelovigen zoals Allah Geprezen en Verheven zij Hij heeft gezegd.

De volgende overlevering vertelt ons haarfijn wat er met de mens gebeurt op het moment dat zijn ziel ontnomen wordt, en nadat hij dood is.

Al-Baraa' Ibn 'Aazib radia-llahu 'anhu heeft het volgende verhaald:

"Wij zijn met de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam in een djaanazah van een man van de Ansaar meegelopen en naar zijn graf gegaan. De Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft toen naast zijn open graf gezeten en wij zaten muisstil om hem heen. In zijn hand had hij een klein stokje waarmee hij op de grond tikte. Hij verhief zijn hoofd en zei: "Zoek toevlucht bij Allah voor de bestraffing van het graf." Hij zei dit twee of drie keer. Daarna zei hij: "Voorwaar, als een gelovige dienaar op het punt staat om deze wereld te verlaten en om het hiernamaals tegemoet te komen, dalen Engelen vanuit de hemel af met witte gezichten die stralen als de zon. En met hen een kafan en muskus uit het Paradijs en gaan om hem heen zitten zover het oog reikt. Dan komt de Engel des doods en gaat hij bij zijn hoofd zitten en zegt: "O goede ziel, treedt naar buiten naar de Vergeving en Tevredenheid van Allah. De ziel komt naar buiten zoals een druppel water uit een waterzak druppelt. De Engel pakt hem vast. Als hij hem gepakt heeft, laten de Engelen hem geen moment in zijn hand. Zij nemen hem en plaatsen hem in de kafan en parfumeren hem. De geuren daarvan lijken op de zoetste geur van muskus die op aarde gevonden kan worden. Dan dragen zij hem naar boven en telkens als zij langs een groep Engelen komen vragen zij: "Wie is deze goede mooiste namen waarmee de mensen hem in het wereldse leven hebben genoemd. Zij nemen hem mee totdat ze bij de hemel der aarde aankomen en vragen of er een poort voor hem geopend kan worden. Deze wordt voor hem geopend, en de Engelen van elke hemel die het dichtst bij Allah staan begeleiden hem naar de volgende hemel tot hij de zevende hemel bereikt. Allah de Almachtige en de Majesteitelijke zegt: "Neem het boek van Mijn dienaar

naar de hoogste hemel en neem hem terug naar de aarde.” (En in een andere overlevering zegt Allah Geprezen en Verheven zij Hij: “Ik heb hen daaruit geschapen, daarin zal Ik hen terug doen keren en daaruit zal Ik hen weer uit voortbrengen”). Vervolgens komen twee Engelen naar hem toe. Zij laten hem zitten en zeggen tegen hem: “Wie is jou Heer?” Hij zegt: “Mijn Heer is Allah.” Zij vragen hem: “Wat is jou Godsdienst?” Hij zegt: “Mijn Godsdienst is de Islaam.” Zij vragen hem: “Wie is de man die onder jullie gezonden werd?” Hij zegt dan: “Dat is de Boodschapper van Allah.” Zij vragen: “Hoe ben je deze dingen te weten gekomen?” Hij zegt: “Ik heb Het Boek van Allah Geprezen en Verheven zij Hij gelezen, heb er in geloofd en geloofde wat er in stond”. “Zij zullen tegen hem zeggen: “Zie jou plek in het vuur, Allah heeft voor jou daarvoor in de plaats een plek in het paradijs gegeven. Vervolgens roept er iemand uit de hemel: “Mijn slaaf heeft de waarheid gesproken. Spreid daarom de tapijten van het paradijs voor hem uit en open een deur voor hem naar het paradijs.” Dan komt er tot hem wat van haar (het Paradijs) geur en parfum en wordt zijn graf voor hem breder gemaakt zover het oog reikt. Vervolgens komt er naar hem een man met een mooi gezicht, mooi gekleed en lekker ruikend en zegt tegen hem: “Verheug je in dat wat je pleziert, want dit is jouw dag die jou beloofd is.” Hij vraagt hem: “Wie ben jij? Jou gezicht is een gezicht dat het goede voorspelt.” Hij antwoordt: “Ik ben je goede daden.” Dan zegt hij: “O mijn Heer, laat het Laatste Uur spoedig aanbreken, laat het Laatste Uur spoedig aanbreken zodat ik naar mijn familie en bezittingen kan terugkeren.”

En voorwaar, als een ongelovige dienaar op het punt staat om deze wereld te verlaten om het hiernamaals tegemoet te komen, dalen Engelen vanuit de hemel neer met zwarte gezichten. En met hen al-Musoeh (een kleed gemaakt van haar wat gruwelijk stinkt) en gaan om hem heen zitten zover het oog reikt. Dan komt de Engel des doods en gaat hij bij zijn hoofd zitten en zegt: “O slechte ziel! Komt naar buiten voor de Ontevredenheid en de Toorn (Woede) van Allah. De Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam zei toen: “De ziel verdeelt zich over het hele lichaam en wordt uit het lichaam getrokken als gekronkeld ijzerdraad dat uit natte wol wordt gehaald. Dan pakt de Engel hem (de ziel), en als hij hem pakt, laten de andere Engelen hem geen moment in zijn handen. Zij nemen hem en wikkelen hem in het ruigbehaarde kleed, waar een stank van afkomt zoals de meest stinkende bedorven kadaver dat op aarde gevonden kan worden. Dan nemen zij hem naar boven, en telkens als zij voorbij een groep Engelen komen, vragen dezen: “Wie is deze bedorven ziel?” Zij antwoorden: “De zoon van die en die.” En zij gebruiken de meest vreselijke benamingen die de mensen hem in het wereldse leven hebben gegeven. Dan nemen zij hem (de ziel) naar de hemel der aarde en vragen of de poort voor hem geopend kan worden. Deze wordt niet geopend. De Boodschapper van Allah salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam reciteerde toen:

“Voor hen zullen de poorten van de hemel niet worden geopend. En zij zullen het Paradijs niet binnentreden, totdat de kameel door het oog van de naald gaat.”

A-A’raaf 40.

Daarna zei hij: “Dan zal Allah, de Geprezene en Verhevene, zeggen: “Neem het boek van Mijn dienaar naar de laagste aarde.” Dan wordt zijn ziel neergeworpen.” Daarna reciteerde hij (interpretatie van de betekenis):

“En degene die deelgenoten aan Allah toekent, het is alsof hij uit de hemel is gevallen en daarna door de vogels werd gegrepen of door de wind naar een verre plaats werd weggeblazen.”

Al-Hadj 31

Dan wordt zijn ziel in zijn lichaam terug gezet en komen er twee Engelen naar hem toe en vragen hem: “Wie is jou Heer?” Hij zal antwoorden: “Huh huh, ik weet het niet.” Zij zeggen tegen hem: “Wat is jou Godsdienst?” Hij antwoordt: “Huh huh, ik weet het niet.” Zij vragen: “Wie is de man die naar jullie gezonden is?” Hij antwoordt: “Huh huh, ik weet het niet.” Dan roept een stem uit de hemel: “Voorwaar, hij heeft gelogen. Spreid dus de tapijten van het Hellevuur, en open voor hem een deur naar het Hellevuur. Dan komt tot hem wat van haar hitte en haar giften tegemoet. Daarna wordt zijn graf heel nauw voor hem gemaakt totdat zijn gewrichten door elkaar gaan. Daarna komt naar hem een man met een walgelijk gezicht, walgelijk gekleed en stinkend en zegt: “Wees bedroefd voor het slechte dat jou toekomt, dit is jouw dag die jou beloofd werd.” Hij vraagt: “Wie ben jij? Jouw walgelijke gezicht voorspelt het kwade.” Hij antwoordt: “Ik ben jouw slechte daden.” Dan zegt hij: “O Heer, laat het Laatste Uur niet aanbreken.”

Ahmad.

Wat is overgeleverd met betrekking tot de bestraffing van sommige Moslims in hun graven, gaat over de zondaars die goede met slechte daden afwisselden. Allah kan hen straffen in hun graven voor hun zonden maar hij kan ook naar de Hel sturen op de Dag des Oordeels, totdat zij gereinigd en gezuiverd zijn. Hij zal hen daarna toestaan dat zij het Paradijs binnentreden, zoals in de overleveringen vermeld staat. De bestraffing van het graf zal voor de vele zondaren zijn onder degenen die de Eenheid van Allah bevestigden, zoals degenen die sliepen en de verplichte gebeden (bewust) misten, of degenen die overspelig waren, (woeker)rente consumeerden en de leugenaars die wijdverspreid leugens verspreidden. De bestraffing in het graf is ook bewezen voor degene die geen voorzorgsmaatregelen neemt om urine te vermijden (van zijn kleding en zijn lichaam) en degene die roddels verspreidt onder de mensen.

Een van de dingen die helpen tegen de straf van het graf is voor dat je naar bed gaat om dan stil te staan bij wat je die dag aan goede en hebt verricht. Als het weinig is, neem je je voor om de volgende dag beter je best te doen en als je slechte daden hebt verricht, doe je opnieuw Tawbah tussen jouw en Allah Geprezen en Verheven zij Hij, en wel voor dat je gaat slapen en neem je je voor het niet meer te doen als je je oprecht bent hierin en mocht je komen te sterven deze nacht dan is het net of je geen zondes hebt en zal je In Shaa Allah naar het paradijs gaan maar je moet wel oprecht zijn dat je het niet meer doet en als Allah het wil zal hij je dan behoeden van de straf van het graf en de staf van het vuur. De beste manier om behoed te worden van de straf van het graf is het volharden in het verrichten van de goede daden en het gehoorzamen van Allah Geprezen en Verheven zij Hij en de weg van de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam te volgen.

De Boodschapper van Allah salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam zei: ***“Als iemand sterft, stoppen zijn handelingen, behalve drie dingen: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar de mensen profijt van hebben of een rechtvaardige zoon (of dochter) die een smeekbede voor hem verricht.”***

Moeslim.

Wat hebben wij voorbereid voor de eerste nacht in ons graf?