

De handelingen die worden verricht in de Ramadan

De maand ramadan is de maand van het terugkeren naar Allah, de maand van vergiffenis. Het is de maand waarin we veelvuldig bezig moeten zijn met aanbiddingen. Het is de maand van de mouwen opstropen. Deze maand heeft Allah ons geschonken om ervoor te zorgen dat hetgeen we in de voorgaande maanden aan zonden hebben verricht, kunnen worden kwijtgescholden.

Toch zien we dat veel mensen zich alleen maar bezighouden met zaken die er niet toe doen. Maar liefst 11 maanden lang zijn ze bezig geweest met roddelen en de 12e maand gaan ze gewoon door. Een moslim hoort zijn tong in bedwang te houden. In de Ramadan zou hij nog meer inspanningen moeten leveren om dit voor elkaar te zien te krijgen. Het is voor elk persoon verplicht om ten alle tijde te zwijgen totdat het nodig is voor hem om te spreken. Want hoe vaak heeft iemand spijt van wat hij heeft gezegd nadat hij het al heeft gedaan en hoe zelden heeft iemand er spijt van als hij heeft gezwegen? En de mensen die het langst ongelukkig blijven en de meeste beproevingen doormaken, zijn degenen die getroffen zijn met een losse tong en een hard hart. Het is ook zo dat wanneer iemand slecht praat, zijn handelingen uiteindelijk ook slecht zullen zijn. Zorg er daarom voor dat je je tong gebruikt waarvoor je hem hebt gekregen en dat is het gedenken van Allah.

“Het vasten is niet slechts het opgeven van je eten en drinken, echter gaat het ook om het opgeven van liegen en valsheid.”

En in een andere hadith is overgeleverd door Imam Moeslim en Imam al-Boekhari op gezag van Aboe Hoerayra radi-yallahu 3anhu dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Laat degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het goede zeggen of zwijgen.”

Tot de aanbevolen daden in de maand Ramadan behoort het reciteren en bestuderen van de Koran. Sommigen van de vrome voorgangers lazen de hele Koran uit in drie dagen. Als de Ramadan begon, stopte Imam Maalik met het vertellen van overleveringen en het zitten met de mensen van kennis. Hij hield zich dan bezig met het reciteren van de Koran.

Het mag duidelijk zijn uit het voorgaande dat het reciteren van de Koran en het nadenken over de betekenis ervan door ons wordt verwaarloosd. Vergelijk de toestand van de metgezellen namelijk maar eens met de trieste situatie waarin wij verkeren. Misschien hebben we sinds onze jeugd niet meer de Koran van kaft tot kaft gelezen, of zelfs nooit!

Dienaar van Allah, richt je daarom op het reciteren en bestuderen van het Heilige Boek van Allah en in het bijzonder in de maand Ramadan. En houdt je ver weg van het verspillen van tijd door het aangaan van zinloze discussies die nergens naar leiden, want dit is één van de duidelijke tekenen van misleiding.

Weet dat op de Dag der Opstanding onze Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zijn beklag zal doen bij Allah, dat zijn gemeenschap de Koran heeft verwaarloosd.

De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“De beste onder jullie is degene die de Koran leert en deze verder onderwijst.”

(al-Boekhaari)



Zoals de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei, duidt dit op de gunsten van het leren of reciteren van de Koran. **In een andere overlevering die Ibnou Mas3oed heeft verhaald zegt hij salla-llahu 3alyhi-wa-sallam:**

“Degene die één letter reciteert van de Koran zal een goede daad en tien goede daden gelijk daaraan ontvangen.”

(at-Tirmidhie)

De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Degene die één letter reciteert van de Koran zal een goede daad en tien goede daden gelijk daaraan ontvangen. En ik zeg niet dat “Alief-Laam-Miemeen letter is, maar “Alief” is een letter, “Laam” is een letter en “Miem” is een letter.”

(at-Tirmidhie)

De profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft ook gezegd:

“Iemand die bedreven is in het lezen van Koran is samen met de nobele en deugdzame engelen die de openbaringen neer zenden. Hoewel iemand die stottert wanneer hij leest en moeite heeft om goed correct te lezen, een dubbele beloning hiervoor zal krijgen voor lezen en uit het hoofd leren.

(al-Boekhaari en Moeslim)

Wie wat minder vlot de Koran leest, leest wat binnen zijn vermogen is. Degene die moeite heeft met het lezen van de Koran, heeft twee beloningen: een beloning voor het lezen van de Koran en een beloning voor de moeite, zoals dat in de overlevering staat.

De Koran en het leven naar de richtlijnen van de Koran is wat ons geluk zal brengen in dit leven en in het hiernamaals. Het dagelijks lezen van de Koran, al is het slechts een pagina, zegent het leven, opent de deuren naar het goede en doet vele problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Zorg er daarom dan ook voor dat je juist in deze maand de Koran open trekt en hem op zijn minst probeert een keer uit te lezen. Ga niet de hele dag op straat hangen en over zinloze zaken te praten, zaken waar je niks aan hebt. Zorg ervoor dat je in deze maand juist extra goeie daden verricht en het dan ook makkelijker is voor je om er na de ramadan mee door te gaan.