

## Rechten van de vrouw

De vrijdagpreek van deze week gaat over de rechten van de vrouwen in de islam. Wat we vaker hebben gehoord, is dat de niet moslims de vrouwen rechten zouden hebben gegeven. Hierbij wordt er ook vaak aangegeven dat een vrouw dit voor elkaar zou hebben gekregen. Maar in werkelijkheid is er maar 1 man hiervoor verantwoordelijk. Deze man is de profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam. Onze geliefde profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam gaf de vrouwen rechten toen zij nog geen enkel recht hadden. De mensen in die tijd verklaarden de profeet voor gek dat hij de vrouwen hun rechten wilde geven.

In die tijd was het normaal dat de Arabieren hun dochters levend gingen begraven. Het was ook heel normaal in die tijd dat een zoon een vrouw van zijn vader kon erven. Een vrouw had toen geen enkel recht en dit was niet alleen zo bij de Arabieren. Ook was het voor een man mogelijk om met vele vrouwen te trouwen dit had echter geen limiet. Echter is dit uiteraard verandert met de komst van de islam, waarbij de man met maximaal 4 vrouwen kan trouwen. Ook kon een man zo vaak als hij wou van zijn vrouw scheiden en na de komst van de islam werd dit beperkt tot driemaal. Als een man drie keer met zijn vrouw gescheiden is dan is het nu niet meer mogelijk om hierna gelijk weer met haar te huwen. Als dit gebeurt moet een andere man eerst met deze vrouw huwen voordat haar vorige echtgenoot weer met haar kan huwen.

Bij de Chinezen was het zo dat een vrouw geen enkel recht had. Een echtgenoot kon haar zo verkopen als hij haar zat was. Bij de Chinezen kon je ook ongestraft een vrouw vermoorden dit omdat zij niks waard was.

De Romeinen zeiden dat een vrouw geen gevoel en geen ziel had. Dat je alles met haar kon doen wat je wou en zij zou er niets van voelen. In sommige gevallen gooiden ze kokende olie over haar heen. Als ze dan begon te gillen, dan zeiden ze dat ze zich aanstelde en dit deed om hen te laten stoppen met die pijnlijke daad. Bij de hindoestanen was het zo dat als de man doodging dat de vrouw ook vermoord werd. Werd de man begraven dan werd de vrouw ook begraven. Werd de man gecremeerd dan werd de vrouw ook gecremeerd. Bij de hindoestanen was het zo wat de man overkwam, overkwam de vrouw ook.

Bij de Perzen was het mogelijk dat een man met elke vrouw kon trouwen die hij wou al was dit zijn zusje, zijn moeder, zijn nicht of zijn oma het kon allemaal. De Engelsen die hebben in het jaar 586 zelfs een bijeenkomst gehouden om te kijken of dat de vrouw wel een mens was. Uiteindelijk waren ze tot de conclusie gekomen dat de vrouw wel een mens was maar geen enkel recht had. Het enige recht dat de vrouw had was haar man dienen.

Bij de Joden is het tot de dag van vandaag nog steeds normaal dat wanneer een vrouw menstruerende is dat zij wordt opgesloten. Je mag dan niet met haar zitten, eten of drinken zij wordt op dat moment als onrein gezien. En dit zijn enkele zaken die voorkwamen toen niemand de vrouw rechten had geven, behalve de islam.

In de islam is het echter zo dat de man en vrouw gelijk zijn, ze krijgen namelijk evenveel beloning bij het verrichten van een goede zaak. En ook bij een zonden krijgen ze allebei dezelfde bestraffing. Hieruit kun je dus halen dat we evenveel rechten hebben. Er is zelfs een hele Surat geopenbaard die (De Vrouw) heet terwijl er geen enkele Surat is geopenbaard die De Man heet. De Islam heeft de vrouw gemaakt tot de grootste schat die een man kan bezitten in zijn leven, na het geloven in Allah en het opvolgen van Zijn geboden. Ze wordt beschouwd als de sleutel tot het geluk.

**De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei tegen ‘Omar:** *“zal ik je vertellen wat het beste is dat een man kan koesteren? Dat is een goede vrouw. Als hij naar haar kijkt, maakt ze hem gelukkig, als hij haar roept, gehoorzaamt ze hem en als hij ver weg van haar is blijft ze hem trouw.”*

(Abu Dawud)

**De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei:** *“De wereld is zalig en de goede vrouw is haar grootste kostbaarheid.”*

(Moeslim)

**De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei:** *“Wanneer een vrouw haar vijf dagelijkse gebeden verricht, vast gedurende de maand Ramadan, haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, zal er tegen haar gezegd worden op de Dag des Oordeels: “Treed het Paradijs binnen door welke poort je wilt.”*

(Thirmidhi)

**Aboe Hoeraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:** *‘Een man kwam naar de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam en zei: ‘O gezant van Allah, wie heeft het meeste recht op mijn goede behandeling?’. Hij zei: ‘Je moeder’. De man zei: ‘En wie daarna?’. Hij zei: ‘Je moeder’. De man zei: ‘En wie daarna?’. Hij zei: ‘Je moeder’ De man zei: ‘En daarna?’. Hij zei: ‘Daarna je vader’.*

(Boekharie en Moeslim)

Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader.

**In Abu Dawud staat dat Mu’awiyah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij aan de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam vroeg wat het recht van een echtgenote is op de man. Hij salla-llahu 3alyhi-wa-sallam antwoordde:** *“Dat je haar eten geeft wanneer jij eet, dat je haar kleedt wanneer je jezelf kleedt en dat je haar niet in haar gezicht slaat, haar niet uitscheldt en dat je niet weggaat van haar behalve in het huis.”*

**De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei:** *“Degene die drie dochters of drie zussen heeft, of twee dochters of twee zussen en goed voor hen zorgt en Allah vreest ten aanzien van hen, zal het Paradijs binnentreden.”*

(sahieh van Ibn Hibbaan)

**De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei:** *“De beste onder jullie mannen zijn diegenen die zich het beste gedragen tegenover jullie vrouwen.”*

(Tirmidhi)

**Aisha vroeg de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam:** *“Wie heeft de grootste rechten over een vrouw?” Hij zei: “Haar echtgenoot.” Zij vroeg: “En wie heeft de grootste rechten over een man?” Hij zei: “Zijn moeder.”*

(Al-Bazzar)



Alle overleveringen die zojuist genoemd zijn gegaan allemaal over het goed zijn voor de vrouw en de beloning hiervoor. Weet dus dat wanneer jij ziet dat een moslima geen enkele recht heeft dan is het doordat haar man haar rechten af heeft gepakt. Zorg er daarom ook voor dat wanneer iemand komt om jullie dochter te huwen dat hij haar rechten kent. En wanneer iemand een dochter wil gaan huwen dat hij haar rechten kent.