

De vrijdagpreek van deze week gaat over haram en halal inkomen.

De Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam het gezegd op de dag van ‘Arafa tijdens zijn laatste afscheid spreek:

"O mensen, luistert naar mijn woorden, want ik weet niet of ik u na dit jaar ooit nog op deze plaats zal ontmoeten.

O mensen, jullie bloed, jullie bezit en jullie eer zijn heilig, zoals deze dag en deze maand heilig zijn, totdat jullie Allah zullen ontmoeten. Allah zullen jullie zeker ontmoeten. Hij zal jullie vragen naar jullie daden. Wie een onderpand heeft, laat die het teruggeven aan degene die het hem heeft toevertrouwd. Alle gebruiken die tot de Djahiliyyah (pre-islamitische tijd) behoren zijn onder mijn voeten. Alle soorten van woeker-rente zijn afgeschaft, slechts uw kapitaal is van u. Doet geen onrecht en jullie zal geen onrecht worden aangedaan.

Aboe Dawoed, At-Tirmidhie.

Als je hoort dat de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam vele zaken heilig heeft verklaard hoe kan het dan zijn dat vele Moslims vandaag de dag het toch in hun hoofd halen om toch het bezit, het bloed en de eer van de mensen te schenden. Het is dan zelfs de normaalste zaak van de wereld geworden je hoort soms jongere zeggen dat ze gaan werken en achteraf hoor je dat ze op boevenpad zijn geweest. Dit is wat onze broeders vandaag de dag gezien als werken. Weten ze dan niet dat de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Op de dag der opstanding zal geen dienaar een stap verder zetten voordat hij gevraagd wordt over vier dingen: Waar hij zijn leven heeft doorgebracht, Wat hij in zijn jeugd uitvoerde, Hoe hij zijn geld verdient en uitgegeven heeft en wat hij met zijn kennis heeft gedaan."

At-Tabarani.

In de tijd van de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam waren de vrouwen van de sahaba gewend om in de deuren te gaan staan als hun mannen vertrokken om te gaan werken. En dan riepen ze naar hun: "O echtgenoot vrees Allah, zorg ervoor dat je met hallal proviand thuiskomt. Want door honger daar kunnen we geduld mee hebben, maar niet met het hellevuur.

Aboe Bakr As-saddieq radia-llahu ‘anhu had eens een dienstjongen die hem regelmatig eten bracht. Hij vroeg dan aan de jongen waar het geld vandaan kwam waarmee hij dat eten had gekocht. Dat was omdat Aboe Bakr bezorgd was over haraam en hallal. Op een dag vergat Aboe Bakr dit te vragen. Toen hij er al van gegeten had, vroeg de jongen: 'Je vroeg niets. Wist je al hoe ik aan het geld kwam?' Aboe Bakr zei dat hij het niet wist. Daarop zei de jongen dat het betaald was met geld van tovenarij. Dat geld had hij verdiend in de tijd toen hij nog geen Moslim was. Aboe Bakr schrok, stak zijn vinger in zijn mond en spuugde het uit.

'Omar radia-llahu ‘anhu hoorde eens een soera met een verwijzing naar de hel. Hierop werd hij ziek. Later hoorde hij een andere soera en werd toen zelfs een maand ziek. Hoeveel mensen kennen tegenwoordig deze zorgen nog? Ze eten wat ze eten, haram of niet, veel of weinig. Ze pakken iedere euro die ze pakken kunnen, terecht of onterecht, en maken zich geen zorgen over wat van een ander

is. De wereld is hun speelplaats en zij zijn vergeten dat wat hierna komt. Het interesseert ze allemaal niets meer.

De Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Er zal een tijd komen waarin men zich geen zorgen zal maken om het geld wat hij heeft ontvangen, of het via een toegestane of een verboden bron is geweest.”

Al-Boekharie.

De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Waarlijk, al-Hallal is duidelijk en waarlijk, al-Haram is ook duidelijk. En tussen beiden zijn er twijfelachtige zaken waarover veel mensen het oordeel niet over weten. Degene die zich dus verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee veilig weten te stellen wat betreft zijn religie en zijn eer. En degene die echter vervalft in twijfelachtige zaken, vervalft in al-Haram, net als de herder die zijn kudde in de buurt van andermans weide laat grazen, waardoor hij op het punt staat hen daarin te laten grazen. Is het niet zo dat elke koning zijn eigen territorium heeft en dat het territorium van Allah Zijn verboden zijn? En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een moedghah (een vleesklomp), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart.”

A-Boekhari en Moeslim.

De Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

Een reiziger die een lange reis maakte, met verwarde haren en onder het stof, terwijl hij zijn handen naar de hemel opheft, smekend: “O Allah, o Allah”, terwijl zijn voedsel haram is, zijn drinken haram is, zijn kleding haram is en hij door haram gevoed wordt. Hoe kan hij verhoord worden?

Ahmed, Moeslim, At-Thirmidhi.

Deze hadith laat ons de grootste oorzaak zien van het niet verhoren van onze smeekbeden. Wanneer we kijken naar het verhaal over de reizende man, dan zien we daarin meerdere factoren samenkomen waardoor zijn smeekbede wel verhoord zou moeten worden. Allereerst was hij reiziger, niet van een korte reis, maar van een lange reis. Hij was een lange tijd weg van zijn familie en hij maakte verre reizen. Daarnaast wekte zijn uiterlijke verschijning sympathie op: hij had verwarde haren en zat onder het stof. Ten derde hief hij zijn handen op naar de hemel, hopende dat Allah hem niet met lege handen zou achterlaten. Ook riep hij Allah aan bij één van Zijn Verheven Namen, ar-Rabb. En tenslotte herhaalde hij de Naam van Allah en hij herhaalde ook zijn dua.

Maar ondanks dat hij zich hield aan de etiquette van het verrichten van dua, werd zijn smeekbede niet verhoord. Niet alleen dat, de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam maakt ons zelfs duidelijk hoe absurd het is dat deze man denkt dat hij verhoord kan worden, terwijl zijn levensonderhoud haram is: “...hoe kan hij verhoord worden...” Dit toont ons dat een haram levensonderhoud ervoor zorgt dat onze smeekbeden niet verhoord worden.

Het is dus belangrijk, als je wilt dat je smeebeden verhoord worden, dat je levensonderhoud halal is, dat je op een toegestane wijze geld verdient en dat het eten wat je tot je neemt toegestaan is en niet haram. Het is dus belangrijk dat je geen geld verdient met bijvoorbeeld diefstal, overvallen, leugens of op een andere verdorven en verwerpelijke wijze. En ook dien je rein en toegestaan voedsel te eten en geen varkensvlees, alcohol of iets dergelijks te nuttigen.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“O mensen, Allah is Goed en Hij accepteert alleen het goede. Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de Boodschappers opgedragen heeft. Allah zegt: O Boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden.”