

## De gebeurtenissen van de maand Shaban

Shaban is de achtste maand van het Islamitische kalender en is één van de bijzondere maanden waarover we specifieke verhalen van de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam terugvinden. Dit is de maand waarin de Ramadan en de zakaat verplicht werd gesteld. Er werd overgeleverd dat de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam bijna de hele maand lang vastte.

### Usama ibn Zayd radia-llahu 3anhu zei:

*“Ik zei: “O Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam, ik zie u in geen andere maand vasten zoals u vast tijdens Shabaan?” De Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam zei: “Het is een door de mensen genegeerde maand tussen Radjab en Ramadan, maar het is een maand waarin de daden van de mensen tot de Heer der Werelden opstijgen en ik wil graag dat mijn daden naar Hem opstijgen terwijl ik vastende ben.”*

(Deze hadith over de maand Shaban, is overgeleverd door An-Nasaa'i (2221) en is hassan verklaard door Sheikh Al-Albaanie.)

### Aicha radia-llahu 3anha vertelt:

*“Allah's Boodschapper salla-llahu alyhi-wa-sallam vastte zoveel dat men dacht dat hij er niet meer mee zou ophouden, en hij onderbrak het zolang dat men dacht dat hij nooit meer zou vasten. Nooit zag ik Allah's Boodschapper salla-llahu alyhi-wa-sallam een hele maand lang vasten, tenzij in de maand Ramadan, en nooit zag ik hem in een andere maand meer vasten dan in de maand Shaban.”*

(al-Boekhaari)

Een ander voordeel van het vasten in de maand Shaban, is dat het een soort van voorbereiding is voor de vastendagen van de Ramadan. Dit helpt de persoon die het moeilijk vindt om te beginnen met vasten wanneer de Ramadan aanvangt; als hij vast in Shaban dan zal hij gewend raken aan het vasten en zal hij zich sterk en energiek voelen wanneer de Ramadan begint. Shaban is als een introductie op de Ramadan en het heeft een aantal aspecten die in overeenstemming zijn met de Ramadan, zoals het vasten, het reciteren van de Quran en het geven in liefdadigheid.

### De Profeet van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam zei, dat Djibriel hem eens in de vijftiende nacht van Shaban bezocht en zei:

*“O Muhammad, kijk eens naar boven”. De Profeet vroeg toen aan Djibriel welke nacht het was. Hij antwoordde: “Het is de gezegende nacht waarin driehonderd poorten van de genade van Allah opengaan, terwijl Hij de zonden van alle gelovigen vergeeft”. Behalve van degenen die afgoden dienen, tovenarij en waarzeggerij bedrijven, volharden in overspel en in het drinken van alcohol, ouders verdriet bezorgen, familiebanden verbreken, hoogmoedig zijn, en die gevoelens van wraak koesteren tegenover de gelovigen, alsook van moordenaars. Van deze mensen worden de gebeden niet eens in de Laylatul Baraat verhoord en zij krijgen ook geen vergiffenis van zonden, zolang zij zich niet zuiveren en berouw tonen.*

(Ibn Maadja, Musnad Imaam Ahmad, Baihaqie)

Een andere belangrijke gebeurtenis die in de maand Shaban heeft plaatsgevonden, is de verandering van de Qibla. De moslims waren namelijk gewend richting de Al-Aqsa moskee te bidden.



Dit hebben de moslims 16-17 maanden gedaan. Hierna kreeg de profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam de openbaring dat de moslims voortaan richting Mekka moesten bidden.

Een sahabi die hier al van op de hoogte was, was vertrokken richting Mekka. Onderweg kwam hij een groep mensen tegen die ook aan het bidden waren. Hij riep naar hun dat de Qibla veranderd was, waarop deze mensen zich geen moment bedachten en draaide gelijk richting Mekka. Dit is hoe de Sahaba waren; als zij iets van elkaar hoorden dan praktiseerden zij dit gelijk. Dit was ook zo toen ze kregen te horen dat alcohol verboden was. Degene van wie de glazen gevuld waren gooiden dit gelijk leeg zonder te vragen hoe of wat.

Het was overigens altijd al een grote wens van de profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam. Hij wilde altijd al heel graag richting Mekka bidden. Dit gaf hij ook elke keer te kennen aan Djibriel, maar die gaf elke keer te kennen dat hij er niks aan kon doen en dat deze zaak bij Allah lag. Uiteindelijk ging zijn wens ds alsnog in vervulling. De plek alwaar deze gebeurtenis plaatsvond is tot op de dag van vandaag nog steeds bekend en heeft de naam Qiblatain.