

De vrijdagpreek van deze week gaat over rijkdommen en hoe hiermee om te gaan.

Als eerste moet men weten dat rijkdommen ons niet zullen helpen op de Dag der Opstanding. Het enige wat jou op deze Dag zou helpen zijn een goede daden. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

***Datgene wat jullie bezitten, zal vergaan en wat Allah bezit, is blijvend. En degenen die geduldig zijn, zullen Wij zeker belonen met hun verdiende beloning die in overeenstemming zal zijn met het beste van wat zij deden.***

#### **An-Nahl 96**

Ook zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):

***Voorwaar, Wij hebben hen beproefd, zoals Wij de mensen van de tuin hebben beproefd. Toen zij zwoeren om de vruchten daarvan zeker in de vroege ochtend te plukken. Zonder daarbij In Sha Allah (d.w.z. als Allah het wil) te zeggen. Toen werd het (d.w.z. de tuin) omgeven door een Bestrafing van jou Heer, terwijl zij sliepen. Zo werd het als de zwarte nacht (d.w.z. volledig verbrand). Toen liepen zij elkaar in de vroege ochtend. Zeggende: "Ga naar je akker als jullie de vruchten willen plukken." Waarna zij erop uitgetrokken, terwijl zij zacht tegen elkaar praten. Zeggende: "geen behoeftige zal het vandaag met jullie binnentreden." En zij vertrokken in de ochtend met een slecht voornemen, denken de dat zij de macht hadden om te voorkomen dat de armen de vruchten uit de tuin zouden plukken. Maar toen zij het (d.w.z. de tuin) zagen, zeiden zij: "Waarlijk, wij zijn zeker afgedwaald van de juiste weg naar de tuin. Nee! Wij zijn afgesneden van het goede." De gematigde onder hen zei: "heb ik jullie niet gezegd: "hadden jullie Allah maar verheerlijkt door In Sha Allah te zeggen"?" Zij zeiden: "Verheven is onze Heer, waarlijk, wij waren onrechtplegers." Toen keerde zij zich verwijten tot elkaar. Zij zeiden: "Wee ons. Voorwaar wij waren overtreders. Wellicht zal onze Heer ons in ruil daarvoor een betere tuin geven dan deze. Voorwaar, op onze Heer vestigen wij onze hoop." Zo is de bestraffing, en de bestraffing van het Hiernamaals is zeker groter, als hij het maar wisten. Voorwaar, voor een godvruchtige zijn er bij hun Heer Tuinen van Genot.***

#### **Al-Qalam 17-34.**

Deze ayaat gaan over een man afkomstig uit Jemen, wonende vlak bij de stad Sanaa. Dit was een rechtgeleide man die een grote tuin had en hier goed voor zorgde. Deze man was erg vrijgevig en elk jaar als hij ging oogsten deelde hij dit voordat er ook maar een graankorrel zijn huis binnenkwam. Hij hield een derde van de oogst voor zichzelf, een derde van de oogst gaf hij aan de armen en behoeftigen en een derde van de oogst bezaaide hij het land opnieuw. Op een dag kom deze man te overlijden en namen zijn vijf kinderen deze tuin over. Zijn kinderen waren het er bijna allemaal over eens dat zijn vader niet goed was. Hij verdeelde alles en hield hij er zelf niks aan over al dat harde werk voor niks. Ze kwamen tot de conclusie om eerst te gaan sparen totdat ze rijk werden en dan pas sadaqa te gaan geven. Één zoon was het hier niet mee eens, hij wou dat ze verder zouden gaan op de manier waarop hun vader te werk ging. Hij kon zijn broers alleen niet overtuigen dus besloten zij te gaan oogsten en het tegen niemand te zeggen. Zij vertrokken in de nacht zodat niemand hun zou zien om daar te overnachten en dan in de ochtend te gaan oogsten. Daar aangekomen zei ze in slaap gevallen en werden in de ochtend wakker. Echter had Allah Subhana Wa Tahala anders beslist, Hij

stuurde een rampspoed richting de tuin waardoor deze hele tuin in vlammen opging. In de ochtend toen zij wakker werden en om zich heen keken, zagen zij dat alles afgebrand was en dachten zij dat ze in de verkeerde tuin terecht gekomen waren. De broer die als enige het pad van zijn vader wou volgen zij hierop wel nee, dit is een bestraffing van Allah. Hierop kregen de broers onderling ruzie en begonnen elkaar de schuld te geven.

Deze broers waren echter vergeten dat Allah de Voorziener is en dat Allah Barmhartig is over degene die barmhartig zijn. Uit het verhaal kunnen wij ook leren dat degene die rijkdommen van Allah krijgt deze rijkdommen ook zo weer ontnomen kan worden. Het kan zijn dat veel zondigen de reden is dat jouw rijkdommen jou ontnomen worden. Maar dit kan ook te maken met jouw hardheid dat je de behoeftigen om jou heen niet helpt en uiteindelijk zelf behoeftig wordt.

Het verhaal dat aangehaald is een vermaning voor ons allen, want toen wij allemaal zelf wel genoeg voor de behoeftigen. Denken wij aan de behoeftigen, want weet dat er op dit moment genoeg behoeftige zijn die het minder goed hebben als ons. Allah heeft hun beproefd met armoede en jou begunstigd met rijkdom. Weet dat Degene die jou deze rijkdommen gegeven heeft deze ook zo weer van jou kan ontnemen en jou behoeftig maakt. Er zal een dag komen dat je zou willen dat je terug kan naar de dag dat je wat kon geven zodat hij het jou op die dag zou kunnen baten. Wees niet gierig van de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft overgeleverd dat:

***“Er begint geen dag voor de dienaren (van Allah) of er dalen twee engelen neer waarvan er één zegt: “O Allah, schenk vermeerdering aan hem die uitgeeft,” en de andere zegt: “O Allah, maak de gierigaard kapot.”***

***Moeslim.***