

Rahma - Barmhartigheid

Rahma is een eigenschap; vertaald naar het Nederlands betekent het barmhartigheid. Dit is een eigenschap die elke Moslim behoort te hebben. Dit is een Eigenschap van Allah waar Hij ons mee geschapen heeft, want Hij is de meest Barmhartige.

“Voorwaar, Allah heeft het goede en het slechte vastgesteld, en heeft het daarna duidelijk gemaakt voor ons. Wie zich dan voorneemt om een goede daad te verrichten en deze vervolgens niet verricht, Allah telt het dan als een volledig verrichtte goede daad voor hem. En als hij het zich voorneemt en het vervolgens ook verricht, Allah telt het dan tien- tot zeventienvoudig aan goede daden of zelfs vele malen meer voor hem. En als hij zich voorneemt om een zonde te plegen en deze vervolgens niet pleegt, dan telt Allah dit als een volledige verrichtte goede daad. En als hij het zich voorneemt om de zonde te plegen en het ook uitvoert dan telt Allah het slechts als één zonde.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Als je dus goed naar deze hadith hebt geluisterd dan heb je gehoord dat de Barmhartigheid van Allah zeer ver reikt. Jouw goede daden worden bij uitvoer verveelvuldigd, terwijl een gepleegde zonde slechts eenmaal wordt opgeschreven.

De profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Toen Allah het bevel tot de schepping gaf, deed Hij een plechtige belofte door in Zijn boek dat bij Hem is te schrijven: Mijn genade zal over Mijn bestraffing zegevieren."

(al-Boekhaari en Moeslim, An-Nasa'i en Ibn Maadjah)

Waar de Barmhartigheid van de mens stopt, daar gaat de Barmhartigheid van Allah verder. Als je alleen al als voorbeeld zou nemen dat je een vriend dagelijks iets zou vragen, dan zou er een einde komen aan de barmhartigheid van deze vriend en misschien zelfs een einde aan deze vriendschap; bij Allah zit het echter niet zo in elkaar. Want als je om je heen kijkt zijn er veel onrechtplegers en ondanks dat geeft Allah hen nog steeds datgene wat ze nodig hebben aan voorzieningen. Je ziet een niet-Moslim nog steeds ademen terwijl hij stelt dat Allah zijn Heer niet is. Is dit dan geen barmhartigheid naar de niet-Moslims toe? En dit geldt ook voor de Moslims, ook wij zijn begunstigd met de Barmhartigheid van Allah. Zo krijgen wij elke keer als wij zondigen de tijd om berouw te tonen en deze tijd heb je tot aan je dood.

Daarnaast heeft Allah ons een profeet gestuurd die wij als voorbeeld dienen te nemen. Deze profeet is zeker een uitbinker als het gaat om barmhartigheid. Deze profeet is de profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam. De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam is gestuurd naar de wereld als barmhartigheid voor de gehele mensheid. Hij was barmhartig voor iedereen, dus niet alleen voor moslims, zijn familie en zijn dichte kringen, maar voor de gehele mensheid. Hij is en blijft met zijn boodschap een barmhartigheid voor de gehele mensheid tot de Dag des Oordeels. **Zo is in de overleveringen te lezen dat de profeet zijn metgezellen heeft verteld:**

“Jullie Imaan zal niet compleet zijn totdat jullie barmhartigheid tonen tegen jullie medemensen. De metgezellen antwoorden hierop: “O profeet van Allah, wij zijn allemaal barmhartig in ons gedrag”. De profeet reageerde hier vervolgens op met: “Ik doel op barmhartigheid tonen voor alles en iedereen om jullie heen en niet alleen voor jullie dichte kringen, zoals familie en vrienden”.

Allah zegt in de Quran (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, er is een boodschapper uit jullie midden tot jullie gekomen. Het valt hem zwaar dat jullie lijden. Hij bekommert zich om jullie. Voor de gelovigen is hij zachtaardig en genadevol.”

(Soerat At-Tawbah: 128)

De profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam was altijd barmhartig in welke situatie dan ook want **Anas Ibnoe Maalik overlevert dat de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei:**

“Ik betreed het gebed met de intentie dit lang te houden, daarna hoor ik het gehuil van een kind en besluit toch het gebed te verkorten omdat ik ervan bewust ben dat de moeder het zwaar heeft vanwege zijn gehuil.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Hij salla-llahu 3alyhi-wa-sallam kortte het gebed in uit mededogen met een vrouw wiens kind huilde. **“De Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam werd gevraagd: “O Boodschapper van Allah, verricht een smeekbede tegen de veel-goden aanbidders!” waarop de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zei: “Waarlijk, ik ben niet gezonden als een vloeker, ik ben enkel als een barmhartigheid gezonden.”**

(Sahieh Moeslim)

Dit is een voorbeeld van hoe de profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam was. Tegenwoordig hoeft er maar iets te gebeuren en begint men gelijk mensen te vervloeken. In plaats hiervan dienen we op zijn minst een smeekbede voor deze persoon te doen, zodat deze geleid zal worden door Allah.

Jareer Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd:

“De Profeet heeft gezegd: Wie geen barmhartigheid voor mensen heeft, zal geen barmhartigheid van Allah ontvangen.”

(Moeslim)

Deze hadith verklaart dat men barmhartig moet zijn voor alle schepselen, hieronder vallen de gelovigen en alle dieren, met of zonder eigenaar. De barmhartigheid voor dieren bestaat uit het geven van voedsel, van drinkwater, niet te veel bagage laten dragen en ze zeker niet te mishandelen. Wie de opdrachten van Allah niet opvolgt en wat Hij heeft afgeraden niet vermijdt, is niet barmhartig. Daardoor toont Allah, de Verhevene, ook geen barmhartigheid voor hem. Hij mist de belofte daarvoor bij Hem, de Verhevene.

Met de eerstgenoemde barmhartigheid worden de daden tegenover anderen bedoeld en met de daarna genoemde barmhartigheid wordt de beoordeling van Allah bedoeld. Dit is een bevestiging van het feit dat slechts zij die deugdzaam hebben gehandeld de barmhartigheid van Allah, de Verhevene, ontvangen.

De profeet was barmhartig tegen iedereen. Was hij dit niet geweest, dan zouden de mensen veel minder snel de boodschap van hem aannemen.



Allah zegt in de Quran (interpretatie van de betekenis):

“En het was dankzij de genade van Allah dat jij zacht in de omgang was met hen. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan zouden zij rondom jou uiteengaan.”

(Soerat Ali- Imran: 159)

Wees ook barmhartig thuis tegen je gezin en zorg ervoor dat je gezin van je houdt. Vandaag de dag zien we dat wanneer de man des huizes binnenkomt, de kinderen voor hem vluchten. Of dat er aan de moeder wordt gevraagd of de vader thuis is, en zodra ze horen dat de vader er is dan gaan de kinderen weer naar buiten. Dit omdat de vader niet barmhartig is naar de kinderen toe.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam zijn kleinzoon al-Hasan ibn Ali kuste. Hij was op dat moment in gezelschap was van al-Aqraa' ibn Haabis at-Tamimie. **Al-Aqraa' zei: “Ik heb tien kinderen, maar ik heb nog nooit één van hen gekust.” De Boodschapper van Allah salla-llahu 3alyhi-wa-sallam keek hem aan en zei: “Degene die niet genadig is, wordt ook niet begenadigd.”**

(al-Boekhaari)

Wees dus barmhartig zodat Allah barmhartig tegenover jou zal zijn.