

De vrijdagpreek van deze week gaat verder waar we vorige week gebleven waren over het vermijden van de zeven grote zonden's.

De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft de zeven zonden die een persoon veroordelen naar de Hel in een authentieke overlevering uiteengezet. Er is overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Vermijd de zeven zonden die een persoon veroordelen naar de Hel.” Wij zeiden: “Wat zijn deze, o Boodschapper van Allah?” Hij zei: “Het toekennen van een deelgenoot aan Allah (Shirk), tovenarij, het vermoorden van een ziel waarvan Allah dit heeft verboden, behalve in situaties waar het Islamitische recht dit bepaalt, het consumeren van het bezit van een weeskind, het consumeren van rente, vluchten van het slagveld en het roddelen over kuise, onschuldige vrouwen.”

Al-Boekhaarie en Moeslim

3.Het doden van een ziel waarvan Allah het ons heeft verboden om het te doden.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de Woede en Vloek van Allah rusten op hem en Hij heeft voor hem een geweldige Bestrafing voorbereid.”

An-Nisaa' 93

Het doden van een ziel, of moord, is één van de meest ernstige misdrijven. Het is een grote zonde net zoals ontucht/overspel, diefstal, enzovoorts. Degene die het doet is geen ongelovige, tenzij hij het vermoorden van mensen halal verklaard. Hij zal voor altijd in deze bestraffing verblijven als hij het als toegestaan ziet. Indien hij het niet als toegestaan ziet, dan zal hij daarin voor een lange tijd verblijven, maar aan zijn verblijf zal een eind komen. Het verblijf voor de zondaren onder de moslims in de Hel zal langdurig zijn, maar het zal eindigen.

Dit houdt dus in dat onze Heer niet wilt dat één van Zijn schepselen onterecht wordt gedood. Dit wordt niet gezien als een kleine zonde of als iets simpels. Er wordt zelfs in een Koranvers het volgende vermeld: ***“En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven”*** Het oordeel van dit vers over het hiernamaals is als volgt: een gelovige of een ongelovige die een persoon opzettelijk doodt, zal als straf de hel ingaan. Daar zal hij een lange tijd of eeuwig bestraft worden. Want de Toorn van Allah rust op hem en is hij gedoemd en vervloekt. Voor hem is er een zware bestraffing voorbereid zonder enig mededogen. Bij Allah is het doden van een persoon nog erger dan het vernietigen van de hele wereld.

“Als alle bewoners van de aarde en hemel allen zouden deelnemen om een gelovige te doden, dan zou Allah, om de rechten van deze onschuldige gelovige te beschermen, hen allemaal met hun gezichten over de grond naar de hel sturen!”

Tirmidhi.

De Islam beschouwd doden als een ernstig zonde, zo ook wordt iemand die aanzet tot het doden als medeplichtig gezien. De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam waarschuwt met het volgende:

“Als een persoon met zelfs een woord aanzet tot het doden van een moslim, dan zal op de dag des oordeels op zijn voorhoofd het volgende worden geschreven: “Deze man heeft de hoop op barmhartigheid verloren.”

Ibn Mas'oeed heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Het is niet toegestaan om het bloed van een moslim te vergieten, behalve in één van de volgende drie gevallen:

De gehuwde die overspel pleegt, Een leven voor een leven (in geval van vergelding inzake doodslag of moord) en de afvallige die zijn geloof en de gemeenschap verlaat.”

Al-Boekhaari en Moeslim.

4. Het consumeren van Ribaa. Het gaat hierbij om transacties met rente die Allah heeft verboden. Allah, de Verhevene, zegt hierover in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden.”

Al-Baqarah 275.

“O jullie die geloven, vrees Allah en geef op wat er van de rente overblijft, als jullie gelovigen zijn. En als jullie dat niet doen, wees dan op de hoogte van de oorlog met Allah en Zijn Boodschapper.”

Al-Baqarah 278-279.

Djabir radi-yallahu 'anhū heeft overgeleverd dat “De boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft degene vervloekt die rente consumeert en het anderen laat consumeren, hij die het noteert en er getuige van is.” En hij zei: “Ze zijn allen gelijk.”

Moeslim.

5. Het consumeren van het bezit van een weeskind. Het weeskind is degene wiens vader is overleden toen hij klein was en de pubertijd niet heeft bereikt. Het is een vereiste, in geval van de weeskinderen, om hen vriendelijk te behandelen, hun rijkdom te beschermen, het te laten toenemen en het met de juiste zorg te behandelen. Degene die het bezit van een weeskind verspilt en het ongeoorloofd consumeert, is onderworpen aan een strenge waarschuwing. Een weeskind is zwak en degene die zijn rijkdommen consumeert, heeft het recht van het weeskind overschreden. Deze strenge waarschuwing is naar hem geadresseerd.

De mensen die de rijkdommen van de weeskinderen eten zullen een geweldige bestraffing ondergaan in het graf. Hun monden worden opengedaan waarin kolen worden geslingerd totdat ze uit hun achterste naar buiten komen omdat ze de bezittingen van weeskinderen consumeerden.

De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Wie zijn kind en andere kinderen onderhoudt die geen vader hebben, zullen samen met mij op deze manier in de Paradijs zijn.’ De Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam liet zijn wijs-en middelvinger naast mekaar zien toen hij ‘op deze manier’ zei.”

Moeslim.

Het is een zeer geprezen daad in de Islam om onbeheerde en onbeschermden mensen te onderhouden, vooral als het gaat om weeskinderen. Het is niet noodzakelijk dat het mensen en/of kinderen zijn binnen de familie. Degenen die opkomen voor deze mensen en kinderen zullen in de Paradijs samen met de Profeet zijn.

6. Vluchten van het slagveld. Het is niet toegestaan voor een moslim om van het slagveld te vluchten tijdens oorlog. Dit is een grote zonde omdat je hiermee jou broeders op het slagveld in gevaar brengt.

7. Het roddelen over kuisen, onschuldige vrouwen. Het roddelen over kuisen vrouwen betekent hen beschuldigen van Zinaa (overspel of ontucht) door te zeggen: “Die en die heeft Zinaa gepleegd”, of “die en die heeft iemand geroepen om Zinaa mee te plegen.” Als deze (degene die het zegt) liegt, dan is dit één van de zeven zonden die een persoon verdoemen naar de Hel. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die de kuisen vrouwen valselijk beschuldigen en vervolgens niet met vier getuigen komen, gesel hen dan met tachtig (zweep)slagen en accepteer nooit meer een getuigenis van hen.”

An-Noer 4.

Het beschuldigen van kuisen vrouwen is een grote zonde, net zoals het beschuldigen van kuisen mannen. Omdat meestal vrouwen te maken hebben met zulke beschuldigingen, spreekt de tekst over vrouwen.

De Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Iedereen die onrechtmatig zijn slaaf (man of vrouw) van overspel beschuldigt die zal op de Dag des Oordeels de volledige straf van het overspel krijgen tenzij datgene wat hij zegt waar is.”

Al-Boekharie en Moeslim.

Dit zijn de zeven zonden die een persoon verdoemen naar de Hel, omdat ze zo slecht zijn. Wij vragen Allah om ons te beschermen.

En Allah weet het het beste.

Soebh’aanaka wa bih’amdika ashadoe an laa ilaha illaa anta astaghfiroeka wa atoebue ilayk.