

De vrijdagpreek van deze week gaat over het blazen op de bazuin.

De laatste paar preken zijn allen preken geweest die te maken hebben met zonden's en met de dood. Dit omdat de mensen vandaag de dag bijna alleen maar bezig zijn met het wereldse. En als er een groep bezig zou zijn met het hiernamaals dan is het vaak een kleine groep. Terwijl van alle weten dat we allen dood zullen gaan en dat er tekenen zijn geweest waaruit blijkt dat het Uur nadert.

Aboe Hoerairah radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: "Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodig heeft om een palmblad te verbranden."

Ahmad.

Aboe Hoerairah radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: "Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben."

Ahmad

En dit zijn tekenen waar wij we ons nu in bevinden, want is het niet zo dat de tijd voorbij vliegt. Degene die de waarheid spreekt uit wordt gemaakt voor leugenaar en de leugenaar wordt uitgemaakt voor waarachtige.

De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

De vrijdag is de dag waarop Adam geschapen werd, de dag waarop hij in het Paradijs werd toegelaten en ook de dag waarop hij het Paradijs moest verlaten. Het is de dag waarop de zon vanuit het westen zal opkomen in plaats vanuit het oosten. Het is de dag waarop het Uur plaats zal vinden. Het is de dag waarop de bewoners van het Paradijs Allah zullen zien. Het is de beste dag van alle andere dagen. De vrijdag is een wekelijks terugkerende feestdag waarop moslims samenkomen bij het vrijdaggebed. Het is de dag waarop zonden vergeven worden en de dag waarop grote beloningen te behalen zijn.

Al-Boekharie en Moeslim.

We weten nu dus dat het Uur zal aanbreken op een vrijdag maar welke vrijdag is alleen bij Allah bekend. Voor dit moment heeft Allah speciaal een engel geschapen. Deze engel heeft slechts één taak en dat is op de bazuin blazen. Degene die erop blaast is Israfiel. Die taak heeft hij al toegewezen gekregen sinds hij geschapen is. Hij kijkt zonder ook maar één keer met zijn ogen te knipperen naar de 'Arsh, wachtend op het bevel van Allah om te blazen, dat ieder moment kan komen. Hij is er dan direct klaar voor.

Aboe Sa'ied Al Khoedrie radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam gezegd:

"Hoe zou ik vreugde kunnen beleven terwijl de engel die de taak heeft om op de bazuin te blazen, zijn mond reeds op het mondstuk geplaatst heeft en enkel wacht op het bevel om te blazen? Als

hem dan bevolen zal worden om te blazen, dan zal hij dit bevel uitvoeren!" Toen bleek dat deze woorden voor de Metgezellen zwaar waren om te horen, zei hij hen: "Zeg: 'Allah is voldoende voor ons en Hij is de beste Vertrouweling.' ('hasboena Allah wa nie'ma al-Wakiel)"

Al-Albaani.

Abou Hurayrah radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: 'Tussen de tweemaal dat er geblazen wordt op de Bazuin zal veertig zitten.' De mensen zeiden: 'O Abou Hurayrah! Veertig dagen?' Ik zei: 'Ik weet het niet zeker.' Ze vroegen: 'Veertig jaren?' Ik zei: 'Ik weet het niet zeker.' Ze vroegen: 'Veertig maanden?' Ik zei: 'Ik weet het niet zeker. Daarna zal Allah regen neer zenden vanuit de hemel en de mens zal groeien zoals planten groeien. Er is geen onderdeel van de mens dat niet zal vergaan, behalve een bot aan de basis van het stuitje, waarvan hij opnieuw geschapen zal worden op de Dag der Opstanding.'"

Al-boekhari en Moeslim.

Van al het hierboven genoemde moge duidelijk zijn dat wanneer Allah besluit dat alle levende wezens zullen sterven, Hij de Engel het bevel zal geven om op de Bazuin te blazen, waardoor zij zullen bezwijken en sterven. Dan zullen ze in die toestand blijven voor zolang als Allah dat besluit, wat is omschreven als "veertig" zonder te specificeren of dat jaren, maanden of dagen zijn, en Allah weet het beste hoelang het is. Hun lichamen zullen in deze periode vergaan totdat er niets over is behalve het bot van de basis van het stuitje, wat een rond bot is aan de basis van de ruggengraat. Dan zal Allah een wolk zenden die regen los zal laten en wanneer het water dit bot bereikt, zal het lichaam daaruit groeien zoals een plant groeit en zij zullen opnieuw geschapen worden van dit bot, net zoals Allah hen de eerste keer geschapen heeft, want Hij is in staat om alles te doen.

De eerste die herrezen zal worden uit de dood is de geliefde (ḥabīb) van de Barmhartige, Mohammed salla-llahu 'alyhi-wa-sallam. Zoals hijzelf zegt: 'Ik ben de heer (sayyid) van het nageslacht van Adam op de Dag der Opstanding en ik ben de eerste wiens graf opengaat. Ik ben de eerste bemiddelaar en de eerste voor wie bemiddeld wordt.'

De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: 'De mensen zullen op de Dag des Oordeels verzameld worden terwijl zij blootsvoets, naakt en onbesneden zijn.' 'Aisha zei: 'O Boodschapper van Allah, de mannen en de vrouwen zullen naar elkaar kijken.' Hij zei: 'O 'Aisha, de gebeurtenis zal te heftig zijn om daar belangstelling voor te hebben.'

At-Tirmidhie.

Als op de bazuin geblazen is, heeft een mens geen relaties meer met anderen. Alles draait dan alleen nog om zijn eigen nafs. De aarde zal beven. De mens zal hiervan grote vrees voelen, net als van het geluid van de bazuin. De vrees zal zelfs zo groot zijn, dat de zwangere vrouw haar kind zal verliezen.

En de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: 'De mensen zullen op de Dag der Opstanding op drie wijzen verzameld worden: lopend, rijdend en op hun gezichten.' Een man vroeg toen aan de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam: 'O Boodschapper van Allah, hoe zal een ongelovige lopen op zijn gezicht?' De Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam zei toen: 'Is Degene die bij Machte was hem op aarde op twee benen te laten lopen, niet bij machte hem op de Dag der Opstanding op zijn gezicht te laten lopen?' Hij antwoordde: Welzeker, bij de Glorie van onze Heer.

Op de Dag des Oordeels zal iedereen opgewekt worden op datgene waarop hij gestorven is. Degene die op gehoorzaamheid gestorven is, zal daarop tot leven gewekt worden. En wie in zonde stierf, zal met diezelfde zondige ziel tot leven gewekt worden. Zoals de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: 'Iedere dienaar zal opgewekt worden op datgene waarop hij stierf.'

De moslim moet zich voorbereiden op deze beslissende momenten door zich te haasten om goede daden te verrichten en zich weg te houden van slechte dingen en slechte daden.