

De laatste 10 nachten van de Ramadan

De laatste 10 nachten van Ramadan zijn belangrijke nachten. Tijdens één van deze nachten vind de nacht plaats die beter is dan 1000 maanden. Het gaat hier om de nacht Lailatul Qadr. **De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft ons bevolen om te zoeken naar deze nacht in de laatste 10 nachten van de Ramadan.**

Hoewel we iedere dag goed zouden moeten besteden, zijn er dagen, nachten en maanden waarin we onze tijd nog beter zouden moeten besteden. Er zijn dagen, nachten en maanden die beter zijn bij Allah dan andere dagen, nachten en maanden. Zo is de maand Ramadan één van de maanden die verheven is bij Allah. Tijdens deze maand kunnen we door vasten en het vermeerderen van aanbidding gigantische beloningen verkrijgen.

En het is tijdens deze maand dat er een nacht voorkomt die beter is dan 1000 maanden. Het is de nacht Laylatoel Qadr, de waardevolle nacht die geen gelijke kent.

De profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

“Zoek Lailatul Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Vanwege deze bijzondere status en grote waarde zouden we deze nacht, die in de laatste 10 nachten van de Ramadan valt, goed moet benutten door onze aanbidding te vermeerderen. We zouden tijdens deze nacht meer daden van aanbidding moeten verrichten. En niet zomaar, want de beloning is gigantisch. **De Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft over deze nacht gezegd:**

“Degene die tijdens Laylatoel Qadr opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.”

Als iedereen eerlijk zou zijn tegenover zichzelf, dan is er niemand op deze wereld aanwezig die deze vergeving niet nodig heeft. Iedereen is behoeftig aan de Vergeving van Allah, niemand uitgezonderd. Het is daarom een prachtige kans voor eenieder onder ons om deze nacht te zoeken in de laatste tien nachten van de Ramadan en om deze nacht te benutten.

We zouden tijdens deze nacht onze gebeden moeten vermeerderen en andere daden van aanbidding moeten verrichten. Zo zouden we meer Koran kunnen reciteren, Allah lof prijzen en smeekbeden verrichten. We zouden Allah meer om vergeving en beloning moeten vragen. En ook zouden we onze omgeving moeten aansporen om meer daden van aanbidding te verrichten. Dit was immers ook de gewoonte van de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam bij zijn eigen familie. Hij wakte hen om aanbidding te verrichten tijdens deze laatste tien nachten.

Er is geen zekerheid over de nacht waarop Laylatoel Qadr plaatsvindt. We zouden er daarom beter voor kunnen kiezen om de laatste tien nachten van de Ramadan allemaal in aanbidding door te brengen. Op deze manieren zullen we Laylatoel Qadr zeker benutten en in aanmerking komen voor de beloofde beloning. En natuurlijk zijn de overige negen nachten van aanbidding geen verloren werk. Indien onze intentie goed is, zullen we voor al onze inzet rijkelijk beloond worden door Allah, de Rechtvaardige.



Wanneer de laatste tien nachten van de Ramadan begonnen, was de boodschapper van Allah gewoon om wakker te blijven in de nacht en zijn gezin wakker te maken, en zichzelf er op voor te bereiden om ijveriger te zijn in daden van aanbidding.

De profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam kwam vaak 's nachts naar het huis van zijn dochter Fatima en haar man Ali ibn abi Talib en hij vroeg hun dan: "Hebben jullie geen zin om het gebed te verrichten?"

Zorg er daarom ook voor dat jij net zoals de profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam jouw naasten en geliefden aanspoort om ook veelvoudig aanbiddingen te verrichten. Neem je moeder, vader zus of broer mee naar de moskee. Spoor ze ook aan om de Koran te lezen en veelvoudig smeekbedes te verrichten. **Want Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):**

"En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: "Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden."

(Surat Al-Baqarah: 186)

Deze ayah heeft Allah na de ayaat van het vasten genoemd. Hieruit hebben de geleerden gehaald dat Allah het meest dichtbij is in de maand ramadan. Roep Allah daarom veelvoudig aan in de ramadan en al helemaal in de laatste 10 dagen. Allah, de Verhevene, houdt ervan om gevraagd te worden en Hij moedigt dat aan in alle zaken. En Hij wordt boos op degene die Hem niet vraagt, en Hij roept Zijn dienaren op om Hem te vragen. **Hij, de Verheven, zegt (interpretatie van de betekenis):**

"En jullie Heer zei: "Roep Mij aan, dan geef ik gehoor aan jullie..."

(Surat Ghaafir: 60)

Wanneer je smeekbede verricht zorg dan dat je de etiketten in acht neemt. Roep Allah aan in Zijn Schone Namen en prijs Hem. Richt jezelf tot de Qibla en zorg ervoor dat je woudoe hebt. **Hef je handen ook op want de profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd: "Allah is Schaamtevol en Edel, het betaamt Hem daarom ook niet dat wanneer Zijn dienaar zijn handen tot Hem heft, dat Hij deze leeg terugstuurt."** (d.w.z. dat Hij de smeekbede niet verhoort). Vraag Allah ook met zekerheid, zekerheid dat hij al door Allah gaat verhoren. En stel jezelf nederig op tegenover Allah en herhaal je smeekbede driemaal en doe dit niet luidruchtig. **Als laatste zorg ervoor dat je eten en kleding hallal zijn van de profeet Mohammed salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd: "Allah, de Verhevene, is goed en aanvaardt alleen het goede."**

"Ervoor zorgen dat het eten en drinken, en het zich kleden en voeden Hallal is, is een aanleiding voor de verhoring van de smeekbede."

Aboe Hoerayrah heeft in een andere overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"...Er zijn drie personen van wie de smeekbede niet geweigerd zal worden: een rechtvaardige leider, een vastende tot hij zijn vasten verbreekt en degene die onrecht aangedaan wordt..."

(Ahmad)

En in een andere zelfde hadith staat:

“...de vastende wanneer hij zijn vasten verbreekt...”

(At-Thirmidhi)

En zo zijn er vele tijden en plaatsen waarbij de kans groter is dat onze smeebeden worden verhoord, wanneer we op deze momenten en plaatsen smeebeden verrichten. Het is een gunst van Allah dat Hij sommige tijdstippen en sommige plaatsen verheven heeft boven andere tijdstippen en plaatsen.

Want ook bij het derde gedeelte van de nacht is de kans groter dat je smeebede verhoord wordt. en zo ook op Laylatoel Qadr en tijdens de oproep van het gebed en na de oproep van het gebed. Tijdens het verrichten van de soort doet tijdens de regen bij het drinken van zam-zam water. Wanneer je een haan hoort kraaien, bij het bezoek van een zieken, als iemand onrecht wordt aangedaan en een bepaalde tijd op vrijdag waarin we ons vandaag op bevinden. Vandaag maak je dus extra kans omdat we ons ook nog eens in de laatste 10 dagen bevinden zorg er daarom dus voor dat je vandaag veel smeebede verricht en doe dit met de etiketten van de smeebeden zodat Allah jou geeft wat jij wilt.