

Goedheid jegens de ouders

De vrijdag preek van deze week gaat over het goed zijn voor ouders.

Allah Subhana wa Tahala heeft een goede behandeling van de ouders bevolen en ons gewaarschuwd tegen slecht gedrag jegens hen. Er zijn verschillende verzen te vinden in de Quran waar goedheid jegens de ouders samen genoemd wordt met het belangrijkste aspect in de Islam de Tauwheed, oftewel de aanbedding van Allah alleen. Dit geeft aan dat het goed zijn voor de ouders, hen eren en respecteren uiterst belangrijk is voor een moslim.

“Maar als zij beiden (jouw ouders) zich inspinnen om jou deelgenoten te laten toekennen aan Mij, waarover jij geen kennis hebt. Gehoorzaam hen dan niet, maar ga met hen goed om in dit wereldse leven”.

(Soerat Loeqmaan: 15)

Dit vers daalde neer naar aanleiding van het volgende verhaal. Sa3d ibn Abi Waqqas bekeerde zich tot de Islam op een jonge leeftijd. Zijn moeder, met wie hij een zeer goede band had en die hij altijd gehoorzaamde, vond dit heel erg en het deed haar erg veel pijn dat Sa3d de godsdienst van hun voorvaderen had verlaten. Zij probeerde hem dan ook op alle mogelijke manieren terug te brengen tot het ongelof. Toen dit alles niet bleek te helpen, keerde zij zich tot haar laatste redmiddel; emotionele chantage. Zij besloot in hongerstaking te gaan en zei dat ze niets zou eten en drinken totdat haar zoon zou terugkeren tot het geloof van hun voorvaderen. Ze zweerde dat zij liever zou sterven dan dat zij zou moeten toezien dat haar zoon een moslim was.

Sa3d ibn Abi Waqqas was echter onwrikbaar, want het ware geloof was sterk verankerd in zijn hart. Het aanzicht van zijn lijdende moeder deed hem dan ook niet wankelen. Zijn moeders gezondheid ging met de dag achteruit. Naarmate de tijd verstreek, stond zij op het punt te sterven vanwege de honger en dorst. Vol vastberadenheid en moed zei hij tegen haar: *“Beste moeder, al zou u honderd levens in uw lichaam hebben en al deze levens zouden voor mijn ogen uw lichaam verlaten, zelfs dan zou ik niet mijn geloof in de Islam opgeven. Het is uw eigen keuze te eten of niet, maar wat mijzelf betreft; ik zal mijn Profeet salla-Ilaahu-3alayhi-wa-salam niet verlaten.”*

Toen zij de mate van standvastigheid en vastberadenheid van haar zoon zag, beëindigde zij haar hongerstaking. De vastberadenheid van Sa3d ibn Abi Waqqas is voor eeuwig vastgelegd in dat vers.

De Profeet salla-Ilaahu-3alayhi-wa-salam heeft gezegd: *“De moslim moet luisteren en gehoorzamen in wat hem bevalt en wat hem niet bevalt, zolang hij niet bevolen wordt tot ongehoorzaamheid en als hij bevolen wordt tot ongehoorzaamheid moet hij niet luisteren noch gehoorzamen”.*

Het moet dus duidelijk zijn dat de ouders een hoge positie hebben en daarom dienen zij dus op de beste wijze behandeld te worden. Het is dan ook verwerpelijk om enige vorm van irritatie te tonen tegenover de ouders wanneer zij de ouderdom hebben bereikt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘oef’ tegen hen en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg: “O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.”

(Soerat al-Israa’: 23-24)

De reden waarom het van groot belang is dat de ouders goed worden behandeld, is omdat zij een zware last en verantwoordelijkheid dragen voor de kinderen, en in het bijzonder de moeder. De lasten die zij met zich meedraagt zijn zo groot en zwaar. Het is daarom erg belangrijk dat de moslim dankbaarheid, vriendelijkheid, zorgzaamheid en een goed gezelschap is verschuldigd aan zijn moeder. Zij heeft wat dit betreft voorrang op de vader. Zij is degene die haar kind heeft gedragen met de pijn en moeite die daarbij komen kijken, en vervolgens brengt zij het kind ter wereld en zoogt ze hem. Al deze zaken vinden wij terug in de Koran.

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam heeft gezegd: *“Vernederd is hij, vernederd is hij, vernederd is hij.” Er werd gezegd: “Wie is hij, O Boodschapper van Allah?” Hij salla-llaahu-3alayhi-wa-salam zei: “De persoon in wiens aanwezigheid één van zijn ouders of beiden de ouderdom bereikt, maar niet het Paradijs betreedt door goed te zijn voor zijn ouders.”*

Er kwam een man bij de Boodschapper van Allah salla-llaahu-3alayhi-wa-salam en zei: *“Ik heb een verschrikkelijke zonde begaan. O Boodschapper van Allah, is er nog een manier dat Allah mij zal vergeven?” “Leeft je moeder nog?” vroeg de Profeet. “Nee” zei de man. “Wees dan goed voor haar zus” zei de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam.*

(Al-Tirmidhie)

De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam heeft gezegd: *“Wie graag in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en lang wenst te leven, moet een goede band houden met zijn bloedverwanten.”*

(Al-Boekhaarie en Moeslie)

Een goede band met familieleden leidt uiteraard tot de tevredenheid van Allah. Hij beloont hen in het hiernamaals en in het wereldse leven door te voorzien in de levensbehoeften.

Abdoellaah ibn Mas'oad radiya-llaahu-3anu verhaalt: *“Ik vroeg de Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam: ‘Welke handeling is het meest geliefd bij Allah?’ Hij salla-llaahu-3alayhi-wa-salam antwoordde: ‘Het gebed op tijd verrichten’ Ik vroeg: ‘En daarna?’ Hij antwoordde: ‘goedheid tegenover de ouders’ Ik vroeg: ‘En daarna?’ Hij antwoordde: ‘Djihaad op de weg van Allah’.*

(Al-Boekharie en Moeslim)

Abdoellaah ibn Amroe ibn Al-'aas radiya-llaahu-3anu vertelde, dat een man bij de profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam kwam en zei: *“Ik wil de eed bij u afleggen, dat ik zal emigreren en voor de zaak van Allah zal strijden om Zijn beloning te krijgen.” Hij salla-llaahu-3alayhi-wa-salam zei: ‘Leeft een van jouw ouders nog?’ De man zei: ‘Ja, zij leven allebei nog’ Hij salla-llaahu-3alayhi-wa-salam zei: ‘Zoek jij de beloning van Allah?’ Hij zei: ‘Ja.’ Hij salla-llaahu-3alayhi-wa-salam zei: ‘ Ga terug naar jouw ouders en wees de beste metgezel voor hun.”*

(Al-Boekharie en Moeslim)

De Profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-salam heeft gezegd: *“Moge zijn neus in stof worden gewreven, en moge zijn neus in stof worden gewreven en moge zijn neus in stof worden gewreven, die zijn ouders vindt in de ouderdom, een of beiden, maar die het Paradijs niet binnen zal gaan omdat hij hen toen niet geholpen heeft.”*

(Moeslim)



Allah heeft de moslims dus bevolen om goed te zijn voor de ouders. Daarnaast heeft de Profeet salla-l-laahu-3alayhi-wa-salam ons geleerd dat de beste daad na het geloven in Allah en de Boodschapper salla-l-laahu-3alayhi-wa-salam het eren van de ouders is.

Weet dat degene die slecht is voor zijn ouders, op enkele manieren al in dit wereldse leven wordt bestraft. De straffen die hij in dit wereldse al krijgt is dat zijn rijkdommen hem ontnomen zullen worden, hij zal een kind krijgen die ook slecht tegen hem zal zijn, hij zal bestraft worden in het graf, je zult gehaat worden onder de mensen en het ergste van allemaal, je daden zullen niet geaccepteerd worden. Dit allemaal omdat je slecht bent voor je ouders. Zorg er daarom dus voor dat je goed voor je ouders bent zodat jou kinderen dat ook voor jou zullen zijn.