

De vrijdagpreek van deze week gaat over waarom ben ik geschapen en het leren kennen van Allah.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En Ik (Allah) heb de djinns en mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.”

Ad-Dhaariyaat 56

Allah heeft de mens geschapen om Hem alleen te aanbidden en om Hem te leren kennen middels Zijn Schonen Namen en Eigenschappen. Wie zich aan Hem overgeeft en datgene verricht wat hem bevolen is, zal tot de bewoners van het paradijs behoren. Maar degenen die zich hiervan afkeren, zullen de waren verliezers zijn. Hij zal ze allen bijeen verzamelen in het Hiernamaals waar Hij hen Beloning of Bestrafing zal geven voor de zaken die Hij hun heeft bevolen om te doen of juist verboden heeft.

Het doel van de schepping is een onderwerp waar elk mens wel eens over na denkt op een bepaald punt in zijn of haar leven. Iedereen zal zich zelf vroeg of laat de vraag stellen: “Waarom besta ik?” of “Om welke reden ben ik op aarde?” of “Wat is de zin van het leven?” Elke weldenkend mens heeft hier wel eens bij stilgestaan. Een simpel iets als wc-papier is al gemaakt met een doel laat staan mens die voor een veel grotere doel geschapen is. Allah heeft alles om ons heen geschapen als teken voor de mens. Als de mens hierbij stil zou staan en hier over na zou denken dan zou elk weldenkend mens tot de conclusie moeten komen dat er wel een Heer is die dit allemaal geschapen heeft.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

Dachten jullie werkelijk dat Wij jullie zonder enig doel geschapen hebben, en dat jullie niet tot Ons zullen terugkeren?”

Al-Moe'minoen 115

Hij is Degene Die de mensheid heeft geschapen en Hij is Degene Die de wijsheid achter deze schepping het beste kent. Alle mensen zijn er zeker van dat hun zintuigen zijn geschapen om een reden, het oog is om te zien, het oor om te horen enzovoort. Is het dan logisch dat hun zintuigen voor een doel zijn geschapen maar zij zelf zijn nutteloos en doelloos geschapen!?

Allah heeft de hemelen en aarde geschapen in waarheid en naar waarheid. Hij schiep hen zodat Zijn dienaren de compleetheid van Zijn Kennis, Macht en omvang van Zijn Macht beseffen. En dat zij beseffen dat Hij de Enige is die (met recht) aanbeden wordt en niet degenen die niet eens een atoom in de hemelen of op aarde hebben geschapen. En dat ze beseffen dat de Opstanding waarheid is en dat Allah zal oordelen tussen de goede en slechte mensen. Degenen die onwetend zijn over de Wijsheid van Allah moeten niet denken dat Allah hen gelijk zal behandelen wanneer Hij over hen oordeelt.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde (zeggend): “Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de Bestrafing van de Hel.”

Aali ‘Imraan 190-191

De Islam is de religie van kennis. Het eerste vers van de Koran dat werd geopenbaard, beveelt ons om te lezen. Iets dat de sleutel is naar kennis. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen. Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen. Lees, en jouw Heer is de Meest Edele. Degenen Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen. Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet.”

Al-‘Alaq 1-5

De Islam nodigt ons uit om kennis op te doen. De Boodschapper salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft het opdoen van kennis tot een verplichting gemaakt voor elke moslim. En hij heeft uitgelegd dat de superioriteit van de geleerde boven de aanbidder is als de superioriteit van de maan boven de rest van de hemellichamen. Hij zei dat de geleerden de erfgenamen van de Profeten zijn. De Profeten lieten namelijk geen geld achter, maar kennis. Degenen die dus kennis vergaren, hebben groot geluk verworven.

Ook heeft de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam gezegd dat het opdoen van kennis een weg is naar het Paradijs, zeggende:

“Degene die een pad volgt om kennis op te doen, Allah zal het pad naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken.”

Al-Boekharie.

De Islam spoort ons aan om alle soorten nuttige kennis te leren. Kennisgebieden verschillen in status. Kennis van Shari‘ah (Islamitische wetgeving) heeft de hoogste status, vervolgens geneeskunde en daarna andere kennisgebieden. De beste van alle kennisgebieden zijn de Shari‘ah-wetenschappen waarmee een persoon zijn Heer, zijn Profeet en religie leert kennen.

Kennis brengt grote beloningen met zich mee. En degene die naar het goede wijst, is als degene die het verricht. Wanneer de persoon met kennis overlijdt, houdt zijn beloning bij Allah niet op. Integendeel, het blijft voortduren zolang de mensen profijt hebben van zijn kennis.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

En wie zich afwendt van het gedenken van Mij, waarlijk voor hem is een benauwd leven. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blinde verzamelen.” Hij zal zeggen: “Mijn Heer, waarom heeft U mij als een blinde verzameld, terwijl ik voor een zekere kon zien?” Hij zal zeggen: “Zo zijn Onze Tekenen tot jou gekomen, maar jij vergat ze. En zo zul jij op deze Dag ook vergeten worden.”

Taa-Haa 124-126

Deze woorden zijn een waarschuwing voor degenen die zich afwenden van het gedenken en gehoorzamen van Allah en daarmee dus hun plicht naar Allah niet nakomen. Zijn bestraffing is dat hij een benauwd leven zal leiden, ondanks het feit dat hij veel bezit heeft. Wanneer de benauwdheid zijn hart treft, zal de aanwezigheid van bezit niet meer baten. Voeg daaraan toe dat hij zich in een benarde situatie zal bevinden doordat hij zich heeft afgewend van het gedenken van Allah en het gehoorzamen van Hem.

Vervolgens zal hij op de Dag des Oordeels blind opgewekt worden. Dit geldt voor degene die zich heeft afgewend van het gehoorzamen van Allah en daarmee zijn plicht jegens Allah niet is nagekomen. Hij heeft namelijk geen acht geslagen op de geboden van Allah, verboden zaken verricht en het gehoorzamen nagelaten.

At-Tirmidhi en Ibn Majah hebben overgeleverd dat Aboe Hurayrah zei dat de Boodschapper van Allah salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam zei, dat Allah de Verhevene zegt:

“O zoon van Adam, aanbid Mij en Ik zal je borstkas vullen met rijkdom en Ik zal in je behoeften voorzien. Als je dit niet doet, zal Ik je borstkas vullen met benauwdheid en zal Ik niet in je behoeften voorzien.”

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”

Ar-Ra’d 28

Er is ook overgeleverd door Zayd bin Thabit dat hij de Profeet salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam hoorde zeggen:

Degene die het wereldse leven tot belangrijkste zaak in zijn leven maakt, Allah de Verhevene zal zijn situatie uiteenslaan (dat wil zeggen: het moeilijk maken) en zijn armoede zal tussen zijn ogen worden geplaatst. Hij zal van deze wereld niks anders krijgen dan hetgeen reeds voor hem opgeschreven was. Degene die zich richt op het Hiernamaals, zijn situatie zal bijeen worden gebracht (dat wil zeggen: het zal makkelijk worden gemaakt) en zijn rijkdom zal in zijn hart worden geplaatst. Het wereldse leven zal toch wel naar hem komen (ondanks het feit dat hij er niet naar op zoek is).