

De vrijdagpreek van deze week gaat over het goed zijn voor de ouders en in het specifiek voor de moeder.

We leven in een tijd waarin er veel om ons heen gebeurt en een van de zaken die we vandaag de dag veel zien is dat de kinderen ongehoorzaam zijn naar de ouders. We gaan er natuurlijk niet zeggen dat alle kinderen zou zijn maar in het algemeen zien we het veel om ons heen gebeuren. Dit kan liggen aan de omgeving waarin iemand zich bevindt, maar dit kan ook liggen aan de onwetendheid van de ouders wat betreft hoe ze een kind moeten opvoeden. Los van dit allemaal moeten wij weten dat onze ouders veel recht op ons hebben. Sterker nog wij moeten ze in alles gehoorzamen behalve een wanneer het gaat om een zonden.

De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd : ***“De tevredenheid van Allah komt van de tevredenheid van de ouders, de woede van Allah komt van de woede van de ouders.”***

Wil je dus dat Allah Tevreden over jou is zorg er dan voor dat je ouders tevreden over jou zijn.

Nou moet een ieder zich zelf afvragen of hij wel goed genoeg is voor zijn moeder. Is jouw hart net zoals het hart van jouw moeder. Want het hart van jouw moeder is zachter dan welk hart dan ook. Want wat je ook bij je moeder doet ze zal je altijd vergeven, ze zal je altijd terug nemen in haar armen, ze zal je nooit vergeten, de liefde die je van haar krijgt krijgen van iemand anders en zo kun je nog uren doorgaan over het hart van je moeder. Als je ziek bent ook al is het maar een kleine verkoudheid jou moeder maakt zich zo druk alsof je nog maar een paar dagen te leven hebt. Dit is hoe jouw moeder is en vraag jezelf dan maar is af hoe jij tegenover haar bent. Als zij ziek is maak jij je dan ook druk om haar of zijn je vrienden dan belangrijker en ga je liever met hun op de straat hangen. Wanneer zij wat aan je vraagt begin je dan te zuchten en te puffen of gehoorzaam een moeder. Maar denk dan ook aan het moment dat wanneer jij je moeder om eten vraagt dat zij bijna naar de keuken sprint om dit voor jou te doen. Het is misschien zelfs zo dat zij al haar eten aan jou geeft dat zij honger zal leiden en al haar eten aan jou geeft. Een moeder haar hart is zo zacht dat wanneer je aan haar vraagt je mag kiezen of het leven van jouw kind dat dat jou het slechts behandeld wordt genomen of jou leven zal zij zeggen neem mijn leven maar. Dit is hoe onze moeders zijn er is hier bijna geen enkele moeder die dit niet voor haar kinderen zal over hebben geen enkele moeder. Onthoud één ding goed dat de ware verliezer die dit wereldse zal verlaten degene is die zijn ouders slecht behandeld heeft. Want er zal een dag komen dat je alleen spijt zult hebben en dat je niet meer terug kan naar het moment om het goed te maken.

Eens kwam er een man bij de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam en zei: ***‘Ik wil de eed bij u afleggen dat ik vertrek, dat ik ga vechten in de naam van Allah en zal strijden om Zijn beloning te krijgen.’*** De Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam vroeg: ***‘En leeft een van jouw ouders nog?’*** De man zei: ***‘Ja, zij leven allebei nog!’*** Daarop zei de Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam: ***‘Zoek jij de beloning van Allah? Ga dan terug naar jouw ouders en zorg dat je er voor ze bent.’***

***Al- Boekhari en Moeslim.***

***Imaam Ah’mad leverde over van ‘Abdoellaah ibn ‘Amr ibn al-‘Aas radi-yallahu anhu: “Er kwam een man naar de Profeet om zijn eed van trouw af te leggen. Hij zei: ‘Ik ben gekomen om mijn eed aan u af te leggen voor hidjrah en ik heb mijn beide ouders huilend achtergelaten.’ De Profeet beval hem: “Ga terug en de manier waarop je hen aan het huilen maakte, maakt hen aan het lachen!”***

Asier ibn Djaabir verhaalde: "Telkens als er mensen kwamen uit Jemen, dan vroeg 'Omar radia-llahu anhu hen: 'Is Oeways al-Qarnie bij jullie?' Tot het jaar aanbrak dat hij Oeways ontmoette. Hij zei: 'Ben jij Oeways al-Qarani?' Hij antwoordde: 'Ja.' 'Oemar radia-llahu anhu ging verder: 'Van Moeraad, en dan Qarn?' Hij antwoordde: 'Ja.' 'Omar radia-llahu anhu vroeg vervolgens: 'Ben jij ooit getroffen door lepra en je hele huid is genezen behalve een deel ter grootte van een dirham?' Oeways zei: 'Ja.' Tenslotte vroeg 'Omar radia-llahu anhu: 'Heb jij een moeder die nog leeft?' Hij antwoordde: 'Ja.'

'Omar radia-llahu anhu zei toen: 'Ik hoorde de Boodschapper van Allah salla-llahu alyhi-wa-sallam zeggen: 'Oeways Al-Qarni zal naar jou komen met de delegaties uit Jemen, vanuit Moeraad, en dan vanuit Qarn. Hij was ooit getroffen door lepra, maar zijn gehele huid is genezen behalve een stukje ter grootte van een dirham. Hij heeft een moeder en hij behandelt haar goed. Als hij bij Allah een smeekbede doet, dan vervuld Allah deze meteen. Als je ertoe in staat bent, verzoek hem dan om voor jou vergeving te vragen.' 'Oemar radia-llahu anhu verzocht Oeways toen: 'Vraag vergeving voor mij.' En Oeways al-Qarnie deed dit."

Dit is het niveau dat je kan bereiken als je goed bent voor je moeder. Als jij goed bent voor je moeder zal Allah goed zijn voor jou. En degene die over 'Omar radi-yallahu anhu gehoord hebben of over hem gelezen hebben die weten dan wat voor grote metgezel hij was. Dan moet je ongeveer wel weten hoe goed "Oeways Al-Qarni voor zijn moeder geweest moet zijn.

Het volgende is iets om over na te denken want wanneer je ziek bent wie vraagt dan het meest om jou is er dan niet jouw moeder, wanneer hij op reis bent en het land verlaat en iedereen achterlaat is degene dan niet die het meest bezorgd om jou is jouw moeder en wanneer je dood gaat iedereen zal om je huilen maar veel van de mensen die om je huilen zullen je vergeten maar je moeder zal je nooit vergeten. Bij je moeder zo je altijd in het hart blijven, ze heeft een plek voor jou die niemand anders kan verkrijgen alleen jij. Dit is hoe onze moeders zijn en vraag jezelf eens af ben jij echt zo naar haar toe als dat zij naar jou is.

#### **Allah zegt (interpretatie van de betekenis):**

***"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit 'oef' tegen hen en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol en zeg: "O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was."***

#### **Soerat al-Isra' 23-24**

Als je nou goed heb zitten luisteren naar alle ahadith en ayaat die er net genoemd zijn moet er zeker een lampje bij je gaan branden. Behandel ik mijn moeder wel zoals het hoort, is Allah Teverden over mij. Geef ik net zoveel om mijn moeder als dat zij om mij geeft. Veel van de jongeren zijn de hele dag vrolijk op straat en als ze dan thuis komen krijgt de moeder de volle laag. Ze wordt behandeld als een slavin en dit is niet iets wat uit de duim gezogen wordt. Dit is iets wat in bijna elk huis voorkomt, onze moeders worden behandeld als vuil. De mensen om jou heen die jou voor minder dan € 0,10 zouden laten vallen behandel jij nog beter dan de vrouw die haar leven voor het jouwe zal geven. De vrouw die nachtenlang heeft wakker gelegen omdat jij niet kon slapen is in vele van onze ogen nog minder waard dan een werkneemster. Wat iemand die voor je werkt die geef je nog salaris jouw moeder

krijgt alleen de volle laag. Het is één van de grootste zonden wanneer men zijn ouders beledigt. En wees ervan bewust dat degenen die zijn moeder onrecht aandoet er is zeker niet makkelijk van af zal komen. Als je geen berouw toont voor het geen wat jij je moeder hebt aangedaan weet dan twee dingen het eerste is dat Allah jou kinderen zal geven die jou precies het zelfde zullen aandoen en het tweede is dat op de Dag des Oordeels jij jouw moeder haar rechten moet teruggeven. Ik hoop dat een ieder van ons die hier vandaag aanwezig is en een van zijn ouders onrecht heeft aangedaan straks naar zijn ouders toegaat en het met hun goed maakt. Het is niet te laat als je ouders overleden toon berouw en doe dua voor hun geef sadaqa omwille van hun.