

Sadaqa

De preek van vandaag gaat over het uitgeven van liefdadigheid op de weg van Allah.

Allah Subhana-wa-Tahala geeft in vele ayaat aan in de Quran wat de vruchten zijn van het uitgeven op de weg van Allah. Bijvoorbeeld in surat al-Baqara zegt Allah:

“Wie is degene die aan Allah een goede lening geeft? Hij zal die vele malen vermenigvuldigen. En Allah beperkt en verruimt (zijn voorzieningen) en tot Hem worden jullie teruggebracht.”

(al-Baqarah 245)

Wat Allah in deze ayaat te kennen geeft is of we Hem geld willen lenen. Dit moet je dan ook niet letterlijk zien want wat Hij er daadwerkelijk mee bedoeld is, wanneer je uitgeeft op de weg van Allah je dit terug zal krijgen op de Dag des Oordeels. De dag dat geld je niet zal baten zal Allah jou terug geven wat jij in deze dounya uitgegeven hebt op zijn weg.

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam zegt: *“sadaqah vermindert het geld niet, maar vermeerdert het, vermeerdert het”.*

Als je sadaqa geeft met de juiste intentie, zal jouw vermogen niet verminderen. Wees er ook van bewust dat, datgene wat je uitgeeft op de weg van Allah, in eerste instantie ook van Hem gekregen hebt. Wees daarom niet gierig.

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd: *“Er begint geen dag voor de dienaren van Allah of er dalen twee engelen neer waarvan er één zegt: “O Allah, schenk vermeerdering aan hem die uitgeeft,” en de andere zegt: “O Allah, maak de gierigaard kapot.”*

Weet ook dat je niks overhoudt aan datgene wat je koopt voor dit wereldse. Dit terwijl alles wat je uitgeeft op de weg van Allah jou zal treffen op de Dag des Oordeels.

De profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam heeft gezegd dat: *“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:*

- 1. De rechtvaardige leider*
- 2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)*
- 3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is*
- 4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah*
- 5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”*
- 6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft*
- 7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.”*

Ook heeft de profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam gezegd: *“Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon of dochter die smeekbeden voor hem verricht.”*

Ook heeft de profeet salla-llaahu-3alayhi-wa-sallam gezegd: *“Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven van een halve dadel.”*

Allah heeft ook beloofd dat Hij een paleis zal bouwen, wie voor Hem een huis bouwt. Met huis wordt hier natuurlijk moskee bedoeld. Je hoeft niet een hele moskee te bouwen, geld geven voor de bouw is al voldoende. Wil je dus een paleis in het paradijs dat Allah voor jouw gebouwd heeft, geef dan sadaqah voor de bouw van de moskee.

Onderschat hierin niet wat je geeft. Wat in jou ogen klein is, kan groot zijn bij Allah. Heb je zelf niks om te geven, weet dan dat wanneer jij iemand aanspoort om sadaqah te geven, jij dezelfde beloning krijgt. Dit kan je ook doen wanneer je al wel sadaqah gegeven hebt en meer beloning wil.

Sadaqah voor de moskee is sadaqah-djaria. Een ieder die in de moskee bid, leert, wudoe verricht, Quran leest, iemand wat onderwijst en ga zo maar, daarvan krijg je ook de beloning. Wees dus niet gierig in het geven van sadaqah. Weet ook dat sadaqah er voor zorgt dat het de Toorn van Allah wegneemt. Dus als je hebt gezondigd en je hebt hierbij niemand kwaad aangedaan, geef dan sadaqah, dit zal er voor zorgen dat de zonde verdwijnt. Sadaqah zorgt er ook voor dat de zieken genezen. Is er een familie lid ziek of jij zelf geef dan sadaqa zodat je zult genezen.

Ter afsluiting van de preek een waargebeurd verhaal.

Dit is een waar gebeurt verhaal en gaat over een man die ziek was. Deze man had alles geprobeerd en kon maar niet genezen. Op een dag besloot deze man naar Engeland te gaan en te kijken of ze daar een medicijn voor hem hadden. Deze man ging daar naar een ziekenhuis en liet zich daar onderzoeken. Nadat ze een scan bij deze man hadden gedaan kwamen ze erachter dat deze man een ernstige hartziekte had en nog maar kort te leven had.

De dokter zei wel dat ze hem konden opereren en kijken of ze hem konden genezen. De zieke man ging hiermee akkoord. Echter wou hij wel eerst terug naar zijn familie om vergiffenis te vragen in geval het verkeerd ging aflopen en de man dood zou gaan. De arts ging hiermee akkoord en hierop keerde de man terug naar zijn vaderland. In zijn vaderland aangekomen ging hij al zijn vrienden en familie af. Toen hij met een vriend had afgesproken en samen op een terras zat, zag hij tegenover zich een oude vrouw vleesresten voor een slagerij van de grond opruimen. De man besloot naar deze vrouw te gaan en haar te vragen waarom ze dit deed. De vrouw antwoorde dat ze een aantal dochters had die wees waren. Ze vertelde hem dat deze kinderen nog nooit vlees hadden gegeten en nu deze resten mee naar huis nam en hier een maaltijd van te maken.

De man stond hier versteld van en zei tegen haar loop met me mee naar de slager. De man kocht twee kilo vlees voor haar en rekende dit voor haar af. Hij zei tegen de slager deze vrouw zal elke week bij je langskomen en geef haar dan twee kilo vlees. Ik zal dat nu voor haar afrekenen voor een heel jaar. De vrouw was zo blij en begon gelijk smeekbedes voor deze man te doen. Toen de man thuis aankwam en zijn dochter de deur voor hem opendeed zag ze dat haar vader er anders uitzag. Ze vroeg aan haar vader wat heb je gedaan want je ziet er anders uit het lijkt wel of je helemaal gezond bent. De vader vertelde wat de dochter wat hij gedaan had voor de vrouw en dat ze smeekbede voor hem had verricht.

Voor de man was inmiddels de tijd aangebroken om terug te keren naar Engeland. Toen hij daar aankwam gingen ze hem opnieuw controleren om te kijken in welke staat hij zich bevond. Nadat ze hem gescand hadden kwam de dokter vol verbazing erachter dat er niks meer te zien was. Ze vroegen of ze hem nog een keer mochten scannen. De man ging hiermee akkoord en ze zagen dat hij helemaal gezond was.

De artsen waren erg verbaasd en vroegen of er wat speciaals was gebeurd of dat hij wat had gedaan. Hij vertelde hun het verhaal. Thuis aangekomen vertelde hij dat hij gezond was en was hij erg nieuwsgierig geworden naar de smeekbede die de vrouw voor hem had gedaan. De man ging opzoek naar deze vrouw en toen hij haar gevonden had vroeg hij wat voor smeekbede ze voor hem had verricht. Ze zei tegen de man, ik zei *“O Allah maak de kinderen van deze man net zo blij als dat deze man mijn kinderen blij heeft gemaakt”*.

Dit is wat sadaqah voor deze man gedaan heeft. Het heeft hem helemaal genezen de ene dag kreeg hij te horen dat hij nog maar kort te leven had. Een paar dagen daarna is hij genezen, dit is dan ook een mooi einde van deze vertaling.