

De vrijdagpreek van deze week gaat over het Islamitische nieuwjaar.

Een Islamitisch jaar telt maximaal altijd 360 dagen, dit komt omdat in de Islam een maand of 29 of 30 dagen duurt. Het einde van dit Islamitischjaar is bijna ten einde we gaan dan het jaar 1438 Hidrija in en er zijn erbij die het gaan meemaken en er zijn er bij die het niet gaan meemaken. Zo lijkt het leven precies op een kalender want aan het begin van de kalender heb je genoeg dagen om weg te scheuren en het einde van de kalender is alles weg. Zo is het ook met het leven aan het begin van je leven heb je veel dagen en het einde is alles op.

***Aboe Hoerairah radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd: "Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar voorbijgaat alsof het een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodig heeft om een palmblad te verbranden."***

***Ahmad.***

De mensen die opletten weten dat we ons daar nu in bevinden. Want de weken vliegen voorbij en er bevinden zich weinig tot geen zegeningen in de tijd. Voor het degene die dit jaar goed hebben afgesloten middels aanbiddingen en het gedenken van Allah ga hiermee door. Maar voor degene die Allah veel ongehoorzaam is geweest toon berouw en keert terug naar de weg van Allah. Want je weet niet wanneer het voor jou zal eindigen. Want de Profeet Mohammed salla-llahu alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

***"Vrees Allah waar je ook bent en laat een goede daad een slechte daad opvolgen, zodat deze haar de (slechte daad) uitwist en ga met de mensen om op een goede wijze."***

***Tirmidhi.***

Elke moslim zou zichzelf dan elke dag ook ter verantwoording moeten roepen. Heb ik vandaag veel aanbiddingen verricht en weinig gezondigd, heb ik mensen onrecht aangedaan, hoe heb ik mijn rijkdommen vergaard op een halal of haram manier en hoe heb ik mijn rijkdommen uitgegeven heb ik dit op een halal manier of een haram manier gedaan. Lukt het je niet om dit elke dag te doen doe het dan op zijn minst één keer per week, lukt het niet één keer per week dan één keer per maand en lukt het niet één keer per maand dan op zijn minst één keer per jaar.

***Op de Dag des Oordeels zullen we ook ondervraagd worden over wat we hebben gedaan. De Boodschapper van Allah zei: "Een dienaar van Allah zal gedurende de Dag des Oordeels blijven staan tot hij ondervraagd wordt over zijn leven en hoe hij dat besteed heeft, over zijn kennis en wat hij hiermee gedaan heeft, over rijkdom, hoe hij die verkregen heeft en wat hij ermee gedaan heeft en over zijn lichaam en hoe hij dat (op)gebruikt heeft."***

***at-Tirmidhi.***

Nu we weten dat onze geliefde Profeet salla-llahu alyhi-wa-sallam dit gezegd heeft, en zijn metgezellen vreesden voor wat hen te wachten kon staan, zouden we moeten inzien dat we nog lang niet genoeg hebben gedaan en dat we nog veel meer moeten doen. Ben jij daar dan niet verdrietig over?

We zouden elke dag moeten nadenken over hoe onze toestand zal zijn op de Dag des Oordeels en hoe we daar verbetering aan moeten brengen.

'Omar ibn ul-Khattaab die bijvoorbeeld zei: "Berecht jezelf, voordat jij wordt berecht."

Dit is een mooi voorbeeld om verbetering in je leven te brengen. Namelijk keer op keer bij jezelf nagaan of je wel genoeg hebt gedaan. Dan zal je vol verdriet moeten toegeven dat jij niet genoeg hebt gedaan. Ben jij, beste moslim, daar dan niet verdrietig over?

Hassan Al-Basri zei: "Oh zoon van Adam. Je bent slechts een bundeltje dagen. Terwijl iedere dag voorbij gaat, verdwijnt daarmee een deel van jou."

Als je naar deze uitspraak luistert dan zou je gaan moeten beseffen dat je elk jaar zou moeten treuren bij je verjaardag en geen feest zou moeten vieren. Elk jaar dat je ouder wordt, dichter bij de dood en wat heb je voorbereid voor het hiernamaals.

Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): ***Bij de tijd. Waarlijk de mens is in verlies. Behalve degenen die geloofden en goede daden verrichtten. En elkaar aanspoorden tot de waarheid. En elkaar aanspoorden tot geduld.***

**'Asr.**

Allah zweert bij de tijd, waaronder de dag en de nacht vallen en waarin de daden van de dienaren plaatsvinden dat alle mensen in verlies zijn. En verlies kan onderverdeeld worden in verschillende categorieën:

Volledig verlies

Dit is als de toestand van iemand die het wereldse en het Hiernamaals heeft verloren. Aan hem zijn de gunsten van Allah voorbij gegaan en hij heeft het verdiend om in de Hel te verblijven.

Gedeeltelijk verlies

Iemand die in bepaalde zaken verlies lijdt, maar daarentegen in andere zaken geen verlies lijdt.

Daarom zegt Allah dat iedereen in verlies is, behalve degenen die aan de volgende vier voorwaarden voldoen:

Het geloven in datgene wat Allah ons heeft opgedragen om in te geloven. Het kan niet zijn dat er sprake is van geloof zonder kennis. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het verrichten van goede daden. Dit omvat alle soorten goede daden, de verplichte dan wel de aanbevolen, zowel de uiterlijke als de innerlijke en die ofwel te maken hebben met de rechten van Allah of die van Zijn dienaren.

Het elkaar aansporen tot de waarheid waarmee hier het geloof en het verrichten van goede daden mee wordt bedoeld.

Het elkaar aansporen tot geduld. Dit wil zeggen: het hebben van volharding in het gehoorzamen van Allah, het uit de buurt blijven van zonden en het hebben van geduld wanneer men getroffen wordt door de Voorbeschikking van Allah.

Met de eerste twee punten kan de persoon zichzelf vervolmaken en met de laatste twee punten kan hij anderen vervolmaken. Wie aan deze vier zaken voldoet, heeft zichzelf gevrijwaard van verlies en heeft zichzelf verzekerd van een grote overwinning.