

De vrijdagpreek van deze week gaat over vijf zaken waarover je gevraagd zult worden op de Dag des Oordeels.

***De Profeet Mohammed salla-llahu ‘alyhi-wa-sallam heeft gezegd:***

***“De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf zaken: Hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?”***

***At-Tirmidhi.***

Wat betreft de tijd, Allah Houdt van de jongere die een leven in aanbidding doorbrengen. Hij Houdt hier meer van dan wanneer je op oudere leeftijd berouw toont. Degenen die op jonge leeftijd al bezig is met het aanbidden van Allah, voor hem heeft Allah een speciale beloning want, “Er zijn zeven soorten mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. En één daarvan is:

***Een jongeling die opgegroeid is met het oprecht aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd).***

***Al-Boekhari en Moeslim.***

Houdt je dus bezig met het aanbidden en gedenken van Allah, want niemand geeft jou de garantie dat je ouder zult worden. Vandaag ben je hier en niemand behalve Allah weet waar je morgen zult zijn.

***Hoe men de jeugd heeft doorgebracht***, dit is het tweede punt waar je over gevraagd zult worden op de Dag des Oordeels. Heb jij je leven doorgebracht in de theehuizen, kroegen en discotheken of was jij iemand die vaak te vinden was in de moskee. Was jij iemand die zich bezighield met het gebed of hield jij je de hele dag bezig met het ongehoorzamen van Allah. Weet dat er een dag zal komen dat je spijt zult krijgen van de aanbiddingen die je niet verricht hebt. Op het moment dat je de ouderdom het bereikt en jij niet meer fit genoeg bent om aanbiddingen te kunnen verrichten zo je terug kijken naar je jeugd en veel spijt hebben. Allah beloont degene die gewend was veel aanbiddingen te verrichten en het niet meer kan doen door wat voor Islamitische geldige reden dan ook. Kan je dat dus voorstellen dat wanneer je gewend was veel nacht aanbiddingen te verrichten en jij het niet meer kan door ziekte of ouderdom dat je nog steeds dezelfde beloning krijgt als wanneer je jong gezond was.

***Hoe men zijn inkomen verdient***, een moslim dient Allah te vrezen met betrekking tot zijn werk en inkomsten. Een Moslim dient te zoeken naar inkomsten die toegestaan en gezond zijn. Allah heeft elke persoon verantwoordelijk gemaakt voor zijn daden en Hij zal hen vragen over hun inkomsten, zoals vanwaar heeft hij het verkregen heeft. Heb jij jouw geld op een eerlijke manier verdient of heb jij mensen bestolen, bedrogen of verdorven middelen aan hun verkocht. Dit is een probleem wat er vandaag de dag veel zien bij onze jongeren. Weet dat Allah al voor jou voorgeschreven heeft wat jouw rijkdommen zullen zijn. De keuze ligt dus in jouw handen of jij het op een halal of op een haram manier gaat verdienen.

**Waar heb je rijkdommen aan besteed,** Geld is het middel om het goede te verkrijgen, maar ook een middel om het slechte te verkrijgen. Geld is het middel voor al het goede, maar ook het middel voor het overschrijden van de grenzen van Allah. Met geld kunnen we de zegeningen van Allah krijgen, door middel van zakaah, sadaqah en het uitgeven van geld op de goede weg, maar met geld kunnen we ook de straffen van Allah krijgen door het uitgeven ervan voor haraam zaken. Als mensen veel geld hebben en makkelijk in het wereldse kunnen leven denken zij dat ze gezegend zijn door Allah, echter misschien hebben ze dit geld wel verkregen door haraam zaken, ten koste van andere mensen. Integendeel, alles is hier een beproeving, veel of weinig geld valt daar ook onder. Juist als je meer geld hebt zal je ook meer worden ondervraagd over wat je met al dat geld gedaan hebt. Heb je het goed besteed? Hoe meer geld en rijkdommen hoe meer beproevingen je in handen hebt.

**Wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?** Men wordt ook gevraagd over zijn kennis die men heeft verzameld en of men naar die kennis heeft gehandeld. En als we het hebben over kennis, dan hebben we het niet over wereldse kennis. We hebben het dan over Islamitische kennis, de kennis die voor iedereen verplicht is om te vergaren. We leven in een tijd waarin iedereen verdrinkt in het wereldse. Als je gaat kijken naar de opleidingen voor wereldse kennis dan zal je zien dat de klassen overvol zijn. En bij sommige opleidingen kan je je er niet eens meer aanmelden omdat er teveel aanmeldingen zijn. Wanneer je gaat kijken naar islamitische kennis, dan is het bijna om van te huilen. Een simpel voorbeeld is dat wanneer je nu in de moskee zou vragen wie er islamitische lessen volgt dat je waarschijnlijk de leerlingen op een hand kan tellen. Terug naar wat heb je met je islamitische kennis gedaan. Heb hierna gehandeld of heb je alleen kennis vergaard zodat je kon zeggen van ik weet veel. Annas radi-yallahu 'anhu heeft overgeleverd dat de Profeet salla-llahu 'alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

***Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.***

***Moesliem.***

De hadith maakt duidelijk dat het vergaren van kennis zeker een verplichting is. Het gaat om nuttige kennis die tot het vrezen van Allah en tot bescheidenheid leidt, kennis waarbij men voordeel heeft in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals.